



## Ὁρθόδοξος Ἐνημέρωσις

«Ἐντολή γάρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνεύουσας Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ».

(Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

### Ἐκκληση γιὰ ἐγρήγορση: «Νεοεποχίτικο» συνέδριο ἐντὸς τῶν τειχῶν\* Σύγχρονες μορφές Συγκρητισμοῦ

**Μ**ὲ μεγάλη ἐκπληξη διαβάσαμε περὶ τοῦ Διεθνοῦς Συμποσίου «Τὸ Φῶς στὴ Ζωή», τὸ ὁποῖο διοργανώθηκε ἀπὸ τὶς 6-9 Ἰουνίου 2018 στὴν Ὁρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, ἐντασσόμενο «στὶς ἐπίσημες ἐκδηλώσεις τῆς UNESCO, γιὰ τὸν ἑορτασμό τῆς Παγκόσμιας Ἡμέρας Φωτός».

Διακρίναμε ἓναν ἐνδιαφέροντα στόχο τοῦ Συνεδρίου, δηλαδὴ τὴν «ἐπιστημονικὴ θεμελίωση τῆς ἔννοιας τοῦ “φωτός”», καὶ κάποιους ἀξιόλογους Εἰσηγητὲς ἀπὸ τὸν χῶρο τῶν λεγομένων θετικῶν ἐπιστημῶν. Ἡ ἐπιστήμη, παρότι πεπερασμένη, εἶναι καθ’ ὅλα σεβαστή.

Ἡ ἐκπληξή μας καὶ ἡ ἀπορία μας εἶναι πῶς σὲ ἓνα Συνέδριο, διοργανούμενο ἀπὸ ἓναν Ὁρθόδοξο φορέα, ἐκλήθησαν ὁμιλητὲς ἀπὸ τὸ Βατικανό, ἓνας «ιερέας» τοῦ φιλελεύθερου θρησκευτικοῦ κινήματος ποὺ φέρει τὸ ὄνομα Οὐνιταριανισμός-Οὐνιβερσαλισμός<sup>1</sup>, ὁ ὁποῖος παρουσιάστηκε μόνο μὲ τὴν ιδιότητά του ὡς συγγραφέας, καθὼς καὶ ἓνας Βουδιστὴς μοναχός, ὁ ὁποῖος ἐμφανίστηκε μὲ τὴν πορτοκαλὴ βουδιστικὴ ἐνδυμασία του.

**Ἐρωτοῦμε:** εἶναι δυνατὸν σὲ μία Ὁρθόδοξη Ἀκαδημία, ἡ ὁποία τελεῖ σὲ κανονικὴ ἀναφορὰ πρὸς μιὰ Ὁρθόδοξη Ἱερὰ Μητρόπολη, νὰ



(\*) Ἱερὰ Μητρόπολη Γλυφάδας. Βλ. <https://www.katanixis.gr/2018/07/blog-post-44.html#more>. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

1. Unitarian Universalism (UU). Ἰδρύθηκε τὸ 1961 καὶ τὰ μέλη του καλύπτουν ἓνα εὐρὸ φάσμα πίστεων, ὅπως Χριστιανισμός, Ἰσλάμ, Βουδισμός κ.τ.λ.



διδάσκονται οί παρευρισκόμενοι για τὸ «φῶς στὴ βουδιστικὴ φιλοσοφικὴ παράδοση» καὶ ὅτι «κάθε ἄνθρωπος “βλέπει” τὸ δικό του οὐράνιο τόξο, γιατί ἡ πηγὴ του εἶναι μέσα μας»; (sic).

**Καὶ νὰ προωθεῖται ἓνα Συμπόσιο πὸν καταλήγει, μεταξύ ἄλλων, στὰ ἐξῆς συμπεράσματα, παρουσιαζόμενα ἀπὸ Ρωμαιοκαθολικὸ «ίερέα», γραμματέα τοῦ Βατικανοῦ: «τὸ παρὸν συμπόσιο μᾶς βοήθησε νὰ κατανοήσουμε πῶς ὑπάρχουν πολλές προσεγγίσεις καὶ πολλοὶ δρόμοι γιὰ νὰ ἐρμηνεύσουμε τὸ φαινόμενο τοῦ φωτὸς μέσα στὸν χρόνο»!**

**Ἐμεῖς μόνο τὴν λύπη μας μποροῦμε νὰ ἐκφράσουμε γιὰ τὰ τεκταινόμενα, τὰ ὁποῖα δυστυχῶς κινοῦνται στὸν χῶρο τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἡ ὁποία προωθεῖ τὸν Συγκρητισμὸ καὶ τὴν Πανθησκεία.**

**Καὶ νὰ δηλώσουμε εὐθαρσῶς: Ἔνα εἶναι τὸ Φῶς. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. «Ἐγὼ εἶμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἔξει τὸ φῶς».**

