



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Ἐνημερωτικές»

Περίοδος Γ', 2018-2019

Διάλεξις Α'

«“Μεγάλωσες καὶ ἔχεις εὐθύνες”. Πῶς βοηθᾶμε
τὰ παιδιὰ στὴν ὀρθὴ λήψι τῶν ἀποφάσεων»

24η Σεπτεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακή**, 24.9.2018 ἐκ. ἡμ., ἡ Σύν-
αξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου
Μυρτιδιωτίσσης καὶ Μνήμη τῆς Ἁγίας
Θέκλας, ἐπραγματοποιήθη μὲ τὴν προ-
τροπή, εὐλογία καὶ παρουσία τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπρια-

νοῦ, ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς δέκα **Συνάξεις Ἐνημερωτικές**, τὶς
ὁποῖες συνδιοργανώνουν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὁρωποῦ
καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότητα Φυλῆς γιὰ τὴν Περίοδο
2018-2019, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς
Ἐνότητος Φυλῆς.

Τὸ γενικὸ θέμα τῆς Περιόδου ἔχει τίτλο: «**Ἡ Ἐκκλησία
καὶ ὁ Ἄνθρωπος μας μέσα στὴν ἐπικαιρότητα**».

Στὶς Συνάξεις αὐτές, στὶς ὁποῖες ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας
προσεκάλεσε ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι θὰ δίδουν Διαλέξεις
κάθε μῆνα καὶ κατὰ καιροὺς θὰ ὁμιλῇ ὁ ἴδιος ὁ Σεβασμιώ-
τατος Ποιμένας μας, οἱ παριστάμενοι θὰ ἔχουν βεβαίως τὴν
δυνατότητα νὰ ἐκφράσουν τοὺς προβληματισμούς τους.

* * *



Στὴν πρώτη αὐτὴ Σύναξι παρίσταντο μετὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, ὡς καὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «**Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων**», ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασία τῆς **Συνάξεως** καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχομένων.

* * *

Ἡ κα Αἰμιλία Οὔτου-Γκούφα, Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «**Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων**» ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ καὶ εὐχαριστίες πρὸς τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη μας γιὰ τὴν ποιμαντικὴ του φροντίδα, ὡς καὶ πρὸς τὸν Ἀξιότιμο Δήμαρχο Φυλῆς κ. Χρῆστο Παπποῦ καὶ τὴν Ἀξιότιμο Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κα Ἑλένη Λιάκου γιὰ τὴν πρόθυμη συνεργασία αὐτῶν. **Ἀνέλαβε** ἐν συνεχείᾳ τὴν διακονία νὰ συντονίσῃ τὸν διάλογο.

Μετὰ ἀπὸ τὴν σύντομη εἰσαγωγὴ τῆς κας Εἰρήνης Ἀρχοντούλης, ἡ Καθηγήτρια-Συγγραφέας-Ψυχολόγος Ἀναστασία Κοτσοπούλου-Κομισοπούλου ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «**Μεγάλωσες καὶ ἔχεις εὐθύνες**». **Πῶς βοηθᾶμε τὰ παιδιά στὴν ὀρθὴ λήψι τῶν ἀποφάσεων**», μὲ σαφήνεια, χάρι, καὶ ποικίλα παραδείγματα.

Διευκρίνισε ἀρχικῶς, ὅτι στὰ θέματα μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἀσχοληθοῦν οἱ ἐφετινὲς **Συνάξεις Ἐνημερωτικὲς**, οἱ ἐπιστήμονες ψυχολόγοι μποροῦν νὰ «κτυπήσουν τὸ καμπανάκι» καὶ νὰ προτείνουν κάποιες πρακτικὲς γιὰ τὴν διαχείρισι τῶν ποικίλων προκλήσεων τῆς συγχρόνου κοινωνίας.

Ἐν τούτοις, ἡ συμβολὴ τους στὴν ἀνάδειξι τῶν κινδύνων καὶ προβλημάτων, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ πλήττουν τὰ μέλη μιᾶς οἰκογένειας, δὲν ἔχει σὲ καμμία περίπτωσι τὴν ἀποστολὴ ἢ τὸν σκόπο νὰ ἀντικαταστήσῃ τὴν διακονία τοῦ Πνευματικοῦ.



Επεσήμανε επίσης, ότι τα θέματα αυτά άφο-
ρουν κατ' έξοχήν μὲν τοὺς ἐφήβους, ἀλλὰ καὶ
ἀρκετοὺς ἐνηλίκους, οἱ ὅποιοι παρασύρονται
καὶ ἐκεῖνοι ἀπὸ τὸ γενικὸ περιβάλλον.



Οἱ Συνάξεις τῶν προηγουμένων περιόδων
ἔθεσαν ἱκανοποιητικὲς προϋποθέσεις γιὰ νὰ
ἀσχοληθοῦμε εἰδικώτερα γιὰ τὴν ἀνατροφὴ
τῶν ἐφήβων, οἱ ὅποιοι εὐρίσκονται στὴν κρίσιμη περίοδο τῆς
ἐνηλικιώσεως.

Αρὰ γε, γνωρίζουμε ἐμεῖς τὸν τρόπο γιὰ νὰ τοὺς βοηθή-
σουμε νὰ γίνουν ὑπεύθυνοι ἐνήλικες ἢ νομίζουμε, ὅτι τὰ
παιδιά θὰ ὠριμάσουν «ἀπὸ μόνα τους»;... **Εἶναι** δική μας
εὐθύνη νὰ τοὺς βοηθήσουμε. **Μ**πορεῖ οἱ ἴδιοι οἱ ἔφηβοι νὰ
μὴν τὸ ἐκφράζουν, ἀλλὰ θέλουν τὴν καθοδήγησί μας περισ-
σότερο ἀπὸ πότε ἄλλοτε.

Θὰ πρέπει ὅμως νὰ σκεφθοῦμε μὲ ποιὸν τρόπο θὰ τὸν/τὴν
στηρίξουμε, καὶ ὅπωςδήποτε μὲ ἓνα διαφορετικὸ τρόπο ἀπ'
αὐτό, μὲ τὸ ὅποιο ἀντιμετωπίζουμε ἓνα μικρὸ παιδί.

Οἱ σχέσεις στὴν οἰκογένεια δὲν εἶναι σχέσεις ἐξουσίας,
ἀλλὰ σχέσεις ἀγάπης, συνεργασίας καὶ συνεννοήσεως, σὲ
κλίμα φιλικὸ καὶ ὄχι αὐταρχικὸ.

Δὲν εἶναι τυχαῖο, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ψυχο-
παθολογικῶν συμπεριφορῶν ἀρχίζουν στὴν ἐφηβεία. **Α**ρα
στὴν ἡλικία αὐτὴ τὰ παιδιά μας χρειάζονται ἰδιαίτερη φρον-
τίδα καὶ προσοχή.

Νὰ θέσουμε ὡς γονεῖς τὶς προσδοκίες μας, *ρεαλιστικὲς* προσ-
δοκίες, βῆμα-βῆμα, καὶ νὰ ἐπιβραβεύουμε τὶς ἐπιτυχίες τοῦ
παιδιοῦ, ὥστε νὰ καταλάβῃ σιγά-σιγά αὐτό, ὅτι δὲν ἔχει μόνο
δικαιώματα, ἔχει καὶ ὑποχρεώσεις. **Η** θέσις του μέσα στὴν οἰκο-
γένεια ἀλλάζει, ἐκφράζει τὴν γνώμη του.

Νὰ τοὺς ἀναθέσουμε δουλειὲς μέσα στὸ σπίτι καὶ νὰ ἐπι-
μένουμε χωρὶς νὰ βαρεθοῦμε. **Κ**αὶ νὰ τοὺς δι-
δάσκουμε ὅσο νωρίτερα δυνατὸν, ὅτι ἔχουμε
ἀναρίθμητες ἐπιλογές στὴν ζωὴ μας, ἀλλὰ
καὶ τὴν σχέσι ἐπιλογῶν-προτεραιοτήτων-
συνεπειῶν.

Νὰ μάθουμε ἐμεῖς νὰ τοὺς δείχνουμε
ἐμπιστοσύνη.



Νὰ μὴν τοὺς «προστατεύουμε» ἀπὸ τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους, ὥστε νὰ γίνουν πλέον προσεκτικοὶ καὶ ὠριμοί.

Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ ἐπιβράβευσις, ἀλλὰ ἰδικῆς μας ἐπιλογῆς.

Πολὺ ὠφέλιμη ἡ ἐθελοντικὴ δρᾱσις, ὥστε τὸ παιδί νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὸν ἐγωκεντρισμό. **Τ**οὺς ἀρέσει πάρα πολὺ νὰ προσφέρουν.

Νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ βάλουν στόχους γιὰ τὴν πορεία τους. **Τ**ὰ παιδιά ποὺ «χάνονται» στὴν ἐφηβεία τους εἶναι τὰ παιδιά ποὺ δὲν ἔχουν στόχο στὴν ζωὴ τους. **Ἀ**λλὰ νὰ μὴν βάλουμε ἐμεῖς τοὺς στόχους, νὰ τοὺς στηρίξουμε νὰ κάνουν ἐκεῖνα τὶς ἐπιλογές τους. **Κ**αὶ ὅταν βάζουν «περίεργους», «ἄπιαστους» στόχους, νὰ τοὺς ὑποδείξουμε πιὸ κοντινοὺς, πρακτικοὺς, ὡς προϋπόθεσι γιὰ νὰ ἐπιτύχουν ἐκείνους.

Νὰ τοὺς βοηθήσουμε νὰ καταλάβουν, ὅτι αὐτὰ θὰ κάνουν τὸν ἀγῶνα, ἐμεῖς θὰ εἴμεθα μόνο δίπλα, νὰ τοὺς στηρίξουμε.

Νὰ δεχθοῦμε τὸν τρόπο ποὺ υἰοθετοῦν. **Δ**ὲν τὰ ξέρουμε ὅλα, προσπαθοῦμε, ἀπλῶς ἔχουμε περισσότερη πείρα... **Κ**αὶ νὰ μὴν ποῦμε: «σοῦ τὰ ἔλεγα ἐγώ!» στὸ λάθος τους, διότι θὰ χάσουμε τὴν ἐπικοινωνία.

Πρέπει νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς συνέπειες τῶν ἐπιλογῶν τους, διότι ἂν δὲν τὸ κάνουμε, τοὺς ἀφαιροῦμε τὴν εὐκαιρία νὰ μάθουν.

«Τὸ πιὸ σημαντικό πρᾶγμα ποὺ ἔχετε νὰ μάθετε στὰ παιδιά Σας, εἶναι νὰ ζήσουν τὴν ζωὴ τους χωρὶς Ἑσᾶς», δηλαδὴ ὑπεύθυνα, μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ χωρὶς ἐξάρτησι.

* * *

Στὴν συζήτησι, ἡ ὁποία ἐπακολούθησε, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐπέσημανε, ὅτι οἱ χειρισμοί, τοὺς ὁποίους ἐπρότεινε ἡ ἄξια Ὁμιλήτρια, προϋποθέτουν οἱ γονεῖς νὰ εἶναι πολὺ καλλιεργημένοι, νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι ὑπεύθυνοι καὶ θυσιαστικοί...

Ἄν ὅμως καλλιεργοῦν τὴν αὐτομεμφία, διαπιστώνουν τὴν ἰδική τους ἀνευθυνότητα καὶ ἀνωριμότητα, ἔχουν τὴν δυνατότητα μὲ τὴν προσπάθεια, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Πνευματικοῦ, μὲ τὴν ἐνημέρωσι διὰ μέσου Συνάξεων, ἀναγνώσεων, κλπ. νὰ



άνορθώσουν την κατάσταση. Δέν είναι ποτέ άργά...**Ε**ίναι θέμα διαθέσεως.

Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης μας υπεγράμμισε, ότι ό γονιός είναι ό κατ' έξοχήν παιδαγωγός. **Β**οηθάει ό Πνευματικός, βοηθάει ίσως ό Έκπαιδευτικός, αλλά ό γονιός έχει τόν κύριο ρόλο και πρέπει να τόν αναλάβη, χωρίς βέβαια τήν ψευδαίσθησι, ότι είναι ατάρκης και τὰ ξέρει όλα.

Αν τελικά άποτύχουμε, ή Έκκλησία μās προσφέρει τήν παρηγορία τής μετανοίας, για τόν έαυτό μας και για τò παιδί μας, και με τήν μετάνοια τήν έλπίδα...

* * *

Η Β' Σύναξις έχει προγραμματισθῆ για τήν Κυριακή, 28 'Οκτωβρίου 2018 πολ. ήμ.

Θά όμιλήση ό Γλωσσολόγος - Δημοσιογράφος - Σύμβουλος Τεχνολογίας - Πρόεδρος του «Internet Now» κος Βασιλάκος Νικόλαος.

Η Διάλεξις θά έχη ως θέμα:

«Έφηβεία ώρα μηδέν: κινητά, ταμπλέτες, φορητοί υπολογιστές, παιχνιδιομηχανές, facebook, instagram, επικοινωνία, bullying και έπιπλοκές. Σύγχρονα εργαλεία μελέτης, ενημέρωση και επίκαιρος επαγγελματικός προσανατολισμός για γονείς και μαθητές».

† Γ.Ι.Μ.

