



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικὰ • Ποιμαντικὲς Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνικὴ Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπὶ τῇ ἑνδεκαετίᾳ τῆς Διακονίας αὐτοῦ
πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ ἑνδεκάτῃ Ἐπετείῳ τῆς Ἀρχιερατικῆς
Διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
6ῆ Ὀκτωβρίου 2018 ἐκ. ἡμ.



Τὴν 5ῃ πρὸς 6ῆν Ὀκτωβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐπὶ τῇ Συνάξει τῆς ἱεραῆς Εἰκόνας τῆς Θεοτόκου «᾽Ω Πανύμνητε Μῆτερ» καὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ, ὅποτε συνέπιπτε καὶ ἡ ἑνδεκάτη Ἐπέτειος τῆς Χειροτονίας εἰς Ἐπίσκοπον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρω-

ποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ (6.10.2007), ἐτελέσθη εἰδικὴ Ἀγρυπνία Δοξολογίας καὶ Εὐχαριστίας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν.

Προϊστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, συμμετεῖχαν δὲ ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος τῆς Ἱεραῆς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, ὁ π. Σεραφεῖμ ἐκ Ντιβέγιεβο τῆς Ρωσίας, καὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱεραῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης ὡς καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατρᾶκος, Χρῖστος Κατσούδας καὶ Ἀβραὰμ Ψάλτης.



Μεταξὺ τῶν πολλῶν πνευματικῶν τέ-



κνων, προσήλθαν στην ιερά Αγρυπνία και Αντιπροσωπίες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Κυπριανοῦ, Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν, μὲ τις σεβαστὲς Γερόντισσες Ταξιαρχία Μοναχὴ καὶ Εὐπραξία Μοναχὴ.

Στὴν πολὺ κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία ἐψάλη μία σύνθετος Ἀσματικὴ Ἀκολουθία, πρὸς τὴν Πανύμνητον Παναγία μας καὶ πρὸς τὸν Ἅγιο ἔνδοξο Ἀπόστολο Θωμᾶ.

Πολλοὶ ἐκ τῶν πιστῶν Ἀγρυπνιστῶν προσήλθαν στὰ Ἄχραντα καὶ Ζωοποιὰ Μυστήρια τοῦ Χριστοῦ μας.

* * *

Στὴν Ὁμιλία του πρὸ τοῦ «Δι' εὐχῶν...», ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας μεταξὺ ἄλλων

ἄπηθύθυνε εὐχαριστία στὸν Θεό, ὁ Ὅποῖος πρὸ ἐνδεκαετεί-
ας τὸν ἐκάλεσε στὴν ὑψιστὴ αὐτὴ Διακονία, καὶ ζήτησε τὴν
προσευχὴ τῶν παρευρισκομένων, ὥστε νὰ συνεχίσῃ τὴν ποι-
μαντικὴ του πορεία ἐν ταπεινώσει, ἐν συντριβῇ, ἐν μετανοίᾳ
καὶ ἀντομεμψία, ἐργαζόμενος γιὰ τὴν δόξα τοῦ Κυρίου μας
καὶ τὴν οἰκοδομὴ τοῦ Λαοῦ Του...

Ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τὸν Κύριό μας καὶ Θεό μας γιὰ τὰ
ἀμαρτήματα, τὰ λάθη, τὶς παραλείψεις ἢ ἀπροσεξίες του,
ἐκζητῶν «τὸ ἔλεος καὶ τὴν συγγνώμη ἀπὸ ὅλους» ...

Περιέγραψε κάποια βιώματα τῆς ποιμαντικῆς Διακονίας,
κατὰ τὴν ὁποίαν ἀποκαλύπτονται ἢ ἐμβαθύνονται κάποια
Μυστήρια, τὰ ὁποῖα ὁ Θεὸς μᾶς καθιστᾷ γνωστὰ ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ:

Μέσα στὴν Ἐκκλησία, οἱ Ποιμένες εἶναι Κοινωνοὶ καὶ Λει-
τουργοὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Εὐσπλαχνίας. Ὅλο τὸ Μυστήριον
τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνεχὲς βίωμα τοῦ Μυστηρίου τῆς
Εὐσπλαχνίας. Ὅπου ὑπάρχει σκληρότης καὶ ζῆλος πικρὸς
δὲν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Ὅπου ὑπάρχει μία εὐρυτάτη ἀγκαλιά
ἐκεῖ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει μὲ εὐσπλαχνία
τὸν πονεμένο καὶ πληγωμένο ἄνθρωπο.

Στὸ Μυστήριον αὐτὸ τῆς Εὐσπλαχνίας
δὲν διακονοῦν μόνο οἱ Ποιμένες, ἀλλὰ
συλλειτουργοῦν ὅλοι οἱ πιστοί, Κληρικοὶ
καὶ Λαϊκοί... **Εἴ**μαστε ἕνα στράτευμα σὲ
ἐκστρατεία, μὲ κινητὸ ἰατρεῖο... **«Εὐ**χαρι-
στῶ ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια εἶχα τὴν εὐλο-





για να ἔχω πολλοὺς συλλειτουργοὺς, εὐχαριστῶ καὶ τοὺς ἐπωνύμους καὶ τοὺς ἀνωνύμους»...

Τὴν εὐσπλαγχνία αὐτὴ τὴν ἀντλοῦμε ἀπὸ τὴν Πανάχραντο Θεοτόκο: ἡ «Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα Πηγὴ», ἀνεξάντλητος πηγὴ, μᾶς σκεπάζει, μᾶς ὁδηγεῖ, μᾶς «γαλακτοτροφεῖ» μὲ τὴν Εὐσπλαγχνία Της καὶ γινόμεθα καὶ ἐμεῖς πηγὲς εὐσπλαγχνίας, συγχωρητικότητος καὶ ἀγάπης γιὰ τὸν Ἀδελφὸ μας, γιὰ τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο...

Στὴν πορεία αὐτὴ, βιώνουμε τὴν ἀποκάλυψι τοῦ προσώπου τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ μας στὸ πρόσωπον τοῦ Ἀδελφοῦ μας: «**Εἶδες τὸν Ἀδελφὸ σου, εἶδες τὸν Θεόν σου**». **Δ**ὲν εἶναι διανοητικό, δὲν εἶναι σχῆμα λόγου...

Τὰ πρόβατα τοῦ Μικροῦ Ποιμνίου, ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ φῶς, ὄχι ἠθικὸ φῶς, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο κυριεύει τὴν καρδιά τοῦ Ποιμένου καὶ πηγάζει εὐσπλαγχνία, χάρι καὶ εὐλογία... **Μ**έσα στὸ Φῶς αὐτό, ἄς γινόμεθα ὅλοι μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως...

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἀφοῦ συνέψαλαν ἅπαντες οἱ παρευρισκομένοι στὸ Ἀρχονταρῆκι τῆς Μονῆς τὸ «Πολυχρόνιον...» πρὸς τὸν πολυσέβαστο Ποιμενάρχη μας, ἡ φιλόξενος Ἀδελφότης τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς παρέθεσε σὲ ὅλους τράπεζα Ἀγάπης, πρὸς τιμὴν του, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ πολυσέβαστος Γέροντας π. Θεοδόσιος καὶ δύο Λαϊκοὶ Ἀδελφοί μας, ἐκπροσωποῦντες τοὺς παρόντας, ἐξέφρασαν τὸν σεβασμὸν, τὴν εὐγνωμοσύνη ὄλων καὶ ἐγκάρδιες εὐχὲς πρὸς τὸν ἀγαπητὸ ἐν Χριστῷ Ποιμένα μας.

Τέλος, ἔλαβαν ἅπαντες τὴν πατρικὴ εὐλογία τοῦ πολυσεβάστου Ποιμένα μας, μαζὶ μὲ ἓνα **Ἀναμνηστικό**, καὶ ἀπηύθυναν προσωπικῶς τὶς εὐγνώμονες εὐχὲς τους.



† Γ.Ι.Μ.