



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἄς εἴμεθα εὐγνώμονες στοὺς Ἁγίους μας Ἀγγέλους,
ὄχι μόνο με τὰ χεῖλη, ἀλλὰ καὶ με τὰ ἔργα...»

Ἱερὰ Ἀγρυπνία

ἐπὶ τῇ Συνάξει πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων
στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων



Τὴν Τετάρτη, 8η Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ.,
ἐπανηγύρισε ἐπὶ τῇ Συνάξει τῶν Τιμίων
Ἐπουρανίων Δυνάμεων, ἡ Ἱερὰ Γυναικεία
Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Ἀφίδνες
Ἀττικῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, ὁ
καὶ πνευματικὸς Πατὴρ τῆς Ἀδελφότη-
τος, Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, προ-
ῖστατο τῆς ἱεραῆς Ἀγρυπνίας (6.30 μ.μ. - 3 π.μ.).

Συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρῆτης π. Θεο-
δόσιος, Ἡγούμενος τῆς Ἱεραῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ
καὶ Ἰουστίνης, ὁ ἐορτάζων Ἐφημέριος τῆς Μονῆς Αἰδεσιμ.
π. Ἄγγελος Μουρλᾶς, ὁ Αἰδεσιμ. π. Σωτήριος Γιούλης, ὁ ἐπί-
σης ἐορτάζων Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ Ἀγιοκυπριανίτης, ὡς
καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι Χρῖστος Κατσούδας, Δημήτριος
καὶ Χρῖστος Γιατρᾶκος, καὶ Ἀπόστολος Φύκιας.

Παρέστησαν ἐπίσης οἱ Ὁσιώτατες Γερόν-
τισσες Εὐπραξία Μοναχή, τῆς Ἱεραῆς Μο-
νῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν,
Ἰουστῖνα Μοναχή, τῆς Ἱεραῆς Μονῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν καὶ Μαγδαληνὴ
Μοναχή, τοῦ Ἱεροῦ Ἠσυχαστηρίου Ἁγίας
Φιλοθέης στὴν Σουηδία.





Αρκετοὶ φιλο-ἄγγελοι Ἀγρυπνισταὶ ἤλθαν προκειμένον νὰ εὐχαριστήσουν καὶ παρακαλέσουν τοὺς Οὐρανίους Προστάτας μας, οἱ πλεῖστοι δὲ ἐξ αὐτῶν ἐκοινώησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

* * *

Στὴν Ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐψάλη ἡ καθιερωμένη πλέον καὶ ἐμπλουτισμένη Ἀσματικὴ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Προστατῶν τῆς Μονῆς, στὸ τέλος δὲ τοῦ Ὁρθρου ἐψάλησαν, μὲ τὴν συμμετοχὴ πάντων τῶν συμπαρόντων καὶ συνευχομένων, τὰ εἰδικὰ Ἐγκώμια καὶ Εὐλογητάρια εἰς τοὺς Ἁγίους Χοροὺς τῶν Ἀσωμάτων Τάξεων.

* * *

Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας,

ἀφοῦ ἠὲχαρίστησε τὸν Θεὸν γιὰ τὸ δῶρον νὰ τελέσουμε ἱερὰ Ἀγρυπνία, προκειμένον νὰ ἐορτάσουμε λειτουργικῶς τὰ Ἀγγελικὰ Τάγματα, ὑπενθύμισε ὅτι τὴν ἡμέρα αὐτὴ τῆς Συνάξεως Αὐτῶν ἐορτάζουμε καὶ ὁ καθένας μας τὸν Φύλακα τοῦ Ἄγγελου, φύλακα τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ὁ Ὅποιος μᾶς προστατεύει καὶ προσπαθεῖ νὰ μᾶς παρακινή πρὸς τὰ καλὰ καὶ ψυχωφελῆ.

Οἱ δὲ Μοναχοί, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱερὰ Παράδοσις διὰ ἀρκετῶν ἀποκαλύψεων, ἔχουν δύο Φύλακες Ἀγγέλους, ἓναν τοῦ Βαπτίσματος καὶ ἓναν τοῦ Σχήματος, διότι ἡ Μοναχικὴ Κουρὰ λογίζεται «δεύτερον βάπτισμα», ἐπειδὴ ἀνακαινίζει τὸ πρῶτο Βάπτισμα.

Ὅπως ἀκοῦμε σὲ ἓνα τροπάριο τῆς Λιτῆς,

«Δεῦτε Μοναστῶν αἱ χορεῖαι, τιμήσωμεν σήμερον, τοὺς ἡμετέρους Προστάτας· τὸν τοῦ Βαπτίσματος Ἄγγελον, καὶ τὸν τοῦ Σχήματος ἄμα· οὗτοι γὰρ τειχίζουσιν ἡμᾶς, ἐκ τῶν τοῦ ἄλλοτρίου παγίδων· οὗτοι τὸν σταυρὸν ἡμῶν συμβαστάζουσιν, πληροῦντες τὰς καρδίας ἡμῶν φωτὸς καὶ παραμυθίας· οὗτοι, ὡς φιλόστοργοι, περιέπουσιν ἡμᾶς, καὶ βοηθοῦσι τοῦ μένειν ἐν τῷ σταυρῷ, ὡς τῷ Χριστῷ συσταυρωθέν-



τας· ὦ Ἀγγέλων Δυάς, ὀδήγησον ἡμᾶς ἐν τῷ φωτὶ τοῦ Προσώπου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν».



Όλοι οἱ πιστοὶ καλούμεθα ἀπὸ τὸν Σωτῆρα μας νὰ ἄρωμε τὸν σταυρό μας, νὰ ἀρνηθῶμε τὸν ἑαυτὸν μας καὶ νὰ Τὸν ἀκολουθήσωμε. **Α**ὕτη ἡ σταυρώσιμη πορεία πολεμεῖται ἀπὸ τὰ πάθη μας, ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ ἀπὸ τὸν διάβολο. **Β**αρύτερος εἶναι ὁ σταυρὸς τοῦ Μοναχοῦ καθὼς ἡ ἀφιέρωσις του εἰς τὸν Θεὸ εἶναι ὀλοκληρωτικὴ, ἀπὸ πρωῆς ἕως ἐσπέρας.

Οἱ Φύλακές μας Ἄγγελοι μᾶς δίνουν φῶς καὶ παρηγορία στὸν ἀγῶνα μας, μᾶς βοηθοῦν νὰ μένουμε ἐπὶ τῷ σταυρῷ, συσταυρωμένοι μὲ τὸν Σωτῆρα μας Χριστόν. **Εἶ**ναι παρόντες καὶ μᾶς διακονοῦν σὲ ὅλη μας τὴν ζωὴ, δὲν εἴμαστε μόνοι στὶς δοκιμασίες τοῦ βίου... **Μ**ᾶς συμπαρίστανται καὶ τὴν ὥρα τῆς ἐξόδου, καὶ στὸ φρικτὸ Κριτήριον συνηγοροῦν ὑπὲρ ἡμῶν...

Ἄς εἴμεθα εὐγνώμονες στοὺς Ἁγίους μας Ἀγγέλους, ὄχι μόνο μὲ τὰ χεῖλη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ ἔργα.

Όταν παραμένουμε ἐγκλωβισμένοι στὴν φιλαντία μας, στὴν φιλοδοξία καὶ τὴν φιληδονία, προκαλοῦμε λύπη στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους. **Ἄ**ς σφογγίζουμε λοιπὸν τὰ δάκρυνά τους μὲ τὴν καλὴ μας μετάνοια, μὲ τὴν ἀνόρθωσί μας...

Όσο καθαίρεται ὁ πιστός, τόσο ἀνοίγουν τὰ μάτια τῆς ψυχῆς του καὶ ἀποκτᾶ αἴσθησι τῆς παρουσίας τοῦ Φύλακος Ἀγγέλου του, μερικοὶ ἀξιῶνONTAI μάλιστα νὰ τοὺς ἴδουN...

Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, πρὸς ἐπιβεβαίωσιν τῶν λεγομένων, ἀναφέθηκε στὴν θαυμαστὴ ἐμπειρία μιᾶς εὐλαβοῦς χήρας, ἡ ὁποία ἀξιῶθηκε, στὶς ἡμέρες μας, νὰ ἰδῆ καὶ συνομιλήσῃ μὲ τὸν Φύλακά της Ἄγγελο, ὁ ὁποῖος τὴν ἐνεθάρρυνε νὰ κάνῃ ὑπομονὴ στὶς δοκιμασίες της: «**Π**ρέπει, γερόντισσα, νὰ κάνεις λίγη ὑπομονὴ ἀκόμη... **Κ**ι ἐγὼ κάνω ὑπομονὴ τόσα χρόνια καὶ κάθομαι κοντά σου, καὶ στεροῦμαι τὴν χαρὰ τοῦ Οὐρανοῦ! **Κ**άνε καὶ σὺ λίγο ἀκόμη!...».



Μετὰ τὴν Απόλυσι τῆς Θείας Λειτουργίας ἐγίνε ἡ μετὰ Δεήσεων Λιτά-

νευσις τῆς ἱερᾶς Εἰκόνοσ τῶν Ἀγίων Ἀγγέλων, ὡσ καὶ τῆς Εἰκόνοσ τῶν δύο Ἀγγέλων-Φυλάκων τῆς Μοναχῆσ (Βαπτίσματοσ καὶ Σχήματοσ), πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆσ.



Τέλοσ, ὁ Σεβασμιώτατοσ Ποιμένασ μασ διένειμε στοὺσ πιστοὺσ τὸ ὄγδοο καθιερωμένο πλέον Ἀναμνηστικό-Κατηχητικό Φυλλάδιο, ἀφιερωμένο στοὺσ Ἁγίουσ Ἀγγέλουσ, μὲ τίτλο: «**Οἱ Ἁγιοὶ Ἄγγελοὶ στὴν ζωὴ μασ**», ὅπου ἡ προαναφερθεῖσα θαυμαστὴ διήγησις.



Τὸ ἀπόγευμα τῆσ αὐτῆσ ἡμέρασ, συνηθροίσθη ἡ Ἀδελφότησ ὑπὸ τὴν Πολυσέβαστη Γερόντισσά μασ Ταξιαρχία Μοναχή, μετὰ τοῦ Πνευματικοῦ μασ Πατρόσ, γιὰ νὰ ἀνοίξη ἡ νέα κατηχητικὴ περίοδοσ, ἡ Περίοδοσ **IB'** τῶν

Ἀγγελικῶν Συνάξεῶν μασ.

Ἦτο γιὰ τὴν Ἀδελφότητα μία ἰδιαίτερη εὐλογία, ἐφ' ὅσον οἱ ὀλοένα ἀξανώμενεσ εὐθύνεσ τοῦ Σεβασμιωτάτοσ Ποιμένοσ μασ δὲν ἐπιτρέπουν πλέον ἓνα σταθερὸ πρόγραμμα γιὰ τῆσ Ἀγγελικῆσ Συνάξεις.

Ἡ Ἀδελφότησ εὐχαρίστησε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὸν Σεβασμιώτατο Πνευματικό τῆσ Πατέρα γιὰ τὴν φροντίδα καὶ καθοδήγησί τῆσ ὑπ' Αὐτοῦ, καὶ προσέφερε εἰσ Αὐτόν ἐκ τοῦ Ἁγιογραφείου τῆσ τὴν ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονοσ, Προστάτοσ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου τῆσ Ἱερᾶς Μητροπόλεωσ μασ.



Στὴν ἐναρκτήρια εὐλογημένη καὶ λίαν οἰκοδομητικὴ αὐτὴ Σύναξι ἀντικείμενο κοινῆσ μελέτησ καὶ ἐμβαθύνσεωσ ἦτο τὸ «**Ποῖός ἐστι ὁ ἀληθινὸσ Μοναχός;**», βάσει σχετικῶν κειμένων τοῦ Ὁσίου Θεοφάνουσ τοῦ Ἐγκλειστοῦ ἐκ τοῦ βιβλίου-Συλλογῆ «**Ἡ Νοερὰ Ἀθλησις**».

† Μ.Σ.Α.

«Ὁ Θεῖοὶ Ἄγγελοὶ, τῶν ψυχῶν ἀνάψυξις, φῶσ καὶ ὁδός, σκέπη καὶ παράκλησις, τῶν Μοναζόντων ἀεὶ.»