



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

Ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας

## Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος

Ἀχαρνάι, 1η Δεκεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ.



**Τ**ὴν Πέμπτη πρὸς Παρασκευή, 30.11-1.12.2018 ἐκ. ἡμ., ὁ Σύλλογος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» ἐπραγματοποίησε, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς, τὴν κατ' ἔτος Πανηγυρική καὶ εὐχαριστιακὴ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προστάτου αὐτοῦ, μὲ Ἀπόδειπνο, πλήρη Ἁσματικὴ Ἀκολουθία καὶ Θεία Λειτουργία.

Τῆς ὅλης κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμένας μας, Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοδοσίου καὶ τῶν Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντίνου Σωτηριάδου καὶ π. Γεωργίου Γιάν. Συμμετεῖχαν οἱ Ἁγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἱεροδιάκονοι Ἰωσήφ καὶ Γαβριήλ, ὡς καὶ οἱ εὐλαβεῖς Ὑποδιάκονοι Δημήτριος Γιατροῦκος καὶ Ἀβραάμ Ψάλτης.

**Ἡ** σεβαστὴ Γερόντισσα Ταξιαρχία καὶ Ἀδελφές ἀπὸ τὶς Ἱερές Μονές τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Ἀφιδνῶν, τὰ Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου, ὡς καὶ ἄλλοι, Μέλη καὶ εὐλαβεῖς φιλάρετοι Ἀγρυπνιστές, προσῆλθαν στὴν πολὺ





κατανυκτική αυτή Αγρυπνία, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πλείστοι μετέλαβαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

\* \* \*

**Κατὰ** τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τὸν Ἅγιο Φιλάρετο

**γιά** τὴν ἀντίληψί του στὴν ποντοπορία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ φερώνυμος Σύλλογός μας δὲν διακονεῖ μόνο στὸ φιλανθρωπικὸ τομέα, ἀλλὰ ἀνεδείχθη δεξιὸς βραχίον ἀυτῆς στὸ πολυεπίπεδο Ἔργο της.

**Εὐχαρίστησε** ἐπίσης

**ὅ**σες καὶ ὄσους συνδιακόνησαν, συνδιακόνουν ἢ ἐνισχύουν τὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ ἀνταποκρίνονται στὸ μήνυμα ἀνταπαρνήσεως καὶ εὐσπλαγχνίας, τὸ ὁποῖο μᾶς ἀπευθύνει ὁ τιμώμενος Ἅγιος.

**Ἡ** Μνήμη τοῦ Ὁσίου ἔχει ὁμως καὶ ἓνα βαθύτερο μήνυμα, ἓνα **ἡσυχαστικὸ μήνυμα**, στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται τὸ Ἀποστολικὸ Ἀνάγνωσμα (Β΄ Κορινθ. θ΄ 6):

**«...ὁ** σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις καὶ θερίσει· **ἕ**καστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· **ἰ**λαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός... **ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἀπλότητα, ἧ**τις κατεργάζεται δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ».

**Π**ροσφέροντες ὑλικά καὶ πνευματικά ἀγαθὰ στοὺς Ἀδελφούς μας, πλουτιζόμεθα πλοῦτο πνευματικό, μυστικό, τὸν ὁποῖο καλούμεθα νὰ καλλιεργοῦμε εἰς πᾶσαν ἀπλότητα.

**Ὅ**σο δίνουμε ὑλικά ἢ πνευματικά, ἐλευθερώνεται ὁ ἐσωτερικός μας κόσμος, ἀπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὰ περιττά, γινόμεθα ἀπλοῖ... **Κατὰ** τὸ ρηθὲν «**Ε**τοιμάσατε τὰς ὁδοὺς Κυρίου...», ἐτοιμάζουμε τὴν ὑπαρξί μας, ἢ ὁποία γίνεται ἀνοικτὴ στὸν Θεό. **Ἡ** ἐσωτερικὴ ἀπλότητα λειτουργεῖ σὰν καθρέπτης, ὅπου πίπτουν οἱ ἀκτῖνες τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ...

**Δ**ίδοντες μὲ ἐλευθερία, μὲ ἰλαρότητα, μὲ ἄνεσι, ἀπελευθερώνουμε τὴν καρδιά μας





και γεμίζει με την Παρουσία του Θεού... Όταν το βίωμα αυτό συνδυάζεται με τις άλλες ασκήσεις και την συμμετοχή στα Άχραντα Μυστήρια, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος μᾶς δίδεται ὄλο και περισσότερο και ἀγόμεθα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τὴν Καρδιακὴ Προσευχή, καθὼς ἀρχίζει νὰ λειτουργῇ ἡ βαθύτερη Καρδιά...

Ἄν δὲν βιώνουμε σιγὰ σιγὰ αὐτὸ τὸ κέρδος, ἂν δὲν νιώθουμε τὴν χάρι, τὴν χαρά, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν εὐχαριστία νὰ ἀυξάνουν ἐν ἀπλότητι στὴν καρδιά μας, τότε ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ μας εἶναι ἐλλιπής... Ἴσως οἱ ἐλεημοσύνες μας δὲν γίνονται μὲ τὸν τρόπο ἢ τὸ μέτρο, στὸ ὁποῖο εὐαρεστεῖται ὁ Θεός, ἀλλὰ μὲ μία ἰδιοτέλεια, γιὰ νὰ ἔχουμε «καθαρὴ συνείδησι», μὲ τρόπο τυπικὸ καὶ ὄχι καρποφόρο...

Στὸ ἡσυχαστικὸ αὐτὸ Μήνυμα τῆς Μνήμης τοῦ Αγίου Φιλαρέτου καλούμεθα νὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ θέλησι καὶ ὑπομονή... Μᾶς ἐνθαρρύνουν τὰ λόγια τοῦ Σωτῆρος μας στὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα (Ματθ. ζ' 7):

«Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὕρησετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὕρισκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται».

Ἄς εἴμεθα λοιπὸν «ἀναιδεῖς» στὴν προσευχὴ μας πρὸς τὸν Κύριό μας, ζητοῦντες παρὰ τὴν ἀναξιότητά μας, μὲ ἱερὴ ἐπιμονή, καὶ ἐτοιμάζοντες τὰς ὁδοὺς Αὐτοῦ, ὥστε νὰ μᾶς δώσῃ τὴν Χάρι Του καὶ νὰ μᾶς ἀποκαλύψῃ τὸν τόπο τῆς Καρδίας, ὅπου ἀδιαλείπτως θὰ ἐπικαλούμεθα τὸ πανάγιο Ὄνομά Του ...

\* \* \*

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱερᾶς Ἀγρυπνίας, ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστῖνα καὶ ἡ φιλόξενη Ἀδελφότης τῆς Μονῆς ἐδεξιῶθησαν ἅπαντας τοὺς εὐλαβεῖς Ἀγρυπνιστὰς στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρῖκι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.



Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Τραπεζῆς Ἀγάπης, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε πάλι εὐγνωμόνως στοὺς διακονοῦντας στὸ πολυεπίπεδο Ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας, λαϊκοὺς Ἀδελφούς μας καὶ Μοναχικὲς Ἀδελφότητες,



οί όποιοι ύπό τήν σκέπην καί εύλογίαν τοῦ πολυσεβάστου Ποιμένος μας προσφέρουν θυσιαστικῶς τήν ύλική ἢ πνευματική βοήθειά τους.

**Π**ροσεκάλεσε επίσης τόν σεβαστό Γέροντα π. Θεοδόσιο καί τίς τρεῖς Ἀδελφές μας, στίς όποῖες διαδοχικῶς ἀνατέθη ἡ Προεδρία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου: κα Εἰρήνην Ἀρχοντούλη, κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου καί κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, νά ἀπευθύνουν ἕναν οἰκοδομητικό χαιρετισμό στοὺς παρόντες.

**Τ**έλος ἡ ἀξιότιμος Πρόεδρος Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας μίαν ἀνθοδέσμη, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης γιά τήν πνευματική καθοδήγησι καί πολυειδή συμπαράστασί του, ὡς καί τήν ὑπομονή καί εὐσπλαγχνία του, μέ τίς όποῖες ἐμπνέει καί στηρίζει πατρικῶς τὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου.

† Γ.Ι.Μ.

