

# Ὁρθόδοξες Μοναχικὲς Ἐμπειρίες



■ Ὁ Χριστὸς μας ἐβάδισε τὴν Ὁδὸ τῆς Ὑπακοῆς

## Ἡ Μοναχικὴ Ζωὴ ὡς πρότυπο τῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος τῶν Πιστῶν\* Ὁδὸς ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ

**Ὁ π. Δημήτριος Στανιλοάε** (1903-1993) ἐρχόταν κάπου-κάπου καὶ στὸ Μοναστήρι Συχαστρία, στὴν Ρουμανία. **Μ**ὲ μία τέτοια εὐκαιρία, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1977, ὠμίλησε στὴν τράπεζα τῶν Μοναχῶν τῆς Μονῆς, λέγοντας συνοπτικὰ τὰ ἑξῆς:

«**Λοιπὸν**, ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ λέγουν, ὅτι δὲν ὑπάρχει πλέον σήμερα μία Μοναχικὴ Ζωή, ἀλλὰ ἡ Ἁγία Ὁρθοδοξία μας δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξη χωρὶς τὴν ἀναγκαιότητα αὐτῆς τῆς Ζωῆς. **Ἡ** Ὁρθοδοξία δὲν εἶναι μία ἀντίληψις, μία ἐπιστήμη ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὰ ἐπίγεια, ἀλλὰ μία ἀποφασιστικὴ προσωπικὴ ἀφιέρωσις στὴν Ὁδὸ ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ.

**Ἀ**φωσιωμένοι μὲ ὅλη τους τὴν ὑπαρξὶ οἱ Μοναχοὶ σ' αὐτὴ τὴν πορεία εἶναι οἱ πρόδρομοι τῆς ἀνθρωπότητος, διότι γίνονται οἱ ἴδιοι μὲ τὸν ἀγῶνα τους παράδειγμα ἀρετῶν, χωρὶς τὸ ὁποῖον δὲν ἠμπορεῖ νὰ ζήσῃ ὁ κόσμος.



**Δ**ιαφορετικὰ ἔρχεται ἐπάνω μας ὁ κατακλυσμός! **Γ**ι' αὐτό, ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀνάγκη, ὅσο γίνεται ἀπὸ περισσοτέρους Μοναχοὺς, ἀφωσιωμένους ἀποφασιστικὰ στὴν Ὁδὸ τῆς ἀκολουθήσεως ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ μὲ πνεῦμα ἥρωικό, γιὰ νὰ μᾶς ἐμπνέουν μὲ τὸ παράδειγμα τῆς ζωῆς τους, νὰ μᾶς δείχνουν μὲ ἔργα, ὅτι εἶναι δυνατὸν καὶ σήμερα νὰ βαδίσουμε αὐτὴ τὴν Ὁδὸ τῆς ἀγιότητος.

**Γ**ιὰ τὴν ἐκπλήρωσι αὐτῆς τῆς κλήσεως, ὁ Χριστὸς ἐκχέει, ὅπως ἀνατέλλει τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, τὴν θεία Του δύναμι, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιὰ νὰ μᾶς καθάριση ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ μᾶς ἀνεβάσῃ σὲ ὑψηλότερες βαθμίδες ἀγιότητος, νὰ ἀναγεννηθῇ μέσα μας ὁ νέος ἄνθρωπος, κατὰ τὸ μέτρον τοῦ πληρώματος Αὐτοῦ.



**Αὐτὴν τὴν Ὁδὸ μᾶς ἔδειξε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τῆς ὑπακοῆς Του μέχρι θανάτου. Ἡ Ὁδὸς τῆς ὑπακοῆς, τὴν ὁποία ἐβάδισε ὁ Χριστὸς, εἶναι ἡ Ὁδὸς τῆς πληρότητος ὄλων τῶν ὑψηλῶν βαθμίδων τῆς ἀρετῆς. Ἡ ταπείνωσις, ἡ ἀγάπη, ἡ πραότης, ὅλες οἱ ἀρετὲς ποὺ γεννῶνται ἀπὸ τὴν ὑπακοή, μᾶς ἀνοίγουν αὐτὴ τὴν Ὁδὸ. Ἡ ὑπακοή εἶναι ἡ μεγάλη δύναμις, εἶναι ἡ πλήρης ἐν Χριστῶ ἐλευθερία.**

**Ἡ ὑπακοή ὀλοκληρώνει τὴν Κοινωνικὴ Ζωὴ διὰ τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας, τῆς προσευχῆς, τῆς ἀδελφικῆς σχέσεως καὶ τῆς ἀγάπης. Ὁ πνευματικὸς δεσμὸς γίνεται ἰσχυρότερος ἀπὸ τὸν σωματικόν. Μόνον διὰ τῆς ἐν Χριστῶ κοινωνίας ἠμποροῦμε νὰ βοηθήσουμε οἱ μὲν τοὺς δὲ διὰ τῆς ἀγάπης μας πρὸς ὅλους καὶ πρῶτα πρὸς τὸν Θεόν.**

**Μέσω αὐτῆς τῆς κοινωνίας ἡ Μοναχικὴ Ζωὴ γίνεται παράδειγμα πλήρους ἀληθινῆς ζωῆς, πρότυπο τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖ ὅλη ἡ Χριστιανικὴ Κοινότης τῶν Πιστῶν, ἡρωϊκὴ ἀφοσίωσις καὶ παραδειγματικὴ ζωή».**

\* \* \*

**Συναντήθηκα** μὲ τὸν π. Δημήτριο, ὅταν ἐξῆλθε ἀπὸ τὴν φυλακὴ καὶ ὅταν τὸν παρεκάλεσα νὰ μᾶς δώσῃ μία πνευματικὴ συμβουλή, μᾶς εἶπε τὰ ἐπόμενα:

**«Νὰ εἶσαι αἰσιόδοξος, νὰ πιστεύης, χωρὶς κρατούμενα, στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.**

**Νὰ προσεύχεσαι ἀκατάπαυστα, νὰ ἀφίεσαι στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, νὰ Τὸν εὐχαριστῆς γιὰ ὅλα.**

**Νὰ χαίρεσαι, ἐὰν ὁ Κύριος σὲ εὗρῃκε ἄξιον δοκιμασιῶν. Ὁ πόνος εἶναι ἀναγκαῖος καὶ γι' αὐτὸν ποὺ ὑποφέρει καὶ γιὰ τὸ καλὸ ὀλοκλήρον τοῦ κόσμου.**

**Μὴ δένεσαι μὲ τίποτε ἀπὸ κάθε τι τὸ παροδικόν.**

**Νὰ ὑπηρετῆς τὸν πλησίον σου μὲ ὅλη τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀφο-**



σίωσί σου· ὄχι μόνον ὅσο ἔχει ἀνάγκη, ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο: σὲ κάθε ἀνάγκη του. **Νὰ** εἶσαι παράδειγμα Χριστιανικοῦ Βίου.

**Σ**τὴν ζωὴ σου νὰ εἶσαι ἀποφασιστικός, χωρὶς συμβιβασμοὺς καὶ συγχύσεις, διανγῆς καὶ συνεπῆς.

**Τὸ** πιστεύω σου νὰ εἶναι ζωντανὸ μέσα σου: Ζωὴ καὶ ὄχι θεωρία.

**Εἶσαι** ἔτοιμος νὰ πεθάνῃς γιὰ τὸν Χριστό;

**Ἐξέταζε** πάντοτε τὸν ἑαυτὸν σου, γιὰ ποῖο πράγμα τρέχεις στὴν ζωὴ σου; **Γιὰ** νὰ μὴ πνιγοῦμε στὴν θάλασσα τῆς ζωῆς...».



---

(\*) Βλ. [https://anavaseis.blogspot.com/2013/02/blog-post\\_3670.html](https://anavaseis.blogspot.com/2013/02/blog-post_3670.html). Γέροντος Ἱερομονάχου Πετρωνίου Τανάσε. Μετάφρασις - Ἐπιμέλεια, ὑπὸ Ἀδελφῶν Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἁγίου Ὁρους Ἄθω, 2002. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.