

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ



Ἱερὸ Προσκύνημα

α. Στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἀμφισας (Ιε').

β. Σὲ Ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Βοιωτίας.

Σύλλογος Ὁρθοδόξων Γυναικῶν
«Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων»



31.3.2019/13.4.2019

† Σάββατον τοῦ Ἀκαθίστου



Ἡ Ἐλεημοσύνη εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ ὅλα

Ἄν καὶ ἡ νηστεία καὶ ἡ χαμαικοιτία ἔχουν πιὸ δύσκολο κόπο ἀπὸ τὴν Ἐλεημοσύνη, ὅμως **τίποτε δὲν εἶναι τόσο ἰσχυρὸ** καὶ δυνατὸ στὸ νὰ σβήνῃ τὴν φωτιά τῶν ἁμαρτημάτων μας, **ὅσο ἡ Ἐλεημοσύνη.**

Αὕτη εἶναι ἀνώτερη ἀπὸ ὅλα. **Στήνει** τοὺς ἐραστές της κοντὰ στὸν ἴδιο τὸ Βασιλέα Χριστό. **Καὶ** πολὺ σωστά. **Διότι** ἡ παρθενία, ἡ νηστεία καὶ ἡ χαμαικοιτία, σταματάει μόνο γύρω ἀπὸ αὐτὸν ποὺ τὴν ἀσκεῖ καὶ δὲν σώζει κανένα ἄλλον.

Ἡ Ἐλεημοσύνη, ὅμως, ἀπλώνεται σὲ ὅλους καὶ ἀγκαλιάζει τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ. **Ἄλλωστε** τὰ κατορθώματα ἐκεῖνα, ποὺ ἀπλώνονται σὲ πολλούς, εἶναι πολὺ μεγαλύτερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ σταματοῦν γύρω ἀπὸ ἓνα.

(Ἱεροῦ Χρυσοστόμου)

**Ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς
Πρόσφυγας, Μετανάστης, Πτωχός, Ἀναγκεμένος...**



Θὰ μᾶς ζητηθῆ ἡ σωτηρία τοῦ Ἀδελφοῦ μας

«Ὁ Θεὸς ἐνεπιστεύθη εἰς τὸν κατ' ἓνα μας τὴν σωτηρίαν τοῦ Ἀδελφοῦ μας καὶ μᾶς ὑπεχρέωσε νὰ ἀγρυπνώμεν δι' αὐτήν...

...Ὁ Θεὸς ἔβαλε κάθε Χριστιανὸν εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ εἶναι διδάσκαλος τῶν ἀπίστων καὶ ἀσεβῶν καὶ νὰ τοὺς ἐπιστρέψῃ μὲ τὸν λόγον καὶ μὲ τὴν καλὴν του ζωὴν εἰς τὴν Εὐσέβειαν καὶ εἰς τὴν Πίστιν.

Ὅθεν καὶ ἔχει νὰ ζητήσῃ ὁ Θεὸς ἀπὸ κάθε Χριστιανόν, ὄχι μόνον τὴν ὠφέλειαν καὶ σωτηρίαν τὴν ἰδικήν του, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν ἄλλων...».