

«Παρεμβαίνοντες...»



Οι Ὁρθόδοξοι Χριστιανοὶ καλοῦνται σὲ περίσκεψη προτοῦ ψηφίσουν Μέρος Α΄.



«Τὸ βιβλίο τοῦ Κυριακοῦ Βελόπουλου “Ἰησοῦς καὶ Δίας”, τῶν ἐκδόσεων “Κάδμος”, μὲ ὑπότιτλο “Ὁρθοδοξία ἢ Δωδεκάθεο”, ἐπιχειρεῖ νὰ θίξει, ἀνεπιτυχῶς ὡστόσο, ἓνα σοβαρότατο θέμα: τὴν σχέση ἀνάμεσα στὸν Χριστιανισμό καὶ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ θρησκεία.

Ἐκ προοιμίου, πρέπει νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἔκαναν σωστὰ τὴν ἐπιλογή τους.

Ἀσπάσθηκαν τὸν Χριστιανισμό, ἀφοῦ ἀναγνώρισαν τὴν πλάνη τῆς εἰδωλολατρίας, πλάνη τὴν ὁποίαν ἀντελήφθησαν πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους ποὺ κατήγγειλαν τὴν πολυθεΐα.

Ἔτσι, ὅταν ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἦλθε στὴν χώρα μας, βρῆκε ἀνθρώπους καλλιεργημένους στοὺς Φιλίππους, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Βέροια, τὴν Ἀθήνα, τὴν Κόρινθο, πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπηύθυνε τὶς θεόπνευστες Ἐπιστολές του, πρὸς Φιλιππησίους, πρὸς Θεσσαλονικεῖς Α΄ καὶ Β΄ καὶ πρὸς Κορινθίους Α΄ καὶ Β΄.

Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἦταν συγκεκριμένο:

• Ὁ Θεὸς ἔστειλε τὸν Υἱὸ Του, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσμον καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν ὁ κόσμος νὰ σωθεῖ παρὰ μόνον διὰ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ· καὶ ἀκόμη, ὅτι ὁ Κύριος ἦταν στὴν καταγωγή “ἐκ σπέρματος Ἀβραάμ” καὶ ἐξεπλήρωσε τὴν θεία Του ἀποστολή “κατὰ τὰς Γραφάς”, δηλαδὴ σύμφωνα μὲ ὅσα διατυπώθηκαν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὸν Νόμον καὶ τοὺς Προφῆτες, γιὰ νὰ ἐπισφραγίσει ὁ Ἴδιος μὲ τὸ Αἷμα Του τὴν Νέα, τὴν Καινὴ Διαθήκη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ὄλων τῶν ἀνθρώπων ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς.

Ἐπομένως, τὸ νὰ ἀναζητοῦμε Ἕλληνες προγόνους τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ φιλοξενούμενος ἀπὸ τὸν Βελόπουλο, Εὐάγγελος Τρίγκας στὸ περιοδικὸ “Ἀπολλώνειο φῶς”, εἶναι ἀστήρικτο καὶ ἐνάντιο στὴν Χριστιανικὴ Ἀλήθεια καὶ Πίστη.

Ἀποστομωτικὴ ἢ ἀπάντηση ποὺ δίνει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος εὐθὺς στὴν ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου του:

«Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαβὶδ, υἱοῦ Ἀβραάμ».

(Ἔπεται τὸ Μέρος Β΄)

Ὁ Ἐραμιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

7.7.2019 ἑκ. ἡμ.,

† Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς