



■ Από τὸν Ἱεραποστολικὸ Ἀγρὸ τῆς Γερμανίας καὶ τῆς Αὐστρίας

Ἱεραποστολικές Σελίδες
σὲ Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία
Ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν Ἁγίων Ἐμμεράμνου,
Ροβέρτου, Κορβιανοῦ καὶ Βονιφατίου
Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας
8η-12η Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ.



Μὲ τὴν **Χάρι τοῦ Κυρίου μας** καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μαζί με τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελου Μουρλά καὶ μία μικρὴ ὀμάδα Προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, ἐπραγματοποίησαν τὴν τετάρτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Νότιο Γερμανία / Βαυαρία καὶ Αὐστρία ἀπὸ 8ης ἕως καὶ 12ης Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ., προκειμένου νὰ ἐορτάσουν γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf) τοῦ Σάλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας, τὴν Σύναξι τῶν τεσσάρων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας στὸ νεοπαγὲς Ἱερὸ Ναῦδριο τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου.

* * *

• **Τὴν Παρασκευή, 8ην Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ.,** ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ μετέβησαν, συνοδεία ὀλίγων πιστῶν μας, στὸ στρατόπεδο Νταχάου, περίπου 20 χιλίόμετρα βορειοδυτικὰ τοῦ Μονάχου.

Ἐκεῖ, περιηγήθηκαν στοὺς χώρους «δια-





βιώσεως» και ἔξοντώσεως τῶν κρατουμένων, ὅπου ἐκτίθεται σχετικὸ φωτογραφικὸ ὑλικό...

Ἔνα ταξίδι στὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὸ καθ' ἡμέραν μιᾶς ἄκρας, ἀλλὰ ὠργανωμένης θηριωδίας, στὸν χῶρο μάλιστα ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε «πρότυπο» καὶ «ἐκπαιδευτήριο» γιὰ δεκάδες ἄλλων παρομοίων κέντρων... **Ἔ**να ὄντως **μετανοητικὸ προσκύνημα** στὸν τόπο μαρτυρίου τόσων συνανθρώπων μας καὶ εἰκόνων τοῦ Θεοῦ ἡμῶν...



• **Τὸ Σάββατο**, 9ῃν Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ., Απόδοσις τῆς Πεντηκοστῆς, ἐτελέσθη στὸ Μόναχο Θεία Λειτουργία, μὲ τὴν συμμετοχὴ πιστῶν μας καὶ ἀπὸ μακρυνῆς πόλεις.

Μετὰ τὸ πλούσιο κέρασμα στὸ φιλόξενο ἐστιατόριο «Θεσσαλονίκη» τῶν Ἀδελφῶν μας Χριστοῦ καὶ Ἑλένης, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καὶ ἡ συνοδιά του μετέβησαν στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf) τοῦ Σάλτσμπουργκ / Σαλισβούργου τῆς Αὐστρίας, ὅπου τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Πανηγυρικὸς Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός.





• **Τὴν Κυριακὴν, 10ην Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα Μνήμη τῶν Τεσσάρων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας, ἐτελέσθησαν ὁ Πανηγυρικὸς Ὅρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.**

Ὅπως καὶ στὸν Ἑσπερινό, ἐψάλη γιὰ πρώτη φορὰ ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καὶ Βονιφατίου, τῶν Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας, τὴν ὁποίαν συνέταξε ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ χάριν τῆς ὁποίας ἡ παρουσία καὶ ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων ἦταν ἔτι περισσότερον αἰσθητῆ.



Στὴν σύντομη Ὀμιλία τοῦ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐπεσήμανε, ὅτι ἦταν ἡ πρώτη φορὰ πού ἐωρτάζετο «γνησίως» ἡ κοινὴ Μνήμη τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔφεραν στὴν Βαυαρία τὸ Φῶς τῆς Πίστεως.

Ἀναφέρθηκε δοξολογικὰ καὶ εὐγνώμονα στοὺς μεγάλους κόπους, τοὺς ὁποίους κατέβαλαν οἱ Ἅγιοι γιὰ τὴν διάδοσι τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, καὶ ἐπικαλέσθηκε τὴν χάρι





καὶ ἀντίληψί αὐτῶν γιὰ τὸν ἐπαν-
ευαγγελισμό τῆς Γνησίας Παραδο-
θείσης Πίστεως στὶς περιοχὲς ὅπου
« ἡ Ἀποστασία τῆς Δύσεως, νοθεύ-
σασα τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Ἀληθείας,
ὠδήγησε τοὺς πάλαι ποτὲ εὐσεβεῖς

εἰς ἐν πέλαγος λίαν τεταραγμένον, αἰρεσιοβριθὲς καὶ πλήρες
ἀντιευαγγελικῶν πλανῶν καὶ δοξασιῶν» (ἐκ τοῦ Συναξαρίου τῆς
Ἀκολουθίας).

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ
ἐξ Ἑλλάδος ἐξεναγήθησαν στὸ ἱστορικὸ κέν-
τρο τοῦ Σάλτσμπουργκ καὶ προσεκύνησαν
τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἁγίου **Ροβέρτου** στὸν
καθεδρικὸ ναὸ τῆς πόλεως.

Τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐπέστρεψαν στὸ
Μόναχο.

• **Τὴν Δευτέρα**, 11ην Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγί-
ων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα, περιηγηθῆκαν
στὸ ἱστορικὸ κέντρο τοῦ Μονάχου καὶ προσεκύνησαν τὸν
Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Salvatorkirche),
ὁ ὁποῖος οἰκοδομήθηκε τὸ 1493 καὶ δωρήθηκε ἀπὸ τὸν Βασι-
λέα Λουδοβίκο Α΄ (1825-1848), πατέρα τοῦ Βασιλέως Ὁθω-
νος, στὴν Ἑλληνικὴ Ὁρθόδοξη Κοι-
νότητα τοῦ Μονάχου τὸ 1828.



Ἐπισκέφθηκαν ἐπίσης • **τὴν Πλα-**
τεῖα τοῦ Βασιλέως (Königsplatz), κο-
σμημένη μὲ νεοκλασσικὰ κτήρια μὲ
πρότυπο τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῆς ἀρ-

χαίας Ἑλλάδος, ἐξ ὧν καὶ τὰ *Προπύλαια*, μὲ τὰ
ὀνόματα τῶν Ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπαναστάσεως
τοῦ 1821 εἰς περίοπτον θέσιν καταγεγραμμέ-
να • **τὸν ναὸ τῶν Θεατίνων** (Theatinerkirche),
στὴν κρύπτη τοῦ ὁποῖου οἱ τάφοι τῶν Βασιλέ-
ων Ὁθωνος καὶ Ἀμαλίας καὶ τῆς ὑπόλοιπης
Βαυαρικῆς Δυναστείας, • **τὴν Πλατεῖα** τῶν
Θυμάτων τοῦ Ναζισμοῦ (ὅπου ἡ ἀκοίμητος
φλόγα εἰς μνήμην αὐτῶν).

Ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν στὸ Κοιμητήριό τοῦ





Μονάχου, όπου προσευχήθηκαν στὸν τάφο τοῦ Ἀλεξάνδρου Σμορέλλ, Μέλους τοῦ «Λευκοῦ Ρόδου» (ἀντιστασιακῆς ὁμάδος κατὰ τοῦ Ναζισμοῦ), καὶ στὰ μνήματα τῶν ὑπολοίπων Μελῶν τῆς Ὁμάδος.

• **Τὴν Τρίτη**, 12ην Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ὁσίων Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου Ἀθωνίτου, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ μετέβησαν στὴν πόλι Φραϊζινγκ (Freising), περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια τοῦ Μονάχου, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὰ ἱερὰ Λείψανα τοῦ Ἀγίου Κορβιανοῦ, ἑνὸς τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας († Μνήμη: 8η Σεπτεμβρίου) καὶ νὰ ζητήσουν τὴν ἀρωγή του γιὰ τὸ Μικρὸν μας Ποίμνιον.



Ὁρμώμενος ἀπὸ τὴν Γαλλία, ὅπου ἔζησε ὡς Ἐρημίτης ἐπὶ 14 ἔτη, μετέβη στὴν Ρώμη γιὰ νὰ προσκυνήσῃ τὰ ἅγια Λείψανα τῶν Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου. Ὁ Πάπας Γρηγόριος Β' (715-731) τὸν χειροτόνησε Ἐπίσκοπο καὶ τὸν ἀπέστειλε στὴν περιοχή τῆς Βαυαρίας, προκειμένου νὰ κη-





ρύξη τὸ Εὐαγγέλιον σὺν ἐκεῖ εἰδωλο-
λατρικῆς γερμανικῆς φυλῆς.

Μετὰ περίπου 6 χρόνια ἀποστολι-
κῶν κόπων, οἱ ὅποιοι μὲ τὴν Χάρι
τοῦ Θεοῦ ἔφεραν τοὺς κατοίκους τῆς
περιοχῆς στὸ Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου,
ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν 8ην Σεπτεμβρίου 730. Ὁ Ἅγιος Κορ-
βινιανὸς τιμήθηκε ἀμέσως ὡς Προστάτης τῆς ἐπαρχίας τοῦ
Φράϊζινγκ (Freising).

* * *

Κατὰ τὶς εὐλογημένες αὐτὲς ἡμέρες, οἱ Ποιμένες μας
εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσουν τοὺς ἀγωνιζομένους
ἀδελφούς τῆς μικρῆς μας Κοινότητος, ὡς καὶ πρόσωπα, τὰ
ὁποῖα ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν γνησιότητα τῆς Πίστεως καὶ
τοῦ Ὁρθοδόξου ἠθους, καὶ νὰ ἐνθαρρύνουν τὴν προσπάθεια
γιὰ ἀνεύρεσι μεγαλυτέρου χῶρου λατρείας στὸ Μόναχο.

Ἦτσι, ἔλαβε σάρκα καὶ ὀστά ἡ εὐχή καὶ ἡ πεποίθησις, τὴν
ὁποίαν εἶχε ἐκφράσει πρὸ ἔτους ὁ ἀόκνως κοπιᾶζων στὸν
ἱεραποστολικὸ ἀγρὸ τῆς Βαυαρίας Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελος, ὅτι
οἱ Ἅγιοι Φωτισταὶ αὐτῆς «**Θ**ὰ ἐνισχύσουν τὶς ταπεινὲς ἱερα-
ποστολικῆς μας προσπάθειες, ὥστε ὕστερα ἀπὸ δώδεκα πε-
ρίπου αἰῶνες, οἱ Μνήμες αὐτῶν νὰ ἐορτάζωνται πάλιν ὀρθο-
δόξως στὸν τόπο, ὅπου ἐκεῖνοι ἔσπειραν πρῶτοι τὸν λόγον
τοῦ Χριστοῦ μας».

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

† Γ.Ι.Μ.

* * *

**Τῶν Τεσσάρων Ἁγίων Ἱεραρχῶν
Ἑμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ
καὶ Βονιφατίου***

**Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας
ἐν Γερμανίᾳ καὶ Αὐστρίᾳ**

**Ἦν ἡ Σύναξις ἐν Κυριακῇ,
ἀπὸ 5ης ἕως 11ης Ἰουνίου**

**(*) Ἑμμέραμος, Ἱερομάρτυς († 22.9.652)· Ροβέρτος, Ὅσιος († 26.3.710)· Κορβινιανός, Ὅσιος († 8.9.730)· Βονιφάτιος, Ἱερο-
μάρτυς († 5.6.754).**



Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τετράριθμον Σύλλογον τῶν Φωτιστῶν οἱ πιστοί, ὑμνήσω –
μεν ἅπαντες, ἐν Βαυαρία λαμπρῶς, Τριάδα δοξάζοντες· Χαῖρε
θεῖε Ῥοβέρτε, καὶ Ἐμμέραμνε μάκαρ, αἵμασι καὶ καμάτοις,
Βονιφάτιε πάτερ, στερρὸν Κορβινιανέ τε, ὡς διαλάμπαντες.

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ'. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Τοὺς Ἱεράρχας Φωτιστάς τῆς Βαυαρίας, τῶν Ὁρθοδόξων ἡ
πληθὺς πανηγυρίζουσα, τῇ Τριάδι ἀναπέμπει δοξολογίας· Βο –
νιφάτιον τὸν μέγαν καὶ Ἐμμέραμνον, καὶ Ῥοβέρτον τὸν μακά –
ριον τιμῶμεν, Κορβινιανὸν ἅμα θεῖς θεράποντας.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις Ἀποστόλων θεῖα Τετράς, Κορβινιανέ τε, καὶ Ἐμ –
μέραμνε οἱ κλεινοί, σὺν Βονιφατίῳ ὁμῶς καὶ τῷ Ῥοβέρτῳ, Φω –
στήρες Βαυαρίας, οἱ θεοκήρυκες.



+

Τῷ δὲ Θεῷ,
Δοτῆρι παντός ἀγαθοῦ,
δόξα καὶ εὐχαριστία!