



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος» τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς

«Συνάξεις Ἐνημερωτικές»

Περίοδος Γ', 2018-2019

Σύναξις Θ'

«Θεμελιώδεις Ἀρχές τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς.
Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος» - Μέρος Ε'

17ῆ Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Α' Κυριακῇ τῆς Νηστείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 17ῆ Ἰουνίου 2019 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀγιορειτῶν Πατέρων, ἐπραγματοποιήθη μετὰ τὴν προτροπὴν, εὐλογία καὶ τὴν ἐνεργὸν παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ, ἡ ἐνάτη καὶ τελευταία ἀπὸ τῶν προγραμματισμένες **Συνάξεις Ἐνημερωτικές**, τῶν ὁποῦς συνδιωργάνωσαν ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ ἡ Δημοτικὴ Ἐνότης Φυλῆς, γιὰ τὴν Περίοδο 2018-2019, στὸ Δημαρχεῖο «Νικόλαος Λιάκος», μετὰ γενικὸν θέμα: «**Ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ ἄνθρωπος μας μέσα στὴν ἐπικαιρότητα**».

Ὅπως καὶ σὲ ὅλες τῆς Συνάξεις τῆς Περιόδου, Μέλη τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «Ἅγιος Φιλάρτος ὁ Ἐλεήμων», μετὰ τὴν Πρόεδρο κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ὡς καὶ τοῦ **Συνδέσμου Ἐθελοντῶν** τῆς Μητροπόλεώς μας, εἶχαν ἀναλάβει τὴν ἐτοιμασίαν τῆς **Συνάξεως** καὶ τὴν φροντίδα γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῶν προσερχομένων.

Στὴν **Σύναξι** παρίσταντο ὁ πολυσέβαστος Ἀρχι-



μανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἡ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς καὶ Ἑλένη Λιάκου, ὁ Κοινωνιολόγος κ. Ἡλίας Φιλιππίδης, κ. ἄ.

* * *



Στὴν τελευταία αὐτῆ **Σύναξι**, ἡ κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «**Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων**», εὐχαρίστησε ὅσους συνέβαλαν, ὥστε νὰ ὀλοκληρωθῆ αἰσιῶς ἡ τρίτη αὐτῆ Περίοδος τῶν **Συνάξεων**, τὸν πολυσέβαστο Ποιμενάρχην μας, τοὺς ἀξιότιμους Δήμαρχο μας κ. Χρῆστο Παππού καὶ Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Ἐνότητος Φυλῆς κ. Ἑλένη Λιάκου, καὶ βεβαίως τοὺς καταξιωμένους Ὁμιλητὲς καὶ Ἐπιστήμονες, οἱ ὅποιοι ἐθυσίασαν μερικὲς ὥρες ἀπὸ τὸν πολύτιμο χρόνο τους, προκειμένου νὰ μᾶς ἐνημερώσουν γιὰ διάφορα ἐπίκαιρα καὶ σοβαρὰ προβλήματα.

Ἀφοῦ ὁ ἀδελφός μας Φώτιος Ἀθανασόπουλος ἀνέγνωσε μία σύντομη περίληψη τῶν μηνυμάτων τῆς ληγούσης Περιόδου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἐπανῆλθε στὸ θέμα τῆς **Συγχωρητικότητας** μὲ μία διήγησι γιὰ μία νοσηλεύτρια, ἡ ὁποία ἐπικαλούμενη τὴν Χάρι καὶ τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μας, ὄχι μόνο δὲν ἐκδικήθηκε τὸν φονιά τοῦ ἀδελφοῦ της, ἀλλὰ καὶ τραυματισμένο τὸν περιποιήθηκε.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ, τῆς Εἰσηγήσεώς του, «**Θεμελιώδεις Ἀρχές τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς. Εὐαγγελικὸς Δεκάλογος**», προσεκάλεσε τὸ ἀκροατήριό του στὴν ἀνάβασι μιᾶς ἀκόμη βαθμίδος τῆς **Οὐρανοδρόμου Κλίμακος**, δηλαδὴ στὴν μελέτη τῆς **5' Ἀρχῆς** τοῦ **Εὐαγγελικοῦ Δεκαλόγου**, τῆς **Καθαρότητος τῆς Καρδίας**, βάσει τοῦ Μακαρισμοῦ: «**Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῆ καρδία, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται**».

«**Ἡ Καθαρότης τῆς Καρδίας** εἶναι μία καθολικὴ ἀρετὴ, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τὴν καθολικὴ προσπάθειά μας νὰ διατηρηθῆ ἡ ὑπαρξίς μας καθαρή...».



Ποιὰ ὅμως καρδιά εἶναι αὐτή, ἡ ὁποία καλεῖται νὰ ἰδῆ τὸν Θεόν; «**Εἶναι τὸ ἐσώτατο εἶναι μας...** τὸ ὑπερφυσικὸ

κέντρο» τῆς ὑπάρξεώς μας, ἡ «βαθεῖα Καρδία».

Γιὰ νὰ γίνῃ καθαρὴ, χρειάζεται «ἕνας μακροχρόνιος σκληρὸς ἀγὼνας μὲ τὰ πάθη μας καὶ τὶς ἀδυναμίες μας,... καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὸν ἐγωκεντρισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνειά μας».



Ἄν ἐπιμένουμε στὸν ἀγῶνα αὐτόν, «ἢ προσευχὴ μας θὰ γίνεταὶ ὅλο καὶ περισσότερο βαθεῖα καὶ ἐσωτερικὴ, θὰ μᾶς δοθῇ τὸ δῶρο τῆς **Καρδιακῆς Προσευχῆς**, μέσῳ τῆς ὁποίας θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ φθάσωμε στὸ ὑπὲρ φύσιν,... στὴν Ὅρασι τοῦ Θεοῦ...».

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἀνέγνωσε ἐν κατακλεῖδι τὴν ἐμπειρία ἐνὸς «ἀπλοῦ» Χριστιανοῦ, ὁ ὁποῖος, διὰ τῆς κεκαθαρμένης καρδίας του, ἀξιώθηκε τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς νὰ κατανοήσῃ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τὸ γνωστὸ Δοξαστικόν: «**Βασιλεῦ Οὐράνιε...**» καὶ νὰ πληροφορηθῇ ἀπροσπέλαστα μυστήρια...

* * *

Στὴν συζήτησι, ἡ ὁποία ἀκολούθησε τὴν Εἰσήγησι τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, ἀναδύθηκε ζωηρὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν τρόπο ἀνακαλύψεως τῆς «ἄλλης» Καρδίας...

Ὁ ἀξιότιμος Κοινωνιολόγος κ. Ἡλίας Φιλιππίδης ἀναφέρθηκε στὴν προσπάθεια καθάρσεως διὰ τῆς αὐτογνωσίας, ἐπισημάνας, ὅτι ἡ προσέγγισις τῆς Ψυχολογίας στὸν τομέα αὐτὸ ἔχει τὴν δυνατότητα μέχρις ἐνὸς σημείου νὰ περιγράψῃ τὰ «ἐγώ» μας, ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ πνευματικὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν κάθαρσί του.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐτόνισε ὅτι, ἡ Ψυχολογία ἀποδομῆ τὸ πρόσωπο, ἐνῶ ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ ἐνοποιεῖ τὴν ὑπαρξί μὲ κέντρο τὴν «βαθεῖα Καρδία».

Διευκρίνισε ὅτι, ἡ ἐπιστήμη τῆς Ψυχολογίας ἀσχολεῖται μὲ τὸν πεπτωκότα ἄνθρωπο, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τὸν ἀναστημένο ἄνθρωπο:

• τὸ θεμελιῶδες γνῶρισμα τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι ὅτι ἔλαβε τὴν **σφραγίδα τοῦ Βαπτίσματος**. Διὰ τῆς τριπλῆς καταδύσεως καὶ ἀναδύσεως, «**συνετάφημεν Αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα, ὡσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ Πατρὸς, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν**». **Δὲν πρόκειται γιὰ σύμβολο, ἀλλὰ γιὰ μία μυστικὴ ὄντολογικὴ πραγματικότητα.**



Καλούμεθα νὰ ἀνακαλύψουμε, Χάριτι Χριστοῦ, τὴν **σφραγιδα** αὐτῆ, ἡ ὁποία «θάφθηκε» κάτω ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες καὶ τὰ πάθη μας, καὶ νὰ τὴν ἐνεργοποιήσωμε καὶ πάλι.

Ἐτόνισε ἐπίσης, ὅτι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς **Καρδίας** καὶ τὴν ἐπάνοδο τοῦ νοῦ στὴν **Καρδία** δὲν σημαίνει χωρισμὸ ἀπὸ τὸν κόσμο: ὁ ἐν Χριστῷ κεκαθαρμένος ἄνθρωπος ἔχει ὑγιῆ κοινωνικότητα, ἡ ὁποία θεμελιώνεται στὴν ἀγάπη, τὴν θυσιαστικότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν συμπάθεια...



Ὁ πολυσέβαστος Γέροντας π. Θεοδόσιος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμ. Ποιμένα μας γιὰ τὴν εἰσαγωγή αὐτῆ στοῦ κέντρου τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ ἀνάληψις τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ γιὰ τὴν ἀνακάλυψι τῆς πνευματικῆς **Καρδίας** ἀπαιτεῖ ὑπομονή καὶ ὁδηγία ἀπὸ ἕναν Πνευματικό, ὥστε νὰ γίνεταί νομίμως.

Ἐτόνισε ἐπίσης, μὲ τὴν βοήθεια παραδειγμάτων, ὅτι ἡ ἐπίδοσις στὴν **Εὐχή** χωρὶς τὴν ὑπόλοιπη προσπάθεια γιὰ τὴν καταπολέμησι τῶν παθῶν εἶναι ὄχι μόνο μάταια, ἀλλὰ καὶ πολὺ ἐπικίνδυνη.

Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας προέτρεψε τοὺς πιστοὺς νὰ ἀποφεύγουν τὴν διάχυσι –ἐνα ἀπὸ τοὺς ἰσχυρότερους πειρασμοὺς τῆς ἐποχῆς μας– καὶ νὰ συγκεντρώνωνται στὸν **ἔσωτερο ἀνθρώπο**, ὥστε ἐκεῖ νὰ γνωρίσουν ἐμπειρικά τὸν Θεὸν καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ βοηθοῦν καὶ ἄλλους...

* * *

Τέλος, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας εὐχαρίστησε πάλι τὴν ἀξιότιμη Πρόεδρο κα Ἑλένη Λιάκου γιὰ τὴν στήριξι τῶν **Συνάξεων** καὶ τὴν συνεχάρη γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς στὶς πρόσφατες Δημοτικὲς Ἐκλογές.

Εὐχήθηκε δὲ νὰ ἀξιωθοῦμε μιᾶς νέας οἰκοδομητικῆς σειρᾶς **Ἐνημερωτικῶν Συνάξεων** ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο καὶ ὑποσχέθηκε στοὺς συμμετασχόντες, νὰ συνεχίσουν μαζί τους, Θεοῦ θέλοντος, τὴν ἀνάβασι τῶν βαθμίδων τῆς **Οὐρανοδρόμου Κλίμακος** στὶς ἐπόμενες **Συνάξεις**.



Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ὁρθοδόξων Γυναικῶν «**Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων**», κα Δέσποινα Λιβίζου-Πάγκαλη, ἔκλεισε τὴν **Σύναξι** προσφέρονσα στὸν πολυσέβαστο Ποιμενάρχη μας μία ἀνθοδέμη, ὡς ἔκφρασι εὐγνωμοσύνης γιὰ ὅσα βιώνουμε χάρις στὴν πατρικὴ φροντίδα του, ὡς Μέλη μιᾶς Ζώσης Ἐκκλησίας μὲ ὁράματα καὶ ἰδανικά...

† Γ.Γ.Μ.

