

«Παρεμβαίνοντες...»



Τὸ Θαῦμα τῆς Παναγίας στὸν Ὁρχομενὸ «Ἡ δεισιδαιμονία τοῦ ὕλισμοῦ»

Τὴν 10η Σεπτεμβρίου ἐορτάζεται στὸν Ὁρχομενὸ Βοιωτίας τὸ Θαῦμα τῆς Παναγίας Σκριπούς, ἡ Ὅποια τὸ 1943 σταμάτησε τὴν προέλαση τῶν γερμανικῶν ἀρμάτων ποὺ σκόπευαν νὰ καταστρέψουν τὴν πόλη.

- **Ἡ** ὑπόθεση ἐξιστορεῖται ἀπὸ τὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ «Μηχανὴ τοῦ Χρόνου» καὶ παρουσιάζεται στὴν ἱστοσελίδα τῆς.



Λιτανεῖα τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας Σκριπούς, στὸν Ὁρχομενὸ.

- **Δ**έχονται, ὅτι κατὰ τὶς ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν Γερμανῶν στὴν περιοχὴ, τὰ ἄρματα ἀκινητοποιήθηκαν γιὰ «ἀνεξήγητους λόγους». **Ἀ**ποδίδει τὴν θαυματουργικὴ ἐπέμβαση τῆς Παναγίας στὸν «θρύλο τῆς περιοχῆς».

- **Σ**τὴν προκειμένη περίπτωσι, ὁ «θρύλος» ἔχει *ὀνοματεπώνυμο*: Αὐτὸ τοῦ Γερμανοῦ Διοικητοῦ Χόφμαν, ποὺ καταθέτει τὴν σχετικὴ μαρτυρία. **Ὁ** ὁποῖος χρηματοδότησε τὴν εἰκονογράφηση τοῦ Θαύματος, ποὺ ἔγινε στὴν βάση τῆς ἰδικῆς του περιγραφῆς καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια παρευρισκόταν στὸν Ἑορτασμὸ.

- **Π**ροληπτικὸς καὶ «θρησκόληπτος» ὁ Γερμανὸς Ἀξιωματικὸς τῆς Βέρμαχτ; **Ἡ** μήπως ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ κλείνουν ἐκ προοιμίου τὰ μάτια καὶ τ' αὐτιά στα ὅσα θαυμαστά γίνονται γύρω μας;

- **Μ**ὲ τὴν λογικὴ, ὅτι ἀκόμα καὶ ἂν κάτι ἔχει παντοιοτρόπως καταγραφεῖ, «δὲν μπορεῖ νὰ συνέβη», διότι εἶναι «ἐξ ἀντικειμένου» ἀδύνατον στὴν βάση τῆς *ὕλιστικῆς δοξασίας*;

- **Γ**ιὰ τὸν λόγο αὐτό, στὴν Παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου, ὁ Ἀβραὰμ τονίζει, ὅτι ἀκόμα καὶ ἀναστημένους ἐκ νεκρῶν νὰ δοῦν, δὲν θὰ πιστέψουν.



- **Μ**ία δεισιδαιμονία ποὺ τυφλώνει τὰ τ' ὄτα, τὸν τε νοῦν τὰ τ' ὄμματα. **Β**έβαια, μόνον ὁποῖος ἀκούει καὶ βλέπει μπορεῖ νὰ νοιώσει τὸν Θεό. **Δ**ιότι, ὅπως λέγουν οἱ Ἅγιοι, ὁ Θεὸς ἔχει «ἀρχοντιά» καὶ δὲν ἐπιβάλλει τὴν παρουσία Του σὲ κανέναν.

Ὁ Ἑρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

15.9.2019 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα