

«Παρεμβαίνοντες...»



«Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής
... και μεγάλος φιλόanthρωπος»

Ό Σαντιό Μανέ της Λίβερπουλ

Ό Σαντιό Μανέ δεν είναι απλά ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που διαπρέπει στην Άγγλία και στην Ευρώπη με την Λίβερπουλ την τελευταία τετραετία (απόδειξη τα 50 γκολ σε 100 παιχνίδια του στην Premier League με την κόκκινη φανέλα), αλλά και **ένας μεγάλος φιλόanthρωπος**, με την δράση του να είναι ξακουστή σε κάθε γωνιά του πλανήτη.



Την ώρα μάλιστα που αρκετοί από τους συναδέλφους του χρησιμοποιούν τον πακτωλό χρημάτων που διαθέτουν για να απολαμβάνουν υπερβολικές ανέσεις, ο ίδιος χρησιμοποιεί τα χρήματά του για να βοηθά ανθρώπους οικονομικά ανήμπορους να σταθούν στα πόδια τους.

Γιατί τα κάνει όλα αυτά; Την απάντηση φρόντισε να την δώσει ο Σενεγαλέζος επιθετικός μέσω συνέντευξής του, όπου μόνο διπλωματικά δεν μίλησε, θέλοντας να περάσει **ένα ισχυρό μήνυμα προς πᾶσα κατεύθυνση για τὸ χρέος τοῦ καθενὸς ἀπέναντι στὴν κοινωνία.**

«Γιατί να θέλω δέκα Ferraris, 20 διαμαντένια ρολόγια ή δύο αεροπλάνα; Τί θα προσφέρουν σε έμένα και στον κόσμο αυτά τα αντικείμενα;

«Ήμουν πεινασμένος και έπρεπε να δουλέψω στους αγρούς. Έπιβίωσα από δύσκολες στιγμές, έπαιξα ποδόσφαιρο με γυμνά πόδια, μου έλειπε ή εκπαίδευση και αρκετά ακόμα πράγματα, όμως σήμερα με αυτά που κερδίζω χάρη στο ποδόσφαιρο, μπορώ να βοηθήσω τους συναθρώπους μου.

«Έχτισα σχολεία, ένα στάδιο, ενώ παρέχουμε ρούχα, παπούτσια, φαγητό σε ανθρώπους που ζουν κάτω από εξαιρετική φτώχεια.

«Επιπλέον, δίνω 70 ευρώ τὸ μήνα σε όλους τους ανθρώπους σε μία φτωχή έπαρχία της Σενεγάλης, ώστε να συμβάλλω στην βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.

Δεν έχω ανάγκη να επιδεικνύω υπερπολυτελή άμάξια και σπίτια, ταξίδια, ακόμα και αεροπλάνα. Προτιμῶ οί δικοί μου άνθρωποι να κερδίσουν λίγα από αυτά που μου έχει δώσει ή ζωή», δήλωσε χαρακτηριστικά ὁ **27χρονος** επιθετικός της Λίβερπουλ.

Ό Έρανιστής

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός

10.11.2019 ἐκ. ήμ.,

† Αγίων Όλυμπά κλπ. Αποστόλων ἐκ τῶν Ο΄