

Βιβλιοπαρουσίασις



Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου

*Τὸ μεγαλεῖο τῆς γλώσσας μας
καὶ οἱ προοπτικὲς τῆς*

Ἐκδόσεις «Φωτοδότες», ἔκδοσις β΄
σελίδες 203 (11.5 x 19 ἐκ.).

Πρόλογος

Αὐτός πού γράφει τοῦτες τίς γραμμὲς δὲν ἔχει, οὔτε βέβαια καὶ μπορεῖ νὰ ἐπικαλεσθεῖ, εἰδικὲς σπουδὲς στὴ φιλολογία καὶ τὴ γλωσσολογία. **Ἀ**κόμη οὔτε κι αὐτὸ τὸ ἄψογο τῶν δικῶν του κειμένων δὲν μπορεῖ νὰ διεκδικήσῃ!

Καὶ τότε τί θέλει κι ἀσχολεῖται μὲ τὴ γλῶσσα; **Θ**ὰ πεῖτε. **Γ**ιατί ἐπικαλεῖται κάτι ἄλλο, νὰ αὐτὸ πού ἔλεγε ὁ Δ. Σολωμός: **«Ἄ**λλο δὲν ἔχω στὸ νοῦ μου πάρεξ ἐλευθερία καὶ γλῶσσα». **Καὶ** ἡ γλῶσσα, ἡ σωστὴ χρῆση τῆς, ὀδηγεῖ στὴν ἐλευθερία.

Δὲν εἶναι τυχαῖο τοῦτο πού συνεχῶς ἐκήρυττε ὁ Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλὸς στὰ μαῦρα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας: **«Ν**ὰ κρατᾶτε ψηλὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα. **Ἀ**ὕτῃ θὰ σώσει τὸ Ἔθνος μας!».

Ναί, αὕτῃ ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν γλῶσσα, ἔκανε τὸν γράφοντα νὰ τὴν μελετᾶ συνεχῶς, νὰ συγκινεῖται ἀπ' τὸ διάβα τῆς στοὺς αἰῶνες, νὰ συγκλονίζεται ἀπ' τὸ μεγαλεῖο τῆς, νὰ θαυμάζει τοὺς θησαυροὺς τῆς πού πλούτισαν τίς γλῶσσες καὶ τίς διάνοιες τοῦ κόσμου, ν' ἀγανακτεῖ γιὰ τὸν πόλεμο πού τῆς γίνε-

ται ἀπὸ ἀνθέλληνες καὶ Ἑλληνες αἰῶνες τώρα, μὰ καὶ γιὰ τὸ χάος ποὺ κατόρθωσαν νὰ τῆς δημιουργήσουν σήμερα.

Αφορμὴ γιὰ τὸ παραπέρα, γιὰ τοῦτο τὸ βιβλίον δηλαδὴ, στάθηκε ἡ πρόταση τῶν Γάλλων γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν γλωσσῶν τῆς Εὐρώπης, ἀποβλέποντας ἔτσι στὴν ἀναβάθμιση τῆς γλώσσας τῶν ἰσχυρῶν καὶ τῆς δικῆς τους! **Κ**αὶ ταυτόχρονα στὸν περιορισμὸ, γιὰτὶ ὄχι καὶ τὸν ἀφανισμὸ, τῆς γλώσσας τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων χωρῶν. **Κ**αὶ παρέβλεψαν ἔτσι, πὼς ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ εἶναι μὲν μιὰ μικρὴ χώρα, ὅμως γεωγραφικὰ καὶ πληθυσμιακὰ, καὶ ἀδύνατη πράγματι, ὅμως μόνο ὡς πρὸς τὰ οικονομικὰ δεδομένα. **Α**νέκαθεν ἦταν τέτοια καὶ χειρότερη μάλιστα! **Α**ὐτὸ ὅμως, γιὰ τὸ ὁποῖο διακρινόταν πάντοτε, ἦταν ὁ Πολιτισμὸς, τὸ ἀθάνατο πνεῦμα καὶ οἱ Ὁρθόδοξες Παραδόσεις τῆς.

Παντοῦ Ἑλλάδα εἰσπνέουν, τὸ ἔδαφος ποὺ πατᾶνε ὅλοι σήμερα ἔχει πλεῖστα ὑποστρώματα Ἑλληνικά!

Τὸν ἐνθάρρουναν τὸν γράφοντα, τὰ ὅσα ἔγραψαν καὶ εἶπαν ὄχι μόνο ὅλοι οἱ πολιτικοί, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ πνευματικοὶ ἄνθρωποι τοῦ τόπου γιὰ τὴ γλώσσα μας, μετὰ τὴν πιὸ πάνω πρόταση τῶν Γάλλων, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τίς ὅποιες πεποιθήσεις τους. **Τ**έτοια σύμπνοια σπάνια ἔχει δεῖ κανεὶς πραγματικά, στὴ νεώτερη ἱστορία μας!

Μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ συγκεντρώθηκαν καὶ παρατίθενται στοιχεῖα ποὺ στὰ σίγουρα θὰ συγκλονίσουν.

Καὶ στὸ τέλος θὰ γίνει ἀντιληπτὸς τοῦτος ὁ σοφὸς λόγος τοῦ Ψυχάρη: «Γλῶσσα καὶ πατρίδα εἶναι τὸ ἴδιο. **Ν**ὰ πολεμᾷ κανεὶς γιὰ τὴν πατρίδα του ἢ γιὰ τὴν ἐθνικὴ του γλῶσσα εἶναι ἕνας ὁ ἀγώνας. **Π**άντα “ἀμύνεται περὶ πάτρης”...».

Ἦ καὶ τοῦτος τοῦ πρώην Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς, Ἰακώβου: «**Ὁ**,τι χάνεται ἀπ’ τὴ γλῶσσα μας, χάνεται ἀπ’ τὴν πατρίδα μας!».

Κ.Γ.Π.

* * *

Περιεχόμενα

Πρόλογος.

- **Η** γλῶσσα ὡς στοιχεῖο ὑπαρξῆς ἑνὸς λαοῦ.
- **Η** ἀνυπέροβλητὴ ὑπεροχὴ καὶ ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας.
 - α.** Γενικά.
 - β.** **Η** μακροαίωνα θαυμαστὴ ἱστορία τῆς.
 - γ.** **Η** χρῆση τῆς ἀπὸ μεγάλα πνεύματα καὶ γιὰ μεγάλα γεγονότα τῆς ἀνθρωπότητος.

- δ. Το** πλοῦσιο καὶ ἄφθαστο λεξιλόγιό της.
- ε. Ἡ** ἀξεπέραστη παρουσία της στὰ λεξιλόγια ὄλων τῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν.
- ς. Ἡ** μελέτη της ἀπὸ ὅλα τὰ σύγχρονα Πανεπιστήμια τοῦ κόσμου.
- ζ. Ἡ** παγκοσμιότητά της.
- Πῶς καὶ γιατί ἐπιχειροῦν τὴν ἰσοπέδωση τῶν γλωσσῶν τοῦ κόσμου μὲ τὴν Ἀγγλική!**
- α. Ἀπώτερος σκοπός:** Μία γλῶσσα στὸν πλανήτη!
- β. Ἡ** κρίση τῆς γλώσσας σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, γιατί ὑπάρχει καὶ τί εὐνοεῖ.
- γ. Ἡ** ἐνοποίηση τῆς Εὐρώπης, ἡ ἀναβάθμιση τῆς γλώσσας τῶν ἰσχυρῶν καὶ ἡ ἐπικράτηση τῆς Ἀγγλικῆς!
- «Ἐπιχείρηση» ὑποβάθμισης καὶ ἀφανισμοῦ τῆς γλώσσας μας.**
- α. Γιατί** «ἔστησαν» αὐτὴ τὴν «ἐπιχείρηση».
- β. Νὰ** τὸ συγκεκριμένο σχέδιό τους.
- γ. Πότε** καὶ ἀπὸ ποιὸς ἄρχισε.
- δ. Πῶς** καὶ ἀπὸ ποιὸς συνεχίζεται.
- Οἱ** γλωσσικὲς ἀπλουστεύσεις ὀδηγοῦν σὲ πνευματικὴ ἀδράνεια καὶ ὀκνηρία!
- Οἱ** ξένοι γιὰ τὴν γλῶσσα τους.
- Τὸ** δικό μας χρέος.
- Ἐπίλογος.**

