

«Παρεμβαίνοντες...»



Χριστιανός καί... γούρια!

Παρατηρεῖται σήμερα, λόγω τῆς ἀπουσίας βαθύ-τερου νοήματος στὴν ζωὴ μας, καθὼς καὶ τῶν καθημερινῶν προβλημάτων, μιὰ στροφή πρὸς κάτι, τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς φέρει καλοτυχία καὶ θὰ διώξει τὸ κακὸ «μάτι» ἀπὸ πάνω μας.

Ἐκατοντάδες γούρια κυκλοφοροῦν στὸ ἐμπόριο καὶ ἐκτοξεύουν τὸν τζίρο τῶν ἐπιχειρήσεων, κυρίως κατὰ τὶς ἅγιες Ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ νέου Ἔτους, τοῦ Πάσχα καὶ τοῦ καλοκαιριοῦ.



Ρόδια, μάτια, πέταλα, καραβάκια, νούμερα, ἀστεράκια, κλειδιά, ψαλίδια καὶ πολ-λά ἄλλα φιγουράρουν στὶς βιτρίνες τῶν καταστημάτων. Καμιά φορὰ συναντᾶμε καὶ μπερδεμένα πράγματα, ὅπως ἓνα μάτι καὶ ἓναν σταυρὸ μαζί.

Ὅμως, πόσοι γνωρίζουν, ὅτι φορώντας ὅλα αὐτά, μόνο καλοτυχίαν δὲν φέρνουν;

Φυγαδεύεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ χαίρεται ὁ διάβολος.

Γινόμαστε συνεργοὶ του, διότι τὰ γούρια εἶναι ἐφεύρεση δική του, ἀφοῦ χρησιμοποιεῖ πολλὰ τεχνάσματα γιὰ νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσει ἀπὸ τὴν προσευχή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπαφή μας μὲ τὸν Θεό. Ὁ Θεὸς σεβόμενος τὴν ἐλευθερία μας, ἀπομακρύνεται. Ἐκμεταλλεόμενος λοιπὸν τὴν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ ὁ διάβολος, βρίσκει παραθυράκι στὴν ζωὴ μας μέσῳ τῆς πίστεως μας σὲ αὐτὰ τὰ γούρια, πὺ καμμία δύναμη δὲν ἔχουν, καὶ μᾶς κάνει ἄνω κάτω.

Ἡ Ἐκκλησία μας δὲν πιστεύει στὸ μάτι ὡς κάτι τὸ καθεαυτὸ μαγικό, δηλαδή στὴν δῆθεν κακὴ ἐπίδραση διὰ τοῦ βλέμματος.

Πιστεύει ὅμως στὴν βασκανία, πὺ εἶναι





ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ παρουσία τοῦ διαβόλου στὴν ζωὴ μας, μέσῳ ἰδίως τοῦ φθόνου καὶ τῆς ζήλειας, μὲ διαφόρους τρόπους καὶ ἐνοχλητικὰ συμπτώματα.

* * *

Ὁ διάβολος δὲν φεύγει μὲ πέταλα καὶ μὲ ρόδια, διαβάζοντας «ξεματιάσματα» ὁ ἕνας στὸν ἄλλον καὶ ἄλλα τέτοια παρόμοια.

Φεύγει μόνο μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δική μας προσπάθεια προσέγγισής Του. **Δηλαδή** μὲ τὴν Ἐξομολόγηση, τὴν προσευχή, τὴν συμμετοχή μας στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν σωστὴ μας προετοιμασία γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία.

Ὁ διάβολος φοβᾶται καὶ τρέμει τὸν **Σταυρό**. **Αὐτὸ** εἶναι ποὺ πραγματικὰ θὰ μᾶς βοηθήσει ἀποτελεσματικὰ.

Ἄς θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Μαρτύριό του, ὅταν τοῦ δέσανε τὰ χέρια καὶ ἔφεραν γιὰ νὰ πιεῖ ἕνα πανίσχυρο δηλητήριο. **Σχημάτισε** τὸ σημεῖο τοῦ **Σταυροῦ** μὲ τὸ πρόσωπό του ἐπάνω στὸ δηλητήριο καὶ ἐκεῖνο μετατράπηκε σὲ νερό. **Ὅταν** ἦπιαν ἀπ' αὐτὸ μετὰ οἱ δημιουργοί του, κατ' ἐντολὴν τοῦ αὐτοκράτορα, βρῆκαν ἀκαριαῖο θάνατο!



* * *



Ἀπαράδεκτο λοιπὸν εἶναι, τουλάχιστον οἱ συνειδητοὶ Χριστιανοί, νὰ κάνουν δῶρα *γούρια*, νὰ τὰ φορᾶνε ἢ νὰ τὰ ἔχουν μέσα στὰ σπίτια τους καὶ τὸ χειρότερο: νὰ τὰ μοιράζουν ὡς *μαρτυρίκια* στὸ ἱερό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος.

Προσβάλουμε τὸν Θεὸ καὶ ἐλκύνουμε τὸν διάβολο.

Μόνο ὁ Σταυρὸς εἶναι εὐπρόσδεκτος στὴν ζωὴ μας, ἔστω καὶ ὡς κόσμημα.

Ὁ Ἐρανιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

22.12.2019 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Ἀναστασίας
τῆς Φαρμακολυτρίας