



# Μηνύματα Άφυπνιστικά

Άγάπης, Έλπίδος, Προσευχής σὲ Ἡμέρες Κρίσιμες



## Πρὸς ἀνησυχούσαν Ἀδελφήν Ἕτοιμοι γίνεσθε...

Πρὸς τὴν Τ.Α., ΕΝΤΑΥΘΑ  
12η Μαρτίου 2020 ἐκ. ἡμ., Δ΄ Τετάρτη Νηστειῶν  
† Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Διαλόγου, Πάπα Ρώμης

Ἀγαπητὴ ἐν Χριστῷ Ἀδελφή μου καὶ θυγατέρα Τ.

Εἶθε ἡ Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ Παρακλήτου νὰ εἶναι διαρκῶς στὴν καρδιά Σας. Ἀμήν!  
Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ ἐκτενὲς ἄρθρο, τὸ ὁποῖο εἶχατε τὴν καλωσύνη καὶ φροντίσατε  
νὰ φθάση στὰ χέρια μου.

Ἀμέσως τὸ ἐμελέτησα!...

Δὲν βλέπω στὸ πράγματι σοβαρὸ αὐτὸ κείμενο κάτι τὸ «ἀνησυχητικὸ» γιὰ  
ὅσους ἔχουν ἐλεηθῆ νὰ γνωρίζουν καὶ προσκυνοῦν τὸν Σωτῆρά μας Χριστό, τὸν  
Στοργικὸ Ποιμένα ἡμῶν τῶν προβάτων Του.

Ἔχουν γραφῆ καὶ γράφονται συνεχῶς παρόμοια ἄρθρα, τὰ ὁποῖα ὅμως –ἂν  
καὶ ἔχουν τὴν ἀξία τους καθεαυτὰ– οὐσιαστικὰ δὲν μᾶς λέγουν τίποτε «νεώτε-  
ρο» καὶ τίποτε «ἀνησυχητικώτερο», ἀπὸ ὅσα μᾶς ἔλεγε καὶ λέγει ὁ Ἀποκαλυ-  
πτικὸς Λόγος τῆς Ἁγίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, δηλαδὴ **ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙ-  
ΝΕΣΘΕ!**...

Ὁφείλουμε νὰ μὴ λησμονοῦμε ποτὲ τὴν **ΕΓΡΗΓΟΡΣΙ**, στὴν ὁποία μᾶς καλεῖ-  
προτρέπει ὁ Κύριός μας:

• «Διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἔτοιμοι, ὅτι ἡ ὥρα οὐ δοκεῖτε ὁ Υἱὸς τοῦ  
Ἀνθρώπου ἔρχεται» (Ματθ. κδ΄ 44).

Οἱ ἐλεηθέντες νὰ φέρουν τὴν Σφραγίδα τοῦ Ἀρνίου ἔχουν ἄλλους κωδικούς,  
γιὰ τὴν ἀνάγνωσι τῆς Ἱστορίας...

Στις δύσκολες αὐτὲς στιγμές, εἶναι παγίδα τοῦ ἐχθροῦ τῶν ψυχῶν μας νὰ ἀφι-  
ερῶνουμε χρόνο σὲ ποικίλες θεωρίες, οἱ ὁποῖες δημιουργοῦν ἕναν νοσηρὸ φόβο  
καὶ περίεργες ἐνασχολήσεις, ἀπο-προσανατολιστικὲς τῆς **ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ** μας, μὲ  
τὴν Προφητικὴ-Εὐαγγελικὴ-Ἀποστολικὴ-Πατερικὴ σημασία τῆς λέξεως.

Δὲν χρειάζεται βεβαίως νὰ περιγράψω τὰ στοιχεῖα τῆς **ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ** αὐτῆς,  
τῆς ὁποίας ἡ καρδιά εἶναι ἡ **ΜΕΤΑΝΟΙΑ** καὶ κέντρον ὁ Χριστὸς καὶ παμπόθητος  
Νυμφίος μας.

Παρακαλῶ, ἐκτὸς τῶν ἀπολύτως ἀναγκαίων ἐπὶ τοῦ ὄλου φάσματος γιὰ τὴν  
προστασία μας, ἡμῶν καὶ τῶν συνανθρώπων μας, μὴν ἀσχολῆσθε καὶ μὴ με-  
λετᾶτε κείμενα, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν ἀνεξέλεγκτα καὶ διασπείρουν τὴν ἀβε-  
βαιότητα καὶ στρέφουν τὴν προσοχή μας ὄχι στὴν **ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ** γιὰ τὴν **ΣΥΝΑΝ-  
ΤΗΣΙ** μας μὲ τὸν **ΧΡΙΣΤΟ** μας, ἀλλὰ πρὸς ἄλλες κατευθύνσεις.

Εἶναι πολὺ ὠραῖο καὶ οἰκοδομητικὸ τὸ **ΣΥΝΟΔΙΚΟ** μας **ΚΕΙΜΕΝΟ** «γιὰ τὴν  
ἐνεστῶσα κατάσταση» (Ἀθῆναι, 11/24.3.2020).

Νὰ μελετήσετε αὐτὸ καὶ νὰ ὑπακούσετε στὶς νηφάλιες προτροπές του...

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν ἀμώμῳ ἀγάπῃ καὶ ἀσπασμῶ, ἐπικαλούμενος τὶς προσευχές Σας.

«Ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ!»! (Ἀποκαλ. κβ΄ 20).

Ἐλάχιστος Διάκονος,  
Λεντίῳ Ζωννύμενος

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς