

«Παρεμβαίνοντες...»



«Νὰ γίνουμε οἱ ἴδιοι Ναοὶ καὶ ἡ ζωὴ μας Λειτουργία...»!

Στὰ ἀθεϊστικά κράτη, ποὺ οἱ ἄνθρωποι δὲν μπορούσαν νὰ ἔχουν μίαν ὁμαλὴ λειτουργικὴ ζωὴ, οἱ πνευματικοὶ Πατέρες προέτρεπαν τοὺς πιστοὺς νὰ γίνουν οἱ ἴδιοι Ναοὶ καὶ ἡ ζωὴ τους Λειτουργία.

Δηλαδή, νὰ λειτουργοῦμε στὸ **Ἑσωτερικὸ Θυσιαστήριον** τῆς Καρδιάς μας.

Τί σημαίνει αὐτὸ πρακτικά; Τί σημαίνει νὰ γίνω **Θυσιαστήριον τοῦ Θεοῦ**;

Ὅτι ἔχεις τὴν **Χαρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος**, ποὺ ἀνθίξει μέσα σου ἀκόμη καὶ στὶς βαρυσχιμωνιὲς τῆς ζωῆς. **Δίχως** νὰ ἔχεις λύσει τὰ προβλήματά σου, ἐσὺ **χαμογελᾷς γιατί εἶσαι Ἀναστημένος**.

Ὅτι πιστεύεις, ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει *πεῖ τὴν τελευταία λέξη*. **Ξέρεις**, ὅτι *μιλάει πάντα τελευταῖος*, ἐκπλήσσοντας τοὺς πάντες.

Ὅτι τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ εἶναι πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τοὺς δικούς μας ὑπολογισμούς.

Ὅτι στὶς δοκιμασίες φανερώνεται ἡ πίστη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν **Πρόνοιά Του**.

Ὅτι γνωρίζεις νὰ σιωπᾷς, νὰ ὑπομένεις, καὶ νὰ κάνεις ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι στὸ δικό σου θέλημα.

Ὅτι γίνεσαι φορέας **Φωτός**, **Ἐλπίδας**, **Πίστεως** στὸ καλύτερο, τὸ ὁμορφότερο καὶ ἀναστάσιμο.

Ὅτι ἐκεῖ ποὺ οἱ ἄλλοι λένε: «**Πάει χαθήκαμε...**», ἐσὺ φωνάζεις: «**Ἔχει ὁ Θεός!... Ἐὰν τὰ καταφέρουμε... Ὅλοι μαζί μπορούμε...**».

Οἱ Ναοὶ ἔκλεισαν γιὰ λίγες ἡμέρες, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς δὲν ἔφυγε οὔτε στιγμή ἀπὸ τὴν ζωὴ μας. **Εἶναι** ἐδῶ γιὰ μένα, γιὰ σένα, γιὰ ὅλους. **Ἄρκει** νὰ διώξουμε τὴν *θολούρα τοῦ φόβου* καὶ τῆς *ἀπελπισίας* ἀπὸ τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ μας...

Ὁ Ἑρανιστῆς

† ὁ **Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

15.3.2020 ἐκ. ἡμ.,

† Σάββατον Δ' Νηστειῶν

† Ἁγίου Μάρτυρος Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν Αὐτῷ

