

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Ἡ ἀξία τοῦ καλοῦ λόγου

**Καλὸς λόγος** εἶναι αὐτὸς ποὺ λέγεται μὲ σκοπὸ τὴν ἀναγνώριση κάποιου γιὰ τὸ ἔστω καὶ μικρὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ, γιὰ τὶς σωστὲς ἀπλὲς πράξεις του, γιὰ τὸ καλὸ σχόλιο ποὺ ἔκανε, γιὰ τὸ ὠραῖο ἀστεῖο του κ.λπ., μὲ κάποια ἀπλῆ λέξη ἢ φράση, ὅπως: «εὐχαριστῶ», «μπράβο», «πολὺ ὠραῖα», «μου ἄρεσε αὐτὸ ποὺ εἶπες», «χαίρομαι γι' αὐτὸ ποὺ ἔκανες» κ.ἄ.

Ὁ **καλὸς λόγος** συνήθως ἀγνοεῖται καὶ δὲν χρησιμοποιεῖται, διότι δὲν ἔχει κατανοηθῆ ἡ ἀξία του καὶ ἡ μεταμορφωτικὴ καὶ εὐλογημένη δράση του.

Ἄντ' αὐτοῦ, προτιμοῦμε νὰ κάνουμε συνέχεια παρατηρήσεις καὶ νὰ δίνουμε συμβουλές, συνήθως μὲ τρόπο αὐταρχικὸ, παρακινούμενοι, ἰδίως πρὸς τὰ παιδιὰ μας, ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν πείρα μας.

Εἶναι ὅμως ἀναγκαιότατο νὰ χρησιμοποιεῖται ὁ **καλὸς λόγος**, ἰδίως ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀδυναμίες (ὅπως ἔχουν συνήθως τὰ μικρὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ τὰ μεγαλύτερα, λόγω ἐγώτισμοῦ), ἀνεπάρκειες, ἀποτυχίες, διάφορες πτώσεις, ὅταν εἶναι πεσμένο τὸ ἠθικὸ τους καὶ εἶναι κυριευμένοι ἀπὸ τὴν ἀποθάρρυνση.

Ἔτσι, ἐκφέροντας τὸν **καλὸ λόγο**, βοηθᾶμε τὸν ἄλλο νὰ πάρει θάρρος, νὰ ἀρχίσει νὰ αἰσιοδοξεῖ καὶ νὰ μὴν ἀπελπίζεται, ν' ἀνέβει τὸ πεσμένο ἠθικὸ του καὶ ν' ἀποδώσει περισσότερο στὴν ἀποστολὴ του, ὅποια κι ἂν εἶναι αὐτή.

Μὲ τὸν **καλὸ λόγο**, δηλαδή, μποροῦμε νὰ ἐνισχύσουμε κυρίως τοὺς ἀνθρώπους μας, ποὺ εἶναι «ἀδύνατοι», «προβληματικοί», εὐάλωτοι, ἀναποτελεσματικοί, ὅταν ὀλιγοπιστοῦν ἢ χάνουν τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὸν Θεό.

Ἀκούγοντας ἓναν **καλὸ λόγο** μποροῦν νὰ πάρουν θάρρος, ν' ἀλλάξει ἡ ψυχολογικὴ τους κατάσταση, νὰ ἐπανακτήσουν τὴν χαμένη ἐλπίδα τους, ν' ἀνακαλύψουν αὐτὸ ποὺ τοὺς λείπει καὶ προπαντὸς ἔτσι ν' αὐξήσουν τὴν αὐτοεκτίμησή καὶ τὴν αὐτοπεποίθησή τους.

Ὁ Ἐραμιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

19.4.2020 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παφνουτίου