



# Ἐκκλησιαστικὸν Ἦθος

**Ἡ Ἀργία τῆς Κυριακῆς:**

Σεβασμὸς στὴν Ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας

## **Οἱ προσπάθειες κατάργησης τῆς Κυριακῆς\***

### **Μέρος Α΄**

**Οἱ διεθνεῖς** ἔρευνες ἀποδεικνύουν, ὅτι τὸ φαινόμενο ἀλλοτρίωσης τοῦ νοήματος τῆς Κυριακῆς δὲν εἶναι μόνο ἐλληνικό, ἀλλὰ καὶ παγκόσμιο. Δὲν εἶναι μόνο σημερινό, ἀλλὰ ὑπάρχει ἀνέκαθεν στὴν κοινωνία. **Εἶναι** μιὰ διαμάχη μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπιστίας, τοῦ φωτὸς μὲ τὸ σκοτάδι. **Εἶναι** ἕνας ἀγώνας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων γιὰ τὴν κατάργηση τῆς Θείας Ἐντολῆς, ὅπως καὶ γιὰ ὅλες τὶς Ἐντολές τοῦ Θεοῦ ἄλλωστε.

**Ὁ** Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός, στὰ μαύρα χρόνια τῆς σκλαβιάς, εἶχε κάνει πολὺ μεγάλες προσπάθειες γιὰ τὴν τήρηση τῆς **Ἀργίας τῆς Κυριακῆς** καὶ τὴν μετάθεση τῶν παζαριῶν ἀπὸ τὴν ἡμέρα αὐτὴ σὲ ἄλλες ἡμέρες τῆς ἐβδομάδας.



\* \* \*

**Ἄλλ'** ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρά τους, γιὰ νὰ δοῦμε τι ἀκριβῶς γίνεται...

**Οἱ** μέχρι τώρα προσπάθειες, ποὺ ἔχουν γίνει κατὰ καιροὺς ἐναντίον τῆς **Κυριακῆς Ἀργίας**, μποροῦν νὰ χωριστοῦν στὶς ἐξῆς τρεῖς κατηγορίες:

- **σ**τὴν πλήρη κατάργηση (ισχύει σήμερα στὴν Σκωτία),
- **σ**τὴν μερική κατάργηση, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὅλα τὰ καταστήματα θὰ λειτουργοῦν γιὰ ὀρισμένες ὥρες καὶ
- **σ**τὴν ἐπιλεκτικὴ λειτουργία ὀρισμένων καταστημάτων,

ίδρυμάτων και υπηρεσιών (π.χ. φαρμακεία, νοσοκομεία, θέατρα κ.λπ.), που ισχύει σε όλες τις χώρες και σε μᾶς.

■ **Γ**ιὰ τὴν δευτέρη περίπτωση ὑπάρχει ἡ ἐξῆς διακήρυξη τοῦ Ναπολέοντα (Ὀστάνδη, 5 Μαΐου 1807): «**Εἶμαι ἡ ἐξουσία... Κ**ι ἔχω τὴν πρόθεση νὰ διατάξω, τὴν Κυριακὴ, μόλις τελειώσει ἡ Ἐκκλησία, ν' ἀνοίγουν τὰ μαγαζιά καὶ νὰ πηγαίνουν οἱ ἐργάτες στὶς δουλειές τους»!

**Κ**ατὰ τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1789 εἶχαν καθιερώσει γιὰ ἓνα διάστημα τὴν «Ἁγία Δευτέρα» ὡς ἡμέρα ἀργίας, ἐκδηλώνοντας ἀνοιχτὰ τὰ ἀντιχριστιανικά τους αἰσθήματα!

**Τ**ὸ ἴδιο ἐπιχειρεῖται νὰ γίνῃ «ἄτυπα» καὶ σήμερα, ἀφοῦ μὲ τὴν κατάργηση τῆς **Ἀργίας τῆς Κυριακῆς**, ὅλα θὰ μετατεθοῦν ἀναγκαστικὰ στὴν... ἀργία τῆς «Ἁγίας Δευτέρας». **Π**όσο «μοντέρνο» εἶναι κι αὐτό;

**Σ**τὴν Γαλλία, γιὰ νὰ μείνουμε σ' αὐτὴν, ἡ **Ἀργία τῆς Κυριακῆς** εἶχε θεσμοθετηθεῖ τὸ 1908 καὶ δὲν τὴν ἀμφισβήτησαν οὔτε οἱ ἐξεγερμένοι τοῦ ΜΑΗ ΤΟΥ '68! **Ὅ**μως, 100 χρόνια μετὰ, δηλαδὴ τὸ 2009, ἡ κυβέρνησις Σαρκοζί, μὲ μόλις 7 ψήφους διαφορά, καὶ μετὰ ἀπὸ ἔντονες ἀντιπαραθέσεις, προέβη στὴν κατάργησίν της! **Οἱ** ὑπερασπιστὲς ὑποστήριξαν ὅτι μὲ τὴν κατάργησιν θὰ δοθεῖ... ὠθησις στὴν οἰκονομία!

**Ἦ**δη στὴν χώρα αὐτὴ, οἱ ἀντιδράσεις εἶναι πολὺ μεγάλες ἔκτοτε. **Ὅ**χι μόνον ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ τὰ συνδικάτα καὶ πολλὲς ὀργανώσεις πολιτῶν μάχονται γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς **Ἀργίας**. **Ὡ**ς καὶ κίνημα στὸ διαδίκτυο ὑπάρχει, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ νεανικὴ, ἀπολυτικὴ καὶ μὴ θρησκευτικὴ ὀργάνωσις «**Παρέα τῶν φίλων τῆς Κυριακῆς**» μὲ χιλιάδες ὀπαδούς.

■ **Σ**τὴν Γερμανία, τὸ Ἀνώτατο Συνταγματικὸ Δικαστήριον τῆς χώρας ἔκρινε ὅτι τὰ καταστήματα πρέπει νὰ παραμείνουν κλειστὰ τὶς Κυριακές. **Σ**τὴν ἀπόφασίν του μάλιστα ἀναφέρει πὼς «ἡ **Κυριακὴ παραμένει ἡμέρα περισυλλογῆς καὶ ὄχι ἐργασίας**», δικαιώνοντας ἔτσι ὅσους προσέφυγαν σ' αὐτὸ γιὰ



τὴν διατήρησιν τῆς **Κυριακῆς** ὡς **Ἀργίας**. **Μ**άλιστα ἡ διαμάχη στὴν Γερμανία ξεκίνησε ἀπὸ αἴτημα τῶν ἐπιχειρήσεων νὰ παραμείνουν ἀνοιχτὰ τὰ καταστήματα τέσσερις Κυριακές πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα!

■ Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα που έγινε στην Ε.Ε., προέκυψε πως, 9 στους 10 που δεν απασχολούνται την Κυριακή, δεν προτίθεται να εργάζονται μελλοντικά την ημέρα αυτή. Για όσους έξ αυτών που ήδη εργάζονται την Κυριακή, ο λόγος για την επιλογή τους αυτή ήταν οικονομικά προβλήματα και όχι ελαστικότητα. Ο κυριότερος λόγος για την επιλογή αυτή, δηλαδή να μην εργάζονται την Κυριακή, ήταν ή διατήρηση του θεσμού της οικογένειας.

Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 1/3 των συμμετεχόντων υπαλλήλων στην έρευνα αυτή, αρνήθηκε να εργαστεί την Κυριακή και από αυτούς το 1/5 αντιμετώπιστηκε έχθρικά απ' τους εργοδότες του! (Βλ. έφημ. «The Guardian»).



Ήδη, όπως διαβάσαμε, μπροστά στην μεγάλη ανάγκη να υπάρχει μια ημέρα της εβδομάδας αφιερωμένη στον έαυτό μας, διαμορφώνεται ένα κίνημα το οποίο λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις στο έξωτερικό, ως μορφή αντίδρασης στον βομβαρδισμό της τεχνολογίας.

Κατά την ημέρα αυτή της εβδομάδας κλείνουν κάθε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το κινητό, μέχρι την τηλεόραση και το ραδιόφωνο! Αυτοί δεν είναι αντίθετοι με την τεχνολογία, αλλά θέλουν να ήρεμήσουν κάποια ημέρα, να ήρεμήσουν απ' όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που μας καταβροχθίζουν την κάθε ελεύθερη στιγμή μας!

(έπεται τὸ Μέρος Β')

---

(\*) Περιοδ. «Τὰ Κρίνα», ἀριθμ. 384/Νοέμβριος 2019, σελ. 21-22. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητράκου. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.