



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν ταῖς νυξίν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια,
καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον»

Ταπεινὲς Ἀγρυπνίες - Οὐράνιες Εὐλογίες

15ῃ Ἰουνίου 2020 ἑκ. ἡμ.

Ἁγίου Γλυκερίου Ὁμολογητοῦ



Τὴν **Κυριακή**, † 15ῃ Ἰουνίου 2020 ἑκ. ἡμ., μαζί με τοὺς Ἁγίους Αὐγουστῖνο καὶ Ἱερώνυμο, ἐώρταζε καὶ ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γλυκερίου ὁ Νέος Ὁμολογητής, Μητροπολίτης Ρουμανίας († 1985).

Ἐτελέσθη Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸ ὁμώνυμο ταπεινὸ Παρεκκλήσι, εὐρισκόμενο στὴν Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, στὶς Αφίδνες Ἀττικῆς, καὶ ἀφιερωμένο εἰδικὰ στὴν **Ἐνότητα τῶν Ἀπανταχοῦ Γνησίων Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν**.

Ἐλειτούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν Αἰδεσιμ. π. Ἀγγέλου Μουρλά καὶ π. Γεωργίου Γιάν, ὡς καὶ τῶν εὐλαβεστάτων Ὑποδιακόνων Ἀποστόλου Φύκια καὶ Χρίστου Κατσούδα.

* * *

Στὸ τέλος τῆς Μεγάλης Δοξολογίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀνέγνωσε εἰδικὴ **Εὐχή** ἐπὶ τῇ ἐνάρξει Μοναχικῆς Δοκιμασίας τῆς Ἀδελφῆς μας Ἀναστασίας (ἐκ Γαλλίας).

* * *

Στὸν σύντομο λόγο του, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας



● **εὐχαρίστησε τὸν Θεὸν γιὰ τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς Ἀγρυπνίας ταύτης, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ὁποίας εὐρεθήκαμε, πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου Ὁμολογητοῦ Τεράρχου, στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος...**

Ἐπεσήμανε τρία ἰσχυρὰ μηνύματα, τὰ ὁποῖα μᾶς ἀπευθύνει ἡ βιοτὴ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ ἀποτυπώνεται στὰ σημερινὰ Ἀποστολικά καὶ Εὐαγγελικά Ἀναγνώσματα:

● **«Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν»: ὅπως τὸ διατυπώνουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες,**

«Νοῦς ἀποστάς τοῦ Θεοῦ, ἢ κτηνώδης γίνεται ἢ δαιμονιώδης...».

Ἄν ὁ νοῦς μας δὲν εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Θεό, στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν συνεχῆ ἀναζήτησι τοῦ ἁγίου Θελήματός Του, τότε θὰ πέση στὴν δουλεία τοῦ ἐχθροῦ καὶ θὰ διακατέχεται εἴτε ἀπὸ ἔπαρσι, ταραχή, θυμό, κ.ἄ., δηλαδή θὰ γίνῃ δαιμονιώδης, ἢ θὰ ἀλωθῇ ἀπὸ τὸ σαρκικὸ φρόνημα μὲ τὴν στενὴ ἢ τὴν εὐρεῖα ἔννοια καὶ θὰ γίνῃ κτηνώδης...

Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος ἔμεινε στερρῶς προσκολλημένος στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ διεκρίνετο γιὰ τὴν πραότητα, τὴν ταπεινῶσι, τὴν ἀσκητικότητα καὶ τὴν ἀγνότητά του...

● **«ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκέχεται ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν διὰ Πνεύματος Ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν...».**

Ἡ βαθεῖα σχέση μὲ τὸν Χριστό μας ξεχειλίζει πρὸς τὰ ἔξω καὶ ἐκφράζεται στὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη πρὸς τοὺς Ἀδελφούς μας, μᾶς ὀδηγεῖ στὸ νὰ φοβούμεθα, ὄχι μία μελλοντικὴ κόλασι μετὰ θάνατον, ἀλλὰ τὴν κόλασι νὰ μὴν ἀγαποῦμε τὸν ἀδελφὸ μας.

Ὁ Ἅγιος Γλυκέριος χάριν τῆς ἀγάπης τῶν πιστῶν ἐθυσίασε τὴν ζωὴν τῆς ἐρήμου, τὴν ἱεράν ἡσυχίαν, τὴν ὁποίαν εἶχε ποθήσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μοναχικῆς του ἀφιέρωσης, καὶ ἔγινε τὸ στήριγμα τοῦ ἀκαινοτομήτου πληρώματος ἐν Μολδαβία θυσιάσας ἄπειρες φορὲς τὴν ζωὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν Ἀδελφῶν αὐτοῦ κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν σκληρῶν διωγμῶν τῶν καινοτόμων καὶ τῶν ἀθέων...

● **«Καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα ἐν ταῖς θλίψεσιν...».**

Ὁφείλουμε εὐχαριστία στὸν Κύριό μας ἐν ταῖς θλίψεσι, διότι μᾶς ἐθεώρησε ἀξιόσους καὶ μᾶς καθιστᾷ ἱκανοὺς νὰ ὑποφέρουμε γιὰ τὴν ἀγάπη του, γιὰ τὴν κάθαρσι καὶ τὸν ἁγιασμό μας.



Ο Άγιος Γλυκέριος σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ διώχθηκε, φυλακίσθηκε, ξυλοκοπήθηκε, βασανίσθηκε. **Μ**ὲ τὴν βαθεῖα αἴσθησι τῆς ἐνώσεώς του μὲ τὸν Χριστό μας, ὑπέμεινε μετ' εὐχαριστίας τὰ ἐπερχόμενα καὶ ἐπέμεινε ἀκλονήτως στὴν Διακονία τῶν Ἀδελφῶν του.

Εμεῖς δὲν ἔχουμε ὑπομονή, εἴμεθα ἔτοιμοι νὰ ἐκραγοῦμε στὶς δυσκολίες... **Ἐ**πρεπε σὲ κάθε δοκιμασία νὰ βλέπουμε τὴν εὐκαιρία, τὴν δωρεὰ νὰ συσταυρωθοῦμε μὲ τὸν Χριστό μας γιὰ νὰ συναναστηθοῦμε μαζί Του...

Εἶθε ὁ φερόνυμος Άγιος Ὁμολογητὴς νὰ μᾶς δίδῃ πνευματικὴ γλυκύτητα καὶ νὰ μᾶς ὀδηγῆ εἰς τέλος στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἁγίας Τριάδος...

† Γ.Ι.Μ.

