



■ «Ὠρφάνευσε» τὸ Μικρὸν Ποίμνιον τῆς Σουηδίας

Ἡ Κοίμησις καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως Ἰωάννου

† 5ῃ Ἰουλίου 2020 ἐκ. ἡμ.

Τὴν **Τρίτη**, 8ῃ Ἰουλίου 2020 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ἐτελέσθη ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως Ἰωάννου στὸν Καθεδρικό Ναὸ τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων Βασιλέων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, στὸ Βόρμπεργκ (Värberg).



Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανός, ὁ καὶ Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης, μόλις πληροφορηθῆκε τὴν κοίμησι τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἰωάννου, προσεκάλεσε τὸν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο νὰ τὸν συνοδεύσῃ γιὰ τὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία αὐτοῦ, ἐφ' ὅσον ὁ Θεοφιλέστατος εἶχε ἐργασθῆ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν γιὰ τὴν στήριξη τοῦ Μικροῦ Ποιμνίου μας στὴν Σουηδία, ὅταν ἐγκαινιάσθηκε τὸ 1985 ἀπὸ τὸν Ἀειμνήστο Μητροπολίτη μας Κυπριανὸ († 2013) ἡ ἱεραποστολικὴ προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν χώρα αὐτή.



Μία μικρὴ ομάδα ἐξ Ἑλλάδος συνώδευσε τοὺς Ἀρχιερεῖς στὴν ἱερὰ αὐτὴ ἀποστολή, γιὰ τὴν ὁποῖαν μετέβησαν ἀεροπορικῶς τὴν Δευτέρα 7/20.7.2020,

μέ την πρώτη πτήσι πρὸς Στοκχόλμη μετὰ τὴν ἄρσι τῶν ἀπαγορεύσεων λόγῳ πανδημίας...

Μετὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Σεβασμ. Τοποτηρητοῦ στοῦ Ἐπισκοπεῖο, ὁ π. Ἀνδρέας ξενάγησε τοὺς ἀγίους Ἀρχιερεῖς στοὺς ἀνακαινισμένους χώρους τοῦ Ἐπισκοπεῖο.



Οἱ δύο Ἱερεῖς μας π. Ἀνδρέας Ὅκερστρομ καὶ π. Στέφανος Γιάρπενμπεργκ, ἀμφότεροι ἐργαζόμενοι κληρικοί, ἀφιέρωσαν θυσιαστικὰ ὅλο τὸν χρόνο τῆς ἐτησίου ἀδείας αὐτῶν στοῦ ἐξωτερικὸ βᾶψιμο καὶ σὲ ἄλλες ἐργασίες συντηρήσεως τοῦ ἐπισκοπικοῦ συγκροτήματος, με τὴν βοήθεια μερικῶν καλοπροαιρέτων πιστῶν.

Τὴν Παρασκευή, 4/17.7.2020, ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν λαϊκῶν βοηθῶν ἀνήγγειλε στοὺν κλινήρῃ Ἐπίσκοπο Ἰωάννη, ὅτι οἱ ἐργασίες ὠλοκληρώθηκαν καὶ κατέβασαν τὶς σκαλωσίες. **Ὁ** Θεοφιλέστατος τὸν εὐλόγησε εὐγνώμως...



Μία ἐβδομάδα ἐνωρίτερα εἶχε ἐπίσης εὐλογήσει τὴν τελευταία νεοφώτιστη, Ἄννα, μετὰ τὴν ἀναγέννησί της στοῦ Βαπτιστήριο τοῦ Ἐπισκοπεῖο, καὶ μαζί της τοὺς Κληρικούς καὶ τὶς Μοναχές, μετὰ ἀπὸ μία μακρὰ περίοδο ἐγκλεισμοῦ στοῦ κατὰλυμμά του λόγῳ τῆς πανδημίας.

Τὸ Σάββατο, 5/18.7.2020, τὸ πρωῖ μετέβη εἰρηνικῶς ἡ ψυχὴ του πρὸς τὰ οὐράνια, τόσο ἀνάλαφρα, ὥστε ὁ πιστὸς Διακονητής του, Ραφαήλ, δὲν τὸ ἀντελήφθη ἀμέσως.

* * *

Πρὸ τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, τὴν Τρίτη, 8/21.7.2020, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου. **Ἐν** συνεχείᾳ ἐψάλῃ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία εἰς Μεγαλόσχημον Μοναχόν, στὰ ἑλληνικά, ἀγγλικά καὶ σουηδικά.

Προϊστάτο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλ. κ. Ἀμβρόσιος, οἱ Αἰδεσιμ. π. Ἀνδρέας καὶ π. Στέφανος, ὁ Ἱεροδιάκονος Θεοχάρης καὶ ὁ Ὑποδιάκονος Χρῖστος Κατσούδας.





Παρέστησαν επίσης ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Μαγδαληνὴ Μοναχὴ καὶ ἡ Ἀδελφὴ Λυδία, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Αθηναίας, εἰς Βίλμπεργκα (Vilberga), ὡς καὶ πολλοὶ πιστοί.

Σὲ ὅλους ὁ ἀειμνηστὸς Ἐπίσκοπος Ἰωάννης ἦταν λίαν σεβαστὸς καὶ ἀγαπητός. **Εἶχε** καταστήσει τὸ Ἐπισκοπεῖο ἓνα λιμάνι παραμυθίας, κατηχήσεως, ὡς καὶ ὑλικῆς καὶ πνευματικῆς ἐνισχύσεως γιὰ πολλές ψυχές, οἱ ὁποῖες προσῆλθαν εὐγνωμόνως νὰ ἀσπασθοῦν τὸ ἱερὸ σκῆνωμά του καὶ νὰ συμπροσευχηθοῦν γιὰ τὴν αἰώνια ἀνάπαυσί του.

Οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐδιάβασαν τὶς μεγάλες συγχωρητικὲς εὐχές καὶ ὠμίλησαν καὶ οἱ δύο γιὰ τὰ χάρισματα καὶ τὴν παρακαταθήκη τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἰωάννου, ὑπογραμμίσαντες ἀμφοτέρω τὰ σημεῖα τῆς εὐαρεσκείας τοῦ Θεοῦ στὸν πιστὸ δούλο Του, τὸν ἀναστάσιμο χαρακτήρα τῆς Ἀκολουθίας καὶ τὴν ἐναργῆ αἴσθησι, ὅτι γιὰ τὸν ἀειμνηστο Ἐπίσκοπο δὲν ὑφίσταται θάνατος, ἀλλὰ μετάβασις ἐκ τῶν προσκαιρῶν εἰς τὴν αἰώνια ἔνωσι μὲ τὸν Χριστόν μας.



Ἐν συνεχείᾳ, τὸ σκῆνωμα τοῦ ἀειμνήστου μετεφέρθη μέχρι τοῦ μνήματος, ἔξωθεν τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ τοῦ Ναοῦ, κατόπιν εἰδικῆς κρατικῆς ἀδείας, ἡ ὁποία θαυματουργικῶς εἶχε ἐπιτευχθῆ πρὸ ἐτῶν.

* * *

Τὶς ἐπόμενες ἡμέρες τῆς παραμονῆς τους στὴν Σουηδία, οἱ ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκέπται ἐτέλεσαν τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες μαζί μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας, ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης καὶ τὸ γειτονικὸ κοιμητήριον, ὅπου δημιουργεῖται ἓνα τμήμα γιὰ τοὺς Ὁρθοδόξους, ὡς καὶ τὸ μεγάλο κοιμητήριον Σκογκκυρκογκέρντεν τῆς Στοκχόλμης, ὅπου ἐτέλεσαν *Τρισάγια*.



* * *

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Θείας Λειτουργίας

πρὸ τῆς κηδείας τοῦ Θεοφιλ. Ἰωάννου, ἔφθασε ἡ εἰδησις τοῦ αἰφνιδίου θανάτου τῆς ἀδελφῆς μας Μάριο (Marjo Marthin), μιᾶς πιστῆς πνευματικῆς θυγατρὸς τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου, ἡ ὁποία μαζί μὲ τὸν σύζυγό της Λαυρέντιο ἀνήγειραν πρὸ ἐτῶν (2011) ἓνα ναῦδριο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος.



Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς ἀδελφῆς μας Μάριο ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ π. Ἀνδρέου, τὴν Πέμπτη, 17/30.7.2020, στὸν μικρὸ προσκυνηματικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, στὴν Βίλμπεργια-Γκρόιλμπτ. **Ἀναπαύεται πλέον** πλησίον τῶν Ἀδελφῶν μας Ζαχαρία καὶ Ἐλισάβετ...

* * *

Εἶθε ὁ θεῖος Δομῆτωρ τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ παρηγορῇ, ἐνισχύη καὶ στερεώνη, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ μεσιτεία τοῦ Ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Ἰωάννου, τοὺς Ἀδελφούς μας, Κληρικούς, Μοναχοὺς καὶ Λαϊκοὺς τῆς Σουηδίας, διατηροῦντας τὴν παρακαταθήκη ταπεινώσεως, ἀγάπης, ἀπλότητος καὶ ἀγνότητος, τὴν ὁποίαν τοὺς ἄφησε τὸ φωτεινὸ παράδειγμα τοῦ πνευματικοῦ Πατρὸς αὐτῶν.

Ἰωάννου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μακαριουπόλεως αἰωνία ἡ Μνήμη!

* * *

Βιογραφικόν



Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως Ἰωάννης γεννήθηκε στὸ Ρόττερταμ τῆς Ὀλλανδίας τὸ 1930 ἀπὸ οἰκογένεια ποὺ ἀνήκε ὁμολογιακῶς στὴν Μεταρρύθμισι. **Στὰ** γυμνασιακά του ἔτη μετεστράφη στὸν Παπισμὸ καὶ τὸ 1949 εἰσηλθε ὡς δόκιμος σὲ παπικὴ Μονή. **Ἐκεῖ** ἔλαβε θρησκευτικὴ παιδεία, ἐπιδόθηκε δὲ περαιτέρω στὴν ἐνασχόλησι μὲ τὶς Καλὰς Τέχνες μὲ σπουδὲς στὸ Παρίσι, ἐνῶ ἀργότερα εἰδικεύθηκε ὡς συντη-

ρητής έργων τέχνης. **Η** ένασχόλησίν του αὐτὴ τὸν ἔφερε σὲ σχέσι καὶ γνωριμία μὲ τὴν Ὁρθόδοξη Εἰκονογραφία καὶ ἐν συνεχείᾳ μὲ τὴν Ὁρθόδοξη Πίστι.

Τὸ 1965 ἐγκατέλειψε τὸν Παπισμὸ καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Σουηδία, ὅπου τὸ ἐπόμενο ἔτος νυμφεύθηκε τὴν σύζυγόν του Μόνικα (Γιόχανσον), μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησε δύο τέκνα, τὸν Ἀνδρέα καὶ τὴν Καικιλία.

Τὸ 1973 ὅλη ἡ οἰκογένεια μετεστράφη πλέον στὴν Ὁρθοδοξία καὶ τὸ 1976 ὁ Θεοφίλ. κ. Ἰωάννης χειροτονήθηκε Διάκονος, τὸ δὲ ἐπόμενο ἔτος Πρεσβύτερος στὴν Ἀμερική, ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο κ. Εἰρηναῖο, τῆς λεγομένης «Ἐλευθέρας Σερβικῆς Ἐκκλησίας», προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσῃ τις ἀνάγκες Ἐνοριῶν τῆς Δικαιοδοσίας αὐτῆς στὶς πόλεις Στοκχόλμη καὶ Μάλμοε τῆς Σουηδίας. **Λίγο** ἀργότερα ἔλαβε καὶ τὸ ὀφθίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου.

Τὸ 1985 ὁ π. Ἰωάννης προσεχώρησε στὴν νεο-ιδρυθεῖσα τότε Ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία.

Ἐκτοτε τὸ ποιμαντικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ του ἔργο εὐλογήθηκε κατὰ ἓνα ἰδιαίτερο τρόπο καὶ ἀπέδωσε πλουσίους καὶ σπουδαίους καρπούς: **πολλοὶ** Λουθηρανοὶ μετεστράφησαν στὴν Ὁρθοδοξία καὶ ἐβαπτίσθησαν κατόπιν ἐπιμόνου καὶ μακροχρονίου προετοιμασίας καὶ Κατηχήσεως, ἡ μαρτυρία τῆς Πίστεώς μας ἔγινε γνωστὴ ἀκόμη καὶ σὲ Σχολεῖα καὶ Ἀνώτερα ἐκπαιδευτικὰ ἰδρύματα τῆς Σουηδίας διὰ τῆς διδασκαλίας τῆς Ὁρθοδόξου Εἰκονογραφίας, πολλοὶ μετανάστες διαφόρων ἐθνοτήτων βρῆκαν κοντὰ του πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ βοήθεια καὶ καθοδήγησι, ὁ Ἱερός Ναὸς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Βάμπεργκ τῆς Στοκχόλμης ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων καὶ ἀγιογραφήθηκε κ. ἄ.

Τὸ 1988 ἡ θυγατέρα του Καικιλία εἰσηλθε στὴν Ἱερὰ Γυναικεῖα Μονὴ μας τῆς Ἁγίας Ἐλισάβετ στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας, ὅπου ἔγινε Μοναχὴ μὲ τὸ ὄνομα Ἰουστίνα.

Τὸ 1990 τοῦ ἀπενεμήθη τὸ Δίπλωμα τοῦ Κέντρου Ὁρθόδοξων Παραδοσιακῶν Σπουδῶν τῆς Ἐξαρχίας μας στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας, κατόπιν ὑποβολῆς τῆς ἐργασίας του «Ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Ἰδέα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας στὴν Ὁρθόδοξο Ἐκκλησία».

Ἡ Πρεσβυτέρα του Μόνικα, ἡ ὁποία πάντοτε τοῦ συμπαρεστέκετο καὶ τὸν βοηθοῦσε στὸ ἔργο του μὲ μεγάλη καὶ θυ-

σιαστική προθυμία, ὀλίγο πρὶν ἀπὸ τὴν πρόωρη κοίμησί της στὶς ἀρχές τοῦ 1999 ἐξ αἰτίας βαρειᾶς καὶ ἀνιάτου ἀσθενείας, ἐκάρη κατὰ τὴν ἐπιθυμία της Μοναχὴ μὲ τὸ ὄνομα Παρθενία.

Ο π. Ἰωάννης, κατόπιν αὐτοῦ, ἐκάρη Μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τὴν 19.4.1999 καὶ τὴν 23.4.1999 τοῦ ἀπενεμήθη τὸ ὀφθίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Κατὰ δὲ τὴν πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 28.2.2000 ἐκ. ἡμ., ἔγινε ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἰωάννου.

Απὸ τὸ ἔτος 2011, μετὰ ἀπὸ πτώσι, ἡ ὁποία ὠφείλετο σὲ ἐγκεφαλικὸ ἐπείσοδιο, ἔμεινε πλέον κλινήρης στὸ κατάλυμά του παραπλεύρως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, γαλήνιος, μὲ θαυμαστὴν ὑπομονὴν στοὺς πόνους τῆς ἀσθενείας καὶ τῆς ἀκίνησίας, δοξολογῶν τὸν Θεὸν, ἐνισχύων καὶ παρηγορῶν τοὺς πιστοὺς, οἱ ὁποῖοι συνέχιζαν νὰ τὸν ἐπισκέπτονται καθημερινῶς, γιὰ νὰ ἐξομολογηθοῦν, νὰ συμβουλευθοῦν καὶ νὰ ἐπικαλεστοῦν τὶς πατρικὲς του εὐχές.

Τὸ Σάββατο 5/18.7.2020 τὸ πρῶτ' ἀπῆλθε εἰρηνικῶς ἡ ψυχὴ του πρὸς τὰ οὐράνια.

† Γ.Γ.Μ.

