



Πνευματική Οικοδομή

■ «Μια μεγάλη πηγή φωτιᾶς ξεπήδησε από τὸ ἔδαφος...»

Ὁ ἀναστεναγμὸς τῆς Παναγίας καὶ ὁ μεγάλος σεισμὸς τῆς Τουρκίας*

Τὸ Δεκέμβριο τοῦ 1998, λίγους μῆνες πρὶν ἀπὸ τὸν μεγάλο σεισμὸ τῆς Τουρκίας στὶς 17.8.1999, τὸ νησί των Πριγκιποννήσων, Burgaz, ἢ Ἀντιγόνη στὰ ἑλληνικά, εἶχε συγκλονιστεῖ ἀπὸ ἓνα καταπληκτικὸ γεγονός.

Τὸ νησί αὐτὸ ἦταν κάποτε καθαρὰ ἑλληνικὸ, ἀλλὰ σήμερα ὑπάρχουν ἐλάχιστοι Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς Τουρκίας.

Τὸ νησί ἔχει μιὰ ὀρθόδοξη ἐκκλησία, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο¹, τὸν ἀγαπητὸ Μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, αὐτὸν ποὺ ὁ Θεάνθρωπος ἄφησε, ὅταν σταυρώθηκε, σὰν τὸν υἱὸ καὶ προστάτη στὴν Μητέρα Του.



Ὁ ναὸς δεσπόζει μπροστὰ σου καθὼς πλησιάζεις στὸ νησί ἀπὸ τὴν θάλασσα ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη.

* * *

Τὴν περίοδο ἐκεῖνη, κάθε βράδυ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ σὲ ὅλη τὴν γύρω περιοχή, ἀκουγόταν ἔντονα μιὰ ἀναπνοὴ ἀγωνίας, ἡ ὁποία φούσκωνε καὶ ξεφούσκωνε σὰν νὰ ἀναστενάζε. Ἦταν ἓνας μεγάλος ἀναστεναγμὸς.

Οἱ Τοῦρκοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς εἶχαν ἀνησυχήσει, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν νὰ ἐξηγήσουν τὸ φαινόμενο. Κάποιοι μάλιστα ἔφτασαν στὸ σημεῖο νὰ πάρουν... ἰατρικὰ ἀκουστικά καὶ ἀφοῦ πλησίαζαν τοὺς ἐξωτερικοὺς τοίχους τῆς ἐκκλησίας, προσπαθοῦσαν νὰ ἀποκαλύψουν τὴν πηγὴ τῶν ἠχηρῶν



αὐτῶν ἀναστεναγμῶν, ποὺ τοὺς εἶχαν ἀναστατώσει.

Ἡ φημολογία εἶχε ὀργιάσει στὸ νησί, ἀλλὰ τὸ ἐκπληκτικὸ ἦταν ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Τούρκοι ὁμολογοῦσαν, ὅτι ὁ ἀναστεναγμὸς αὐτὸς ἐπρόκειτο γιὰ τὴν φωνὴ τῆς Παναγίας, τῆς Ἀνὰ Μαριέμ στὰ τουρκικά, ποὺ ἤθελε νὰ προειδοποιήσει ὅτι ἐπέκειτο μιὰ μεγάλη καταστροφή.

Τὸ νέο ἔφτασε καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἓνας γνωστὸς Τούρκος δημοσιογράφος, ὁ Sadettin Teksoy ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κανάλι STAR, ἀποφάσισε νὰ πάει στὸ νησί νὰ ἐρευνήσει τὴν ὑπόθεση.

Ἀφοῦ ἔφτασε ἐκεῖ, πῆγε στὴν ἐκκλησία τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἑλληνορθόδοξος ἱερέας τελοῦσε σχεδὸν μόνος του τὸν ἔσπερινό. **Ὁ** Τούρκος δημοσιογράφος ἀφοῦ περίμενε νὰ τελειώσει ἡ τελετὴ, τὸν πλησίασε καὶ τὸν ρώτησε τί νομίζει πῶς συμβαίνει. **Ὁ** ἱερέας ἀπάντησε πῶς πραγματικὰ ἀκούγεται κάθε βράδυ ἓνας ἠχηρὸς ἀναστεναγμὸς, ἀλλὰ δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ ἐξηγήσει τὴν πραγματικὴ αἰτία, ἐνῶ ἀπὸ τὸ ὕφος του ἔδειχνε πῶς δὲν θὰ ἤθελε νὰ ἐμπλακεῖ σὲ πιθανὴ πρόκληση πρὸς τὸ θρησκευτικὸ αἶσθημα τῶν Μουσουλμάνων Τούρκων.

Ὁ δημοσιογράφος ὁμῶς ἐπέμενε καὶ τελικὰ ἀφοῦ στήθηκε ἐπὶ ὥρες στὸν περίγυρο τοῦ ναοῦ κατάφερε νὰ μαγνητοφωνήσει τὸν ἀναστεναγμὸ, ἐνῶ πῆρε καὶ ἀρκετὲς συνεντεύξεις ἀπὸ Τούρκους κατοίκους τοῦ νησιοῦ. **Ἐ**νας ἀπὸ αὐτούς, ὁ τότε διευθυντὴς τοῦ σχολείου, δήλωσε μπροστὰ στὴν κάμερα, ὅτι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὸ Μπουργάζ ζοῦσαν πολλοὶ Ἕλληνες καὶ τὸ νησί ἦταν καθαρὰ Ὀρθόδοξο Χριστιανικό, γι' αὐτὸ ἔχει καὶ μιὰ μεγάλη Χριστιανικὴ παράδοση καὶ πρόσθεσε μὲ ἔμφαση: «Τώρα, ἴσως ἡ Παναγία τῶν Χριστιανῶν ἦρθε ξανά, πιθανῶς θέλοντας νὰ κάνει μιὰ παρέμβαση καὶ νὰ προειδοποιήσει ὅτι ἐρχόταν μιὰ μεγάλη συμφορὰ».

Ἀυτὰ ἀπὸ ἓναν Τούρκο. (Υπάρχουν στὸ ἀρχεῖο μας τὰ σχετικὰ video).

Καὶ πράγματι, ἡ μεγάλη συμφορὰ ἦρθε πολὺ γρήγορα. **Ὁ**κτῶ μῆνες μετὰ, μιὰ μόλις ἡμέρα μετὰ τὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Παναγίας, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ μεγάλος σεισμὸς στίς 17 Αὐγούστου τοῦ 1999 ἔπληξε τὴν Τουρκία μὲ

πολλές χιλιάδες θύματα.

Γιὰ τοὺς Τούρκους τῆς Ἀντιγόνης ὁ «ἀναστεναγμὸς τῆς Παναγίας» ἦταν ἡ μεγάλη προειδοποίηση γι' αὐτὴ τὴν ἐπερχόμενη μεγάλη φονικὴ καταστροφή.



Ἀλλὰ ὁ σεισμὸς αὐτὸς εἶχε καὶ μιὰ ἄλλη, πολὺ σημαντικὴ καὶ πολὺ σημαδιακὴ διάσταση.

Νὰ θυμηθοῦμε, ὅτι τὴν περίοδο ἐκείνη, παραμονὲς τοῦ σεισμοῦ, οἱ ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις ἦταν στὸ *ναδίρ*. **Εἶ**χε προ-ηγηθεῖ ἡ κρίση τῶν Ἰμίων τὸ 1996 καὶ στὴ συνέχεια ἡ μεγάλη κρίση τοῦ Ἀμπντουλάχ Ὀτσαλάν. **Π**ολλοὶ πίστευαν τότε, ὅτι οἱ Τούρκοι ἦταν ἔτοιμοι γιὰ τὴν μεγάλη ἔφοδο πρὸς τὴν χώρα μας. **Π**ράγματι οἱ πληροφορίες ἀνέφεραν, ὅτι οἱ Τούρκοι ἐτοίμαζαν μιὰ μεγάλη ἐπιχείρηση - πρόκληση στὸ Αἰγαῖο μὲ «αἰχμὴ τοῦ δόρατος» γιὰ τὴν πρόκληση τὸ τουρκικὸ ναυτικό.

Ἀὐτὸ ὅμως πὺ ἐπακολούθησε σίγουρα τοὺς χάλασε τὰ ὅποια σχέδιά τους. **Κ**αὶ πράγματι: ὅ,τι ἐγίνε ἐκεῖνο τὸ βράδυ ἦταν πολὺ σημαδιακό.

Στὶς 16 Αὐγούστου 1999, δηλαδὴ τὸ βράδυ τοῦ μεγάλου σεισμοῦ, στὴ ναυτικὴ βάση τοῦ Gölcük γίνονταν ἡ μεγάλη τελετὴ ἀλλαγῆς τῆς Ἡγεσίας τοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τῆς Τουρκίας. **Σ**τὸν Ναύσταθμο ἦταν συγκεντρωμένες ἀρκετὲς τουρκικὲς φρεγάτες, ἐνῶ μεγάλος ἀριθμὸς ἀνωτάτων ἀξιωματικῶν τοῦ τουρκικοῦ ναυτικοῦ παρακολούθησαν τὴν τελετὴ.

Γύρω στὶς 3 ἡ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα ἄρχισαν οἱ σεισμικὲς δονήσεις. **Ε**κείνη τὴν στιγμή καὶ ἐνῶ οἱ περισσότεροι στὴν Βάση ἠσύχαζαν μετὰ τὶς τελετές, αὐτόπτες μάρτυρες ἀνέφεραν ὅτι εἶχε παρατηρηθεῖ **μιὰ μεγάλη πηγὴ φωτιᾶς νὰ ξεπηδάει ἀπὸ τὸ ἔδαφος πολὺ κοντὰ στὴ ναυτικὴ Βάση καὶ σὲ μεγάλο ὕψος. Μ**έχρι σήμερα κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς δὲν μπόρεσε νὰ ἐξηγήσει τὴν αἰτία καὶ τὴν προέλευση αὐτῆς τῆς φωτιᾶς.

Τὸ κυρίως κτίριο τῆς Βάσης κλονίστηκε συθέμελα καὶ ἀμέσως κατέρρευσε ἀπὸ τὶς σεισμικὲς δονήσεις μὲ ἓνα τρομακτικὸ καὶ ἀνατριχιαστικὸ θόρυβο ἐν μέσῳ κραυγῶν ἀπελπισίας.

Στὰ ἐρείπια του ἔθαψε ἓνα μεγάλο μέρος τῆς ἀφρόκρεμας τοῦ Τούρκικου ναυτικοῦ. Ὅπως ἀνέφερε μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τὸ τουρκικὸ Ἐπιτελεῖο Ναυτικοῦ, ἀπὸ τὸν σεισμὸ καὶ τὴν κατάρρευση τῆς Βάσης βρῆκαν ἀκαριαῖο θάνατο δύο ναύαρχοι, 27 ἀνώτεροι ἀξιωματικοί, 136 ὑπαξιωματικοί, 82 ναῦτες, 9 ναυτικοὶ ἐμπειρογνώμονες, ἓνας μαθητὴς τῆς σχολῆς Δοκίμων καὶ 126 «εἰδικοὶ ἐργάτες» τῆς βάσης. Σύνολο 441 ἄτομα θάφτηκαν κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς μεγαλύτερης ναυτικῆς Βάσης τῆς Τουρκίας ἐκείνης τῆς ἐποχῆς.

Ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι τὸ χτύπημα ἦταν καίριο σὲ μιὰ περίοδο πού τὸ τουρκικὸ ναυτικὸ ἐτοιμαζόταν γιὰ τὴν μεγάλη ἐξόρμηση τῆς πλήρους ἐπικράτησής του στὸ Αἰγαῖο καὶ σίγουρα θὰ χρειάζονταν πολλὰ χρόνια γιὰ νὰ ἀνακτήσει τὶς δυνάμεις του ἀπὸ τὸ χτύπημα αὐτό.

Τὰ ἐρωτήματα ὅμως παρέμειναν γιὰ τὴν ναυτικὴ βάση τοῦ Gölcük καὶ τὴν παράξενη **μεγάλη λάμψη** πού προσηγήθηκε δευτερόλεπτα μετὰ τὴν κατάρρευση μέσα σὲ ἐκκωφαντικὸ θόρυβο τοῦ κεντρικοῦ κτιρίου τῆς Βάσης.

Ἀξίζει νὰ σημειώσουμε, ὅτι οἱ Τούρκοι δὲν ἐπέτρεψαν σὲ κανένα ξένο σωστικὸ συνεργεῖο νὰ πλησιάσει στὴν Βάση, ἐνῶ εἶχαν μεγάλη ἀνάγκη, καθὼς κάτω ἀπὸ τὰ ἐρείπια τῆς Βάσης ἀκόμα ἀγωνίζονταν νὰ σωθοῦν ἑκατοντάδες ἀξιωματικοὶ καὶ ναῦτες καὶ φυσικὰ κανέναν δημοσιογράφο νὰ βγάλει φωτογραφίες ἀπὸ τὴν καταστροφή. Μόνο ὀρισμένα Ἰσραηλινά, «εἰδικὰ ἐξοπλισμένα» συνεργεῖα, εἶχαν τότε τὴν δυνατότητα πρόσβασης. Οἱ ἐξηγήσεις πού εἶχαν δοθεῖ τότε, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν πιστευτές, ἦταν ὅτι δὲν ἤθελαν νὰ δοῦνε ξένες κάμερες τὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Βάσης.



Γεγονὸς ἦταν, ὅτι στὰ ἐρείπια τῆς ναυτικῆς Βάσης θάφτηκαν οἱ τότε ὑπερφίαλες τουρκικὲς φιλοδοξίες γιὰ τὴν «μεγάλη ἐπίθεση» κατὰ τῆς Ἑλλάδος, μιὰ μόλις μέρα μετὰ τὴν Ἐορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου... □

(*) Πρωτοπρ. π. Δημητρίου Ἀθανασίου, Ἡ Παναγία καὶ οἱ ἀλλόθρησκοι, σελ. 127-131, ἐκδόσεις «Γρηγόρη», ἔκδοση δεύτερη, Ἀθήνα 2018. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.

1. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἱερά Μητρόπολη Προϊγκληποννήσων, ὁ Ναὸς εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο (βλ. https://www.impringiponnison.org/pnisia_antigoni.htm).