

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Ὁ Γενετιστής Φράνσις Κόλλινς τὴν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ

**Ὁ κορυφαῖος** Γενετιστής **Φράνσις Κόλλινς** (Francis Collins), τ. Δ/τῆς τοῦ Προγράμματος Ἀνθρωπίνου Γονιδιώματος, καὶ νῦν Δ/τῆς τοῦ «Ἐθνικοῦ Ὄργανισμοῦ Ὑγείας» τῶν Η.Π.Α., εἶναι γνωστὸς γιὰ τὴν μεταστροφή του καὶ τὴν Ὁμολογία Πίστεως.

Τὸ συγκλονιστικὸ βιβλίον του: «Ἡ Γλῶσσα τοῦ Θεοῦ», ἔχει ἤδη προβληθῆ στὴν Ἱστοσελίδα μας (**βλ. ἐδῶ**).

**Ἐδῶ** θὰ μεταφέρουμε δύο δηλώσεις του κατὰ τὴν τρέχουσα περίοδο τῆς πανδημίας:

**«Δὲν ὑπάρχει τρόπος αὐτὸς ὁ συγκεκριμένος ἰὸς νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα ἀνθρωπίνου σχεδιασμοῦ. Μόλις τὸν ἐξετάσεις, ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο».**



Προφανῶς αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ τρέχουσα πανδημία εἶναι δοκιμασία ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ἐπομένως θὰ πρέπει πρωτίστως νὰ ἀντιμετωπισθῆ μὲ **Μετάνοια**.

**Σ**χετικὴ εἶναι ἡ ἐπόμενη ἐπίσης δήλωσή του:

**«Πιστοὶ καὶ ἄπιστοι κάνουν τὴν ἐρώτηση: Ἐὰν ὁ Θεὸς εἶναι παντοδύναμος καὶ φιλόανθρωπος, γιατί οἱ ἄνθρωποι νὰ ὑποφέρουν;...»**

**Τὴν περίοδο** ποὺ εἶχα καὶ ἐγὼ τὴν δική μου δοκιμασία καὶ ἔβλεπα καὶ ἄλλους νὰ ἀντιμετωπίζουν πολὺ χειρότερες δοκιμασίες, ἔκανα τὴν ἴδια ἐρώτηση. **Μερικὲς φορές** βεβαίως τὰ βάσανά μας ὀφείλονται σὲ δικά μας λάθη καὶ δὲν μπορούμε νὰ κατηγορήσουμε τὸν Θεὸ γι' αὐτό. **Ἀλλὰ ἄλλες φορές** εἶναι δύσκολο νὰ ἐξηγήσουμε γιατί ἓνα παιδὶ πάσχει ἀπὸ καρκίνον ἢ κάποιον ἄνθρωπον πλήττονται ἀπὸ σεισμό. **Τί** σημαίνουν λοιπὸν ὅλα αὐτά;...

**Θὰ** πρέπει ἀπλὰ νὰ κάνουμε ἓνα βῆμα πίσω καὶ νὰ σκεφθοῦμε, ὅτι πιθανὸν ὑπάρχει κάτι πέραν ἀπὸ τὴν σύντομη διάβασή μας σ' αὐτὸν τὸν Πλανήτη, καὶ σίγουρα ὑπάρχουν στιγμὲς στὴν ζωὴ μας, ὅπου ἀπὸ ἐμπειρίες ποὺ δὲν θὰ τὶς ἐπιλέγαμε, μαθαίνουμε πολὺ περισσότερα γιὰ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὸν Θεό, ἀπ' ὅ,τι θὰ γνωρίζαμε ἐὰν κάθε μέρα κυλοῦσε ὁμαλά».

Ὁ Ἐραμιστῆς

**† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

27.12.2020 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου