



«Ο Θεός Ἀγάπη Ἔστιν»

«Ο Χριστός ἐμπνέει στὸν φορέα Του
τὴν προσευχή ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»



• “Ἴδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολή πού σου δίνω: ἡ εὐσπλαγχνία νὰ νικάει στήν ζυγαριά σου πάντοτε, ὡς τὴν στιγμή πού θὰ νοιώσεις ἐντός σου τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο”.

(Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ’)

• “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν προσευχή τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γράμματα σὴν Ρωσία, σελ. 42)

• “Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν ψυχή ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς Ἀγάπης”.

(Αὐτόθι, σελ. 149)

• “Μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ Μετάνοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἔγκεντρικοῦ ἀτομισμού καὶ γίνεται μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου εὐρύνεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σὲ τέτοιο βαθμὸ πού νὰ φέρει στήν προσευχή του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ὡς Ἐνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ σὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)



**Δημιουργήστε Γέφυρες
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!**

Ἔχουν ἀνάγκη τῶν προσευχῶν μας!



Κατὰ 40% αὐξήθηκε



**λόγω πανδημίας ὁ ἀριθμὸς
τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη
ἀπὸ βοήθεια γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν**

«Ἄν ὅλοι ὅσοι θὰ ἔχουν ἀνάγκη
ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια τοῦ χρόνου
ζοῦσαν σὲ μία χώρα, αὐτὴ θὰ ἦταν
ἡ πέμπτη πιὸ πολυπληθὴς παγκοσμίως».
Θὰ φτάσουν τὰ 235 ἑκατομμύρια τὸ 2021

Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ αὐξήσε κατὰ 40% τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἀνακοίνωσε ὁ ΟΗΕ, ἐνῶ ἀπηύθυνε ἐκκλήση γιὰ τὴν συγκέντρωση ποσοῦ ρεκόρ 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων (29 δισεκατομμύρια εὐρώ), γιὰ νὰ καλύψει τὶς ἀνάγκες του γιὰ τὸ 2021.

Λόγω τῶν ἐπιπτώσεων τῆς πανδημίας covid-19 ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων πού ἔχουν ἀνάγκη ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἀναμένεται νὰ φτάσει τὴν ἐπόμενη χρονιά τὸ ρεκόρ τῶν 235 ἑκατομμυρίων.

«Ἄν ὅλοι ὅσοι θὰ ἔχουν ἀνάγκη ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια τοῦ χρόνου ζοῦσαν σὲ μία χώρα, αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ πέμπτη πιὸ πολυπληθὴς παγκοσμίως», προειδοποίησε ὁ Μάρκ Λόουκοκ ὑπεύθυνος τοῦ ΟΗΕ γιὰ ἀνθρωπιστικὲς ὑποθέσεις.

Οἱ πόροι πού ζητεῖ ὁ ΟΗΕ ἔχουν στόχο νὰ βοηθήσουν περίπου 160 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σὲ 56 χῶρες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντιμέτωποι μὲ λιμὸ, συγκρούσεις, ἐκτοπισμούς, τὶς ἐπιπτώσεις τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ τὴν πανδημία.

«**Στόχος** μας πάντα εἶναι νὰ βοηθήσουμε περίπου τὰ δύο τρίτα ὧν ἔχουν ἀνάγκη, διότι ἄλλες ὀργανώσεις, ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς, θὰ προσπαθήσουν νὰ καλύψουν τὸ κενό», ἐξήγησε ὁ Λόουκοκ.

Ὁ ἴδιος πρόσθεσε, ὅτι τὸ 2020 οἱ δωρητὲς πρόσφε-



ραν 17 δισεκατομμύρια δολάρια γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἐπιχειρήσεων καί, σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα, βοήθεια ἔλαβε τὸ 70% ὧν εἶχαν ἀνάγκη.



Αν και παραδέχθηκε ότι τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια που ζητεί ο ΟΗΕ για το 2021 είναι πολλά χρήματα, ο Λόουκοκ τόνισε ότι το ποσό αυτό δεν συγκρίνεται με τα χρήματα που δαπάνησαν οι πλούσιες χώρες για να προστατεύσουν τους πολίτες τους στην διάρκεια της πανδημίας.



Η πανδημία ανέτρεψε την ζωή όλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη, έπεσήμανε ο ΟΗΕ, ενώ τόνισε ότι «όσοι ζούσαν ήδη στην κόψη του ξυραφιού επλήγησαν σφοδρά και δυσανάλογα από την άνοδο των τιμών των τροφίμων, την πτώση των εισοδημάτων, τη διακοπή των προγραμμάτων έμβολιασμού και το κλείσιμο των σχολείων».

Για πρώτη φορά από το τέλος της δεκαετίας του 1990 αυξήθηκε η **άκραία φτώχεια**. Το προσδόκιμο ζωής μειώνεται παγκοσμίως και ο ετήσιος αριθμός θανάτων που συνδέονται με τον HIV, την φυματίωση και την έλνοσσία ενδέχεται να διπλασιασθεί.

Εξάλλου «πολλοί λιμοί διαφαίνονται στον ορίζοντα», υπογράμμισε ο ΟΗΕ. «**Τ**α σημάδια είναι ανησυχητικά και κώδωνες κτυπούν», προειδοποίησε ο Λόουκοκ.

Ως το τέλος του 2020, 270 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να υποφέρουν από **όξεία διατροφική ανασφάλεια**, αύξηση 82% σε σχέση με πριν την πανδημία.

Οί κάτοικοι της Υεμένης, της Μπουρκίνα Φάσο, του Νότιου Σουδάν, της βορειοανατολικής Νιγηρίας είναι στα πρόθυρα λιμού, ενώ σε άλλες περιοχές και χώρες, όπως το Αφγανιστάν και το Σάχελ, είναι «δυσνητικά πολύ ευάλωτες», πρόσθεσε.

«Αν καταφέρουμε να περάσουμε το 2021 χωρίς έναν σοβαρό λιμό, αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία», τόνισε ο Λόουκοκ.

«Πολύ ζοφερές στιγμές»

Η Συρία και η Υεμένη, δύο εμπόλεμες χώρες, βρίσκονται πρώτες στον κατάλογο του ΟΗΕ με τις χώρες που έχουν περισσότερη ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ΟΗΕ ζητεί σχεδόν έξι δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει εκατομμύρια Σύρους στην χώρα τους και στον κόσμο και σχεδόν 3,5 δισεκατομμύρια για να στηρίξει περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους στην Υεμένη, όπου εκτυλίσσεται η πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως.

«Το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας απέδειξε το 2020 για μια ακόμη φορά την αξία του, προσφέροντας φάρμακα, κατάλυμα, εκπαίδευση και άλλα βασικά προϊόντα σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ομως η κρίση έχει κάθε άλλο παρά τελειώσει. **Υ**πάρχουν σοβαρές ελλείψεις στους προϋπολογισμούς των προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας την ώρα που έξακολουθεί να επιδεινώνεται η πανδημία. **Μ**αζί πρέπει να κινητοποιήσουμε πόρους και να φανούμε αλληλέγγυοι με τους ανθρώπους που ζουν πολύ ζοφερές στιγμές», πρόσθεσε.

(*) Βλ. https://www.huffingtonpost.gr/entry/kata-40-aexetheke-loyo-pandemias-o-arithmos-ton-anthropon-poe-echoen-anayke-apo-voetheia-yia-na-epiviosoen_gr_5fc5eca9c5b63d1b770f4150. • Επιμέλ. ήμετ.