

«Παρεμβαίνοντες...»



«Ἔλεος Κυρίου - Θεία Ἀγάπη - Θεία Χάρις» (γ')



Τὸ Ἔλεος τοῦ Κυρίου εἶναι ταυτόσημο μὲ κάθε ιδιότητα καὶ ἀρετὴ τοῦ Κυρίου. Ὑπὲρ πάν ἄλλο ὅμως εἶναι ταυτόσημο μὲ τὴν **Θεία Ἀγάπη** καὶ τὴν **Θεία Χάρη**.

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε καὶ ἔγραψε, ἀφοῦ πρῶτα ἐβίωσε, μᾶς ἄφησε πολλὰ **Κεφάλαια περὶ τῆς Πανοικτίρμονος καὶ Ἐλεήμονος Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος**.

Στὸν Δέκατον Ὅγδοο Λόγο του γράφει, ὅτι τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτὴ ἡ **ἰδία Χάρις**· καὶ ὅτι ὁ τελικὸς σκοπὸς ὅλων τῶν πνευματικῶν ἀγώνων εἶναι ἡ **ἀπόκτηση τῆς Χάριτος καὶ τοῦ Ἐλέους τοῦ Θεοῦ**:

«...Ἄν κάποιος ἐσκόρπισε ὅλον του τὸν πλοῦτον στοὺς πτωχοὺς καὶ νηστεύει καὶ ἀγρυπνεῖ καὶ χαμαικοιτεῖ καὶ προσεύχεται καὶ παρακαλεῖ τὸν Θεόν νὰ ἐλεηθῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχει εἶδηση πὼς ἡ Χάρις ποὺ δίδεται, μέσῳ τῆς πίστεως, εἶναι τὸ Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ματαίως ταλαιπωρεῖται...

*Ματαίως ταλαιπωρεῖται ἀκόμη, ἂν δὲν ζητεῖ, πρὸ πάντων, νὰ λάβει αὐτὴ μόνη τὴν Χάρη καὶ δὲν γνωρίζει ὅτι ἐσκόρπισε τὰ χρηματά του καὶ κακοπαθεῖ καὶ ἀγωνίζεται γιὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν: **Νὰ λάβει αὐτὴ τὴν Χάρη μόνον πρώτη φορὰ διὰ τοῦ Βαπτίσματος. Καὶ ἂν τὴν εἶχε, καὶ ἔφυγε γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, νὰ τὴν ξανακαλέσει πάλιν μέσῳ τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς Τεταπεινωμένης πολιτείας του...***

Ἄν κάνει τὶς ἐλεημοσύνες καὶ τὶς νηστεῖες καὶ τὶς ἀγρυπνίες καὶ τὶς προσευχὲς καὶ τὰ λοιπὰ ὄχι μὲ τὸν σκοπὸ αὐτόν, ἀλλὰ διότι νομίζει πὼς κάνει ἀρετὲς καὶ καλὰ ἔργα, τότε ματαίως ταλαιπωρεῖται...».

(Ἔπεται συνέχεια)

Ὁ Ἐραμιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

21.2.2021 ἐκ. ἡμ.,

† Α' Ψυχοσάββατον

† Ὁσίου Τιμοθέου ἐν Συμβόλοις