



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ «Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου...»

Ἡ Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Αἰδεσιμωτάτου π. Ἀποστόλου Φύκια 17η Μαΐου 2021 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 17η Μαΐου 2021 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονικοῦ καὶ Ἰουνίας, καὶ ἐπέτειο ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ († 17.5.2013), ἐτελέσθη στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἡ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ἀγαπητοῦ εἰς ὅλους Ἀδελφοῦ μας Διακόνου π. Ἀποστόλου Φύκια ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ.

Στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας, ἔλαβαν δὲ μέρος οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος, ὡς καὶ ἄλλοι Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὠμίλησε ἐπικαίρως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπὴ, ὑπογραμμίσας τὸν ζῆλο καὶ τὴν ἀγάπη τῆς Σαμαρείτιδος, ὡς καὶ τὴν ἐτοιμότητά της νὰ δεχθῆ μὲ ταπεινωσι μίαν ἀπάντησι, τὴν ὁποία δὲν περιμένε, καὶ οὕτως νὰ ἀξιωθῆ νὰ ἀκούσῃ ἀπὸ τὸ





πανάγιο στόμα τοῦ Χριστοῦ μας τὰ πλέον συγκλονιστικά λόγια τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος: «**Ἐγώ εἰμι ὁ λαλῶν σοι**» (Ιωάν. δ' 26).

Μετά τὸ πέρασ τῆς Θείας Μυσταγωγίας, ὁ π. Απόστολος δέχθηκε τὶς εὐχὲς τῶν πολλῶν πνευματικῶν τοῦ Ἀδελφῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προσέλθει καὶ ἀνεβόησαν στεντορεία τῇ φωνῇ τὸ «**Ἄξιος!**» τὴν ὥρα τοῦ Μυστηρίου.

* * *

Ὁ νέος Πρεσβύτερος καὶ ἡ Πρεσβυτέρα Ἀγγελική, τέκνα εὐσεβῶν οἰκογενειῶν, μεγάλωσαν ἀμφοτέρω ἑκατέρω στοὺς περιβάλλον τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ γαλουχήθηκαν μὲ τὴν παρακαταθήκη τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ. **Ὁ** τότε «Ἀποστολάκης», μόλις 13 ἐτῶν, εἰσηλθε ὑποδιακονῶν στοὺς ἱερὸ Βῆμα...

Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη, διεκρίνετο γιὰ τὴν προθυμία καὶ τὸν θυσιαστικὸ ζῆλο του στὴν διακονία αὐτή, τόσο στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, ὅσο καὶ στὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῶν Ἀρχιερέων στὴν περιφέρεια καὶ στοὺς ἑξωτερικὸς.

Μαζὶ μὲ τὴν ἐπίσης ἀγαπητὴ σὲ ὅλους Πρεσβυτέρα του ἀπεδέχθησαν μὲ ἀπλότητα καρδιάς καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ τὴν πρόσκλησι τῆς Ἐκκλησίας καὶ χειροτονήθηκε εἰς Διάκονον τὴν 12ην Δεκεμβρίου 2020 ἐκ. ἡμ., συνεχίζων νὰ ἀσκῇ τὸ βιοποριστικὸ του ἐπάγγελμα, προκειμένου νὰ μὴν ἐπιβαρύνῃ τὴν Ἐκκλησία μας.

Εὐχόμεθα ἐκ καρδίας στὸν π. Απόστολο ἀκατάκριτον καὶ καρποφόρον ἱερατικὴν διακονίαν καὶ πλουσίαν τὴν ἐνισχύουσιν αὐτὸν Χάριν, εὐχαῖς τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ.

† Γ. Γ. Μ.

