



■ Πρὸς οἰκοδομὴν καὶ παραμυθίαν τῶν Ἀποδήμων Ἀδελφῶν μας

Ἑκτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία 8η-12η Ὀκτωβρίου 2021 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν **Χάρι** τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μαζί με τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελο Μουρλά καὶ μία τετραμελὴ Σύνοδι, ἐπραγματοποίησε τὴν ἕκτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψί του στὴν Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία (8η-12η Ὀκτωβρίου 2021 ἐκ. ἡμ.).



* * *

Τὴν **Πέμπτη, 8.10.2021** ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῆς Ὁσίας Πελαγίας, οἱ Ποιμένες καὶ ἡ Σύνοδια τους ἐπισκέφθηκαν τὸ Κοιμητήριο τοῦ Μονάχου, καὶ ἔψαλαν **Τρισάγιον** στὸ μνήμα τοῦ μακαρίου Ἀλεξάνδρου Σμορέλλ, Μέλους τοῦ «Λευκοῦ Ρόδου» (ἀντιστασιακῆς ομάδος κατὰ τοῦ ναζισμού), καὶ προσευχηθῆκαν στὰ μνήματα τῶν ὑπολοίπων Μελῶν τῆς Ὁμάδος.

Μετέβησαν ἐπίσης καὶ στὸ Παλαιὸ Κοιμητήριο τοῦ Μονάχου, προκειμένου νὰ ψάλουν **Τρισάγιον** καὶ στὸ μνήμα τοῦ **Λεωνίδα Ἀνδρούτσου**, υἱοῦ τοῦ **μεγάλου Ὁπλαρχηγοῦ¹**, ἀλλὰ οἱ πύλες ἦσαν κλειστές, λόγῳ τῶν θυελλωδῶν ἀνέμων.



* * *



Τὴν Παρασκευή, 9.10.2021 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου, ἡ
μικρὴ ὀμάδα ἐντοπίων πιστῶν καὶ
ἐπισκεπτῶν μετέβη στὸ κάστρο τοῦ
Μπουργκχάουζεν στὴν Ἄνω Βαυα-
ρία. **Τὸ** γοτθικὸ αὐτὸ συγκρότημα
τοῦ ΙΓ' αἰ., κείμενο ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ

Σάλτσαχ (Salzach), ἀποτελεῖ τὸ μεγαλύτερο σὲ ἔκτασι κά-
στρο παγκοσμίως.

* * *

Τὸ Σάββατο, 10.10.2021 ἐκ. ἡμ.,
† Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐ-
λαμπίου καὶ Εὐλαμπίας, ἐτελέσθη κατ'
οἶκον Θεία Λειτουργία στὸ Μόναχο,
μὲ τὴν συμμετοχὴ ἀρκετῶν πιστῶν.



Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐξέφρασε τὴν συγκίνησί του, δι-
ότι συμμετέχει σὲ μία κατ' οἶκον ταπεινὴ καὶ κατανυκτικὴ
Θεία Λειτουργία καὶ ἀνεφέρθη στὴν πρώτη Ἐκκλησία, ὅταν
ἡ ἱερὰ Εὐχαριστιακὴ Σύναξις ἐτελεῖτο στοὺς οἴκους τῶν
πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἦσαν μία καρδιά, μία ψυχὴ...

Μετὰ τὸ πέρασ τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος
Ποιμένας μας εἶχε μερικὲς συναντήσεις/ἐξομολογήσεις,
καὶ πάλι μία συζήτησι σχετικὰ μὲ τὴν ἀνεύρεσι καταλλή-
λου χώρου γιὰ τὴν ἀνέγερσι ναυδρίου στὸ Μόναχο καὶ τὴν
εὐρύτερη περιοχὴ...

Κατὰ τὶς μεσημβρινὲς ὥρες οἱ ποιμένες καὶ ἡ μικρὴ συν-
οδία τους ἀνεχώρησαν γιὰ τὸ Σάλτσμπουργκ τῆς Αὐστρίας,
ὅπου τοὺς ὑποδέχθηκε ὁ κ. Κυριά-
κος Κυριακίδης, Ὑπεύθυνος τοῦ
Ἱεροῦ Ναυδρίου, τοῦ Ἁγίου Ροβέρ-
του, στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf).

Τὸ ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ Ἀνα-
στάσιμος Ἑσπερινὸς στὸν Ναὸ τοῦ
Ἁγίου Ροβέρτου.

* * *

Τὴν Κυριακὴ, 11. 10.2021 ἐκ. ἡμ.,† Μνήμη τῶν Ἁγίων Πα-
τέρων τῆς Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσι-
μος Ὁρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία προσήλθαν



καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὸ Μόναχο. Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας,

ἀφοῦ ἐξέφρασε τὴν χαρὰ του νὰ συναντήσῃ πάλι τοὺς πιστοὺς μας, ἀναφέρθηκε στὴν δογματικὴ σημασία τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ στὴν μεγάλη θέσι, τὴν ὁποίαν κατέχουν ὄχι μόνο στὸ Ναό, ἀλλὰ καὶ στίς οἰκίες τῶν πιστῶν, καὶ πῶς ἡ τιμὴ τὴν ὁποίαν ἀποδίδουμε σὲ αὐτὲς ἐλκύει τὴν Χάριν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν σκέπη τῶν Ἁγίων.



Ὑπενθύμισε στοὺς πιστοὺς μία μαρτυρία ἐκ τοῦ Λειμωναρίου, ὅπου τὸ ἀκάθαρτο πνεῦμα ὑπεσχέθη σὲ ἕναν ἀσκητὴ, ὁ ὁποῖος ταλαιπωρεῖτο ἀπὸ σαρκικὸ πόλεμο, ὅτι θὰ τὸν ἐλευθέρωνε, ἀρκεῖ νὰ ἀπεμάκρυνε ἀπὸ τὸ κελλί του τὴν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας...

• Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις στὴν Μονὴ τοῦ Νόνβεργκ, στὸ κάστρο τοῦ Σάλτσμπουργκ, ὅπου προσεκύνησαν τὸ Μνήμα καὶ τὰ ἱερὰ Λείψανα τῆς Ἁγίας Ἐρεντρούδης, πρώτης Ἡγουμένης τῆς Μονῆς καὶ ἀνηψιάς τοῦ Κτήτορος αὐτῆς (κατὰ τὸ 712/15), Ἁγίου Ροβέρτου. Ὁ Ἅγιος Ροβέρτος († Μνήμη: 26 Φεβρουαρίου), ἡ Ὁσία Ἐρεντρούδη († Μνήμη: 30 Ἰουνίου) καὶ ὁ Ἅγιος Βιργίλιος († Μνήμη: 27 Νοεμβρίου) τιμῶνται ὡς πολιοῦχοι τῆς ἐπαρχίας τοῦ Σάλτσμπουργκ.

* * *

Τόσο τὸ Σάββατο ὅσο καὶ τὴν Κυριακὴ, πραγματοποιήθηκαν μετὰ τὴν Ἀκολουθίαν συνάξεις στὴν πολὺ φιλόξενη οἰκία τοῦ κ. Κυριάκου Κυριακίδου, κατὰ τίς ὁποῖες ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ ὁ π.



Ἄγγελος, ἀνέπτυξαν ποικίλα πνευματικὰ θέματα, εἰς ἀπάντησιν στὰ ἐρωτήματα τῶν φιλοθέων πιστῶν τῆς μικρᾶς Κοινότητος γιὰ τὴν ἐν Χριστῶ ζωὴ, λ.χ. πῶς ἀσκούμεθα στὴν ταπεινώσει τὴν καθημερινή μας ζωὴ, ὡς καὶ γιὰ θέματα ἐκκλησιολογικά.

Οἱ Ἀδελφοί μας περιέγραψαν πῶς πέρασαν μέχρι στιγμῆς εἰρηνικὰ τὴν δοκιμασία τῆς πανδημίας, χάρις στὴν σταθερότητά τους στὸ ἐκκλησιασμὸ καὶ στὴν καλὴ χρῆσι τοῦ διαδικτύου – παρακολούθησι τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν συλλογικῶς καὶ προσευχητικῶς ἐν τῷ Ναῶ καὶ ἑβδομαδαῖες σύντομες τηλε-Συνάξεις μὲ τον π. Ἄγγελο.



* * *

Τὴν Δευτέρα, 12.10.2021 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πρόβου καὶ Ταράχου, τὸ ἱεραποστολικὸν κλιμάκιον ἐπέτρεψε στὴν Ἑλλάδα.

Ὁ δὲ Σεβασμ. Ποιμένας μας διεπίστωσε καὶ πάλι, κατὰ τὴν εὐλογημένη αὐτὴ Ἐπίσκεψι, τοὺς καρποὺς τῆς θυσιαστικῆς Διακονίας τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀγγέλου καὶ τῶν λαϊκῶν συνεργατῶν του: ὑπάρχει ὄντως στὴν Βαυαρία μία ἐστία, ὅπου οἱ ξενιτευμένοι Ὁρθόδοξοι Ἀδελφοί μας εὐρίσκουν πνευματικὴ τροφή καὶ θαλπωρή, ἐργαζόμενοι μάλιστα καὶ ἱεραποστολικά.

Ἔϊθε ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ οἱ Ἅγιοι Φωτισταὶ τῆς Βαυαρίας νὰ σκέπουν καὶ ἐνισχύουν τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν τους στὸν φιλότιμο ἀγῶνα του ! Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκα!...

† Γ. Γ. Μ.

1. Σχεδὸν ἀγνωστὴ παραμένει ἡ ἱστορία τοῦ παιδιοῦ τοῦ Ὀδυσσεᾶ Ἀνδρούτσου, τὸ ὁποῖο ἀπέκτησε μὲ τὴν Ἑλένη Καρέλη.

Ὁ Λεωνίδας γεννήθηκε τὸ 1824 στὴν σπηλιά τῆς Βελίτσας, γνωστὴ καὶ ὡς «Μαύρη Τρούπα τοῦ Παρνασσοῦ» καὶ βαπτίσθηκε «Λεωνίδας» ἀπὸ τὸν ὄπλαρχηγὸ τῆς Ἀμφισσας, Πανουργιά. Σὲ ἡλικία ἐνός





έτους έμεινε όρφανός και βρέθηκε σέ άμεσο κίνδυνο από όσους εύρίσκονταν πίσω από την δολοφονία του πατέρα του.

Η μητέρα του έκρυβε τον μικρό Λεωνίδα σέ φίλους και σπηλιές και έκανε τὰ πάντα για νὰ προστατεύσει τὸ παιδί της και για νὰ τὸ μεγαλώσει.

Δεδομένου όμως, ότι ο Όδυσσεάς είχε δώσει όλη την περιουσία του στον Άγωνα για την ανεξαρτησία, ή οικογένεια ήταν καταδικασμένη στην πτωχεία. **Ό**στόσο, ο φιλέλληνας Βασιλεύς της Βαυαρίας και πατέρας του Όθωνος, Λουδοβίκος

Α', παρενέβη και έθεσε υπό την προστασία του τον μικρό Λεωνίδα.

Με την έλευσι του Όθωνος στην Ελλάδα, τὸ 1833, ο νεαρός Ανδρούτσος στάλθηκε στο Μόναχο της Βαυαρίας για νὰ έχη καλύτερη τύχη.

Αλλά ή επιδημία της χολέρας, ή οποία θερίζε τὰ ευρωπαϊκά έδάφη, του κόστισε την ζωή. **Ε**κοιμήθη στις 11 Δεκεμβρίου του 1836, σέ ηλικία μόλις 12 ετών.

Ο Λουδοβίκος Α' έδωσε έντολή ή ταφή του να γίνη με τιμές. **Κ**ατέθεσε μάλιστα ένα γενναίο ποσό στην τράπεζα, με την έντολή οί τόκοι των χρημάτων αυτών να δαπανώνται για την συντήρησι του τάφου.

Ο τάφος του Λεωνίδα Ανδρούτσου εύρίσκεται στο Παλιό Κοιμητήριο της πόλεως του Μονάχου, απέναντι από τον τάφο του Ηλία Κατσάκου Μαυρομιχάλη, επίσης αγωνιστού της Έλληνικής Έπανάστασεως.

- Πηγή: <https://www.mixanitouxronou.gr/>

