



«Ο Θεός Ἀγάπη Ἔστιν»

«Ο Χριστός ἐμπνέει στὸν φορέα Του
τὴν προσευχὴ ὑπὲρ ὅλου τοῦ κόσμου»



• “Ἴδού, ἀδελφέ μου, μία ἐντολὴ πού σου δίνω: ἡ εὐσπλαγχνία νὰ νικάει στὴν ζυγαριά σου πάντοτε, ὡς τὴν στιγμὴ πού θὰ νοιώσεις ἐντός σου τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο”.

(Ἀββᾶ Ἰσαὰκ Σύρου, Λόγος ΛΔ΄)

• “Μπορεῖ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε γίνεται Πρόσωπο μόνο μὲ τὴν προσευχὴ τῆς συμπόνιας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο”.

(Ἀρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Γράμματα στὴν Ρωσία, σελ. 42)

• “Ὅταν ἡ Θεία Ἀγάπη ἀγγίζει τὴν ψυχὴ ...φλέγεται ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δεῖ τοὺς πάντες μέσα στὸ Φῶς αὐτῆς τῆς Ἀγάπης”.

(Αὐτόθι, σελ. 149)

• “Μὲ τὴν ὀλοκληρωτικὴ Μετάνοια ὁ ἄνθρωπος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν στενὴ καὶ σκοτεινὴ φυλακὴ τοῦ ἔγκεντρικοῦ ἀτομισμού καὶ γίνεται μέτοχος τῆς θείας παγκοσμιότητος τοῦ Χριστοῦ. Διὰ Πνεύματος Ἁγίου εὐρύνεται ἡ καρδιά τοῦ ἀνθρώπου σὲ τέτοιο βαθμὸ πού νὰ φέρει στὴν προσευχὴ του ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα ὡς Ἐνα Ἄνθρωπο καὶ μεσιτεύει γι’ Αὐτὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ”.

(Ἀρχιμ. Ζαχαρία Ζάχαρου, Ἀναφορὰ στὴν Θεολογία τοῦ Γέροντος Σωφρονίου, σελ. 37)



**Δημιουργήστε Γέφυρες
Προσευχῆς καὶ Ἀγάπης!**

Μαδαγασκάρη... SOS!



4 χρόνια χωρίς βροχὴ...

**ἔντομα καὶ φύλλα κάκτων
γιὰ φαγητὸ**



“**Υστερα** ἀπὸ τέσσερα χρόνια χωρίς βροχὴ ἡ Μαδαγασκάρη βρίσκεται στὸ χεῖλος τοῦ λιμοῦ. **Καὶ** σύμφωνα μὲ τὸν ΟΗΕ εἶναι ἡ πρώτη χώρα πού ἀντιμετωπίζει ὀξὺ κίνδυνο λιμοῦ λόγω τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ ὄχι πολέμου ἢ ἄλλων καταστροφικῶν γεγονότων

Ἡ ξηρασία –ἡ χειρότερη πού πλήττει τὴν χώρα ἐδῶ καὶ τέσσερις δεκαετίες– ἔχει ἐξαθλιώσει τὶς ἀγροτικὲς κοινότητες στὸν νότο τῆς χώρας.

«**Ἔχουμε** ξεκάθαρα συνθήκες λιμοῦ σὲ αὐτὲς τὶς περιοχὲς καὶ πρόκειται γιὰ λιμὸ πού ὀφείλεται στὸ κλίμα καὶ ὄχι σὲ συγκρούσεις» ἀναφέρει στὸ BBC ἡ Σέλι Τακράλ, ἐκπρόσωπος τοῦ Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων τοῦ ΟΗΕ.

Ὁ ΟΗΕ ὑπολογίζει ὅτι 30.000 ἄνθρωποι στὴν χώρα αὐτὴ τὴν στιγμὴ βιώνουν τὰ ὑψηλότερα διεθνῶς ἀναγνωρισμένα ἐπίπεδα ἐπισιτιστικῆς κρίσης.

Ἡ ἀνεπάρκεια τροφίμων εἶναι στὸ ἐπίπεδο 5.

Καὶ ὑπάρχουν βásiμες ἀνησυχίες ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς θὰ ἀυξηθεῖ ραγδαία καθὼς ἡ Μαδαγασκάρη εἰσέρχεται στὴ λεγόμενη «lean season», τὴν περίοδο ἀνάμεσα στὶς δύο σοδεῖς, κατὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει συγκομιδὴ.

«**Αὐτὸ** πού ζοῦν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄνευ προηγούμενου. **Καὶ** τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν εὐθύνονται οἱ ἴδιοι γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ. **Δὲν** καῖνε ὀρυκτὰ καύσιμα. **Ἀλλὰ** ὑποφέρουν τὶς συνέπειες τῆς», τονίζει ἡ κ. Τακράλ.

Στὸ ἀπομονωμένο χωριὸ Φαντιόβα οἱ οἰκογένειες ἔδειξαν πρόσφατα σὲ μία ὁμάδα τοῦ ΟΗΕ πού τοὺς ἐπισκέπτεται τί τρῶνε γιὰ νὰ κρατηθοῦν στὴν ζωὴ.

«**Καθαρίζω** τὰ ἔντομα ὅσο



καλύτερα μπορώ. **Α**λλά δεν έχω σχεδόν καθόλου νερό», λέει στο BBC η Ταμάρια, μητέρα τεσσάρων παιδιών. **«Α**υτά τρώνε τα παιδιά μου κάθε μέρα για 8 μήνες τώρα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να τα ταΐσω», προσθέτει.

«Σήμερα δεν έχουμε τίποτα άλλο να φάμε εκτός από φύλλα κάκτου», λέει η Μπόουλ, μητέρα τριών παιδιών.

Πρόσφατα έχασε τον σύζυγό της από λιμό. **Τ**ο ίδιο συνέβη και σε μία γειτόνισσά της που έχει και εκείνη δύο στόματα να θρέψει.

□

(*) Βλ. <https://hamomilaki.blogspot.com/2021/09/madagascar-entoma-kai-kaktoi-gia-trofi-4-xronia-xoris-vro.html>. • Επιμέλ. ήμετ.

