



■ Μία Ειρηνική και Έλπιδοφόρος Όμολογιακή Μαρτυρία

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων φωτοφόρων Θεοφανίων 6ην Ἰανουαρίου 2022 ἐκ. ἡμ.

Τὴν 6ην Ἰανουαρίου 2022 ἐκ. ἡμ., ἡ Ἐκκλησία μας ἐπανηγύρισε τὴν φωτοφόρον Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανίων σὲ πολλὰ μέρη τῆς εὐλογημένης Πατρίδος μας.

Τῆς Συνοδικῆς Τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Ὑδάτων, ἡ ὁποία ἔγινε, κατὰ τὸ ἔθος, στὸν Κεντρικὸ Λιμένα τοῦ Πειραιῶς προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος.

Λόγω τῶν κρατικῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῆς πανδημίας, ναὶ δὲν κατέστη δυνατὸν ἡ καθιερωμένη Λιτανεΐα νὰ εἶναι ὡς συνήθως πολυπληθής, ἀλλὰ οἱ εὐσεβεῖς συμπροσευχόμενοι ἦσαν πάρα πολλοί.

* * *

Σεμνὴ Λιτανεΐα συνώδευσε τὸν Τίμιον Σταυρὸν καὶ τὴν Ἱερὰν Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ μας ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸν Καραβᾶ, ὅπου εἶχε τελεσθῆ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μεγάλος Ἁγιασμὸς τῶν Ὑδάτων, μέχρι τὴν Συνοδικὴ Ἐξέδρα στὸν Κεντρικὸ Λιμένα, ἔναντι τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυριδῶνος, ὅπου πραγματοποιήθηκε ἡ Τελετὴ τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Προΐστατο ὁ Μακαριώτατος



Αρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος, ἔλαβαν δὲ μέρος οἱ Σεβασμ. Μητροπολίται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Ὠρωτοῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαροδικίου κ. Κλήμης, Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι, Ὑποδιάκονοι, σημαφόροι, νέοι καὶ νέες μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες, παισιώνοντες τὴν ἐόρτια Εἰκόνα, ἢ Χορωδία τῶν Ἱεροψαλτῶν ὑπὸ ὑπὸ τὸν Μουσικολ. κ. Ἀθανάσιο Ἰωαννίδη, ὡς καὶ ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Πειραιῶς. Ἐπὶ τοῦ λιμένου, τιμὲς ἀπέδωσε καὶ ἡ φιλαρμονικὴ τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.



Παρέστη ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος Πειραιῶς κ. Μόραλης καὶ ἕτεροι ἀντιπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν. Ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀνέγνωσε ἐμπνευσμένη Ὁμιλία γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων καὶ τὴν σημασία τῆς στὴν παρούσα ἱστορικὴ συγκυρία τῆς Πατρίδος μας, εὐχήθηκε δὲ νὰ δώσῃ ὁ Κύριός μας αἰσία ἔκβασι τῆς δοκιμασίας.

Κατόπιν, ἐγίνε ἐπιστροφή τῆς ὅλης ἀνασυνταχθείσης πομπῆς ἕως τὸ Δημοτικὸ Θέατρο στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ὅπου ἐγίνε ἡ Ἀπόλυσις καὶ ἡ ἀνάκρουσις τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὑμνου.

* * *



καὶ Ἐλπιδοφόρο Ὁμολογιακὴ Μαρτυρία τῆς ἀγωνιζομένης Ἐκκλησίας μας.

Ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν πανηγυρικὴ καὶ χαρμόσυνη, ὁ ἥπιος καιρὸς ἐν μέσῳ χειμῶνος προσέδιδε Χάρι καὶ Εὐλογία στὴν μεγάλη Πανήγυρι, ἡ Ὅποια ἀπετέλεσε μίαν Εἰρηνικὴν

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ,
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθεὶς,
ψάλλοντάς Σοι· Ἀλληλουῖα!»

† Γ.Ι.Μ.