



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Σύναξις Εὐγνωμοσύνης πρὸς τοὺς Ἐθελοντές-Διακονητές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας 4η Φεβρουαρίου 2022 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Πέμπτη**, 4η Φεβρουαρίου 2022 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, μετὴν εὐλογία καὶ συμμετοχῆ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας, πραγματοποιήθηκε, Χάριτι Θεοῦ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης,

Σύναξις τῶν **Ἐθελοντῶν-Διακονητῶν** τῶν ποικίλων Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ ἱεροῦ Προσκυνηματος τῆς Μονῆς, οἱ ὅποιοι διακονοῦν μετὰ ἀνιδιοτέλεια, θυσιαστικῆ ἀγάπῃ καὶ αὐταπάρνησι στὸ πολυεπίπεδο Ἐκκλησιαστικό, Φιλανθρωπικὸ καὶ Πολιτιστικὸ Ἔργο αὐτῶν.

Ἡ Σύναξις ἔγινε στὸ μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, τὸ ὁποῖο, ὅπως τὸ ὑπεγράμμισε ἓνας Ἀδελφός, εἶναι γιὰ τοὺς παλαιότερους **Διακονητές**, γεμᾶτο προσωπικὲς καὶ συλλογικὲς μνήμες, μετὰ κέντρο τὴν μορφή τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντός μας καὶ Κτήτορος, Μητροπολίτου Κυπριανοῦ († 17.5.2013).

* * *

Κύριο μέλημα τῆς Συνάξεως ἦταν ἡ ἔκφρασις εὐγνωμοσύνης πρὸς ὅλους ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμ. Ποιμένας μας καὶ τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος π. Θεοδοσίου.





Ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ὠμίλησε γιὰ τὴν ὠφέλεια, τὴν ὁποίαν λαμβάνει ὅποιος ἀσκεῖ μὲ γνησιότητα τὴν **Διακονία** του.

Μία βεβαίως προϋπόθεσις εἶναι νὰ γνωρίζῃ ὁ ἴδιος τὰ ὄριά του, εἰ δὲ μὴ κινδυνεύει νὰ ὑποστῇ πτώσεις ἢ καὶ πλάνη, ὅπως καὶ ἔχει συμβῆ ἀκόμη καὶ στὴν πρῶϊμη ἐκκλησία, κατὰ τοὺς Ἀποστολικοὺς καιροὺς. **Γιὰ** τὸν λόγο αὐτὸ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, γιὰ νὰ ἀσφαλίσῃ τοὺς πιστοὺς τῆς Κορίνθου ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἡ ὁποία μᾶς ὠθεῖ στὴν ὑπερφάνεια καὶ τὴν αὐτοπεποίθησι, τοὺς ὑπενθύμισε νὰ περιορίζεται «ἐκαστος ἐφ' ᾧ ἐκλήθη» (Α' Κορινθ. ζ' 24). **Ἄν** ὁ πιστὸς τηρῇ τὴν προτροπὴ αὐτῆ, βοηθάει καὶ τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ του κοινότητα.

Ἔνα τῆσθι γιὰ τὴν ποιότητα τῆς **Διακονίας** μας εἶναι νὰ ἐξετάσουμε κατὰ πόσον διὰ μέσου αὐτῆς προοδεύουμε πνευματικά, ἂν δηλαδὴ προοδεύουμε στὴν ἀγάπη, στὴν ταπεινώσει, στὴν αὐταπάρνησι...

Ὁ σύγχρονος τρόπος ζωῆς μᾶς μαθαίνει νὰ κλεινῶμαστε στὸν ἑαυτὸν μας, νὰ ἀποφεύγουμε τοὺς μπελάδες. **Ὁ** δὲ Χριστιανὸς πρέπει νὰ θυσιάσῃ τὴν βολὴ του γιὰ τὸν πλησίον του, καὶ μέσῳ αὐτοῦ γιὰ τὸν Χριστὸ μας. **Ἄς** συνεχίσουμε λοιπὸν τὸ ἄθλημα τῆς **Διακονίας** μὲ χαρὰ καὶ προθυμία, ἄς δώσουμε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μαρτυρία γιὰ τὸν εὐαγγελικὸ λόγον, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν **Παρακαταθήκη** τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντός μας, Μητροπολίτου Κυπριανοῦ.

* * *

Ὁ πολυσέβαστος Γέροντας π. Θεοδόσιος ἀπηύθυνε ἐπίσης εὐχαριστίες, ἰδίως σὲ ὅσους **διακονοῦν** τὸ Προσκύνημα τῆς Μονῆς. **Ἡ** Μονὴ εἶναι ἀνοικτὴ στοὺς Προσκυνητὲς καθημερινῶς καὶ καλὸ εἶναι νὰ τὴν ἐνισχύουμε στὴν προσφορὰ αὐτῆ, μὲ ὑψηλὸ αἶσθημα εὐθύνης ἀπέναντι τῶν πατέρων τῆς Μονῆς καὶ τῶν Προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι δεόν νὰ ἀναχωρήσουν ὠφελημένοι καὶ ἐνισχυμένοι στὸν προσωπικὸν τους πνευματικὸ ἀγῶνα.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, καλὸ εἶναι οἱ **Διακονη-**





τές νὰ ἀποφεύγουν ἐπιμελῶς κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς συζητήσεις, ἀστεϊσμούς, ἀπότομη συμπεριφορὰ κ.ἄ., ὥστε νὰ διατηρῆται τὸ κατανυκτικὸ μοναστηριακὸ ἦθος. **Ἡ Διακονία** αὐτὴ πρὸς τοὺς Ἀδελφούς μας Προσκυνητὲς εἶναι μεγάλη εὐλογία, ἀλλὰ καὶ μεγάλη εὐθύνη, καὶ γιὰ αὐτὴν θὰ δώσουμε λόγο στοὺς Ἅγίους τῆς Μονῆς καὶ στὸν Ἀείμνηστο Κτητόρα τῆς.

Ἐγινε ἀναφορὰ στὴν εὐλαβῆ συνήθεια λαϊκῶν εὐσεβῶν, εἰδικὰ στὶς σλαβικὲς χῶρες, νὰ ἀφιερώνουν ἓνα διάστημα τῶν διακοπῶν τους στὴν ὑπερησία Ναῶν ἢ Μονῶν, σὲ χειρονακτικὴ ἐργασία ἢ ἄλλα ποικίλα **διακονήματα**.

Δηλαδή, ἡ ἀγάπη τους γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἡ ἐπιθυμία τους νὰ ὠφεληθοῦν πνευματικά, τοὺς ὠθεῖ ὄχι μόνον νὰ ἀνταποκρίνονται ὅταν τοὺς καλοῦν, ἀλλὰ νὰ προσφέρουν «αὐτοκλήτως» τὴν βοήθειά τους, ἐκφράζοντας ἓνα τάμα ἢ ἓναν κανόνα μετανοίας.

* * *

Ἡ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος», κα Ἀθηνᾶ Χωριατοπούλου-Τούντα καὶ ἡ Ὑπεύθυνος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, ὠμίλησαν γιὰ τὴν καλύτερη ὁργάνωσι τῶν **Διακονιῶν**, χάρις στὴν παρουσία νέων προσώπων, ὡς καὶ γιὰ τὴν ἐμφανῆ βοήθεια τοῦ Ἁγίου Προστάτου τοῦ Συλλόγου, ὁ ὁποῖος στὶς πλέον δύσκολες στιγμὲς στέλνει ἀπροδόκητες χορηγίες, συνήθως σὲ εἶδη, γιὰ νὰ προλάβῃ τὸν πειρασμὸ τῆς μικροψυχίας ἐνώπιον τῶν δυσχερῶν περιστάσεων...

Ὁ λόγος ἐδόθη καὶ σὲ ἄλλα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνη τους πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Ποιμένες μας γιὰ τὴν εὐλογία τους νὰ συμμετέχουν στὴν Ἐκκλησιαστικὴ συλλογικὴ **Διακονία** καὶ ὠμολόγησαν τὴν μεγάλη ψυχικὴ ὠφέλεια τὴν ὁποῖαν ἀποκομίζουν.

* * *

Τέλος, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐπέστησε τὴν προσοχὴ ὅλων στὴν διακριτικὴ χρῆσι τοῦ Διαδικτύου, τόσο γιὰ νὰ μὴν σπαταλοῦμε τὸν πολῦτιμο, γιὰ τὸν πλῆσιον μας καὶ γιὰ τὴν ψυχὴ μας, χρόνο, γιὰ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ ὁποῖ-





ου θα δώσουμε κάποτε λόγο, όσο και για να μην παρασυρόμεθα από την σύγχυσι και τὸ δαιμονικὸ ἐνίοτε κλίμα, τὰ ὁποῖα μεταγγίζει τὸ Δίκτυο στὸν νοῦ και τὴν καρδιά μας.

Τὸν χρόνο, τὸν ὁποῖο μᾶς χαρίζει ἡ Ἀγαθότητα τοῦ Κυρίου μας, ἃς τὸ ἀφιερώνουμε σὲ φωτεινὰ και σωτήρια ἔργα, ἔργα ἀγάπης και μετανοίας, μέσα στὴν θαλπωρὴ και τὴν ἐνότητα τῆς πνευματικῆς μας οἰκογενείας, μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντός μας...

* * *

Ἡ «οἰκογενειακὴ» αὐτὴ Σύναξις ἀνεζωπύρωσε τὸν σύνδεσμο και τὸν ζῆλο τῶν ποικίλως Διακονούντων στὶς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τῶν Ἐνοριακῶν Κέντρων και λοιπῶν Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἡ Σύναξις Εὐγνωμοσύνης ἐκλείσει μὲ τὸ περιποιημένο κέρασμα, τὸ ὁποῖο εἶχαν ἐτοιμάσει φιλότιμες Διακόνισσες, μετὰ τὸ ὁποῖο ὅλοι ἔλαβαν τὶς πατρικὲς εὐχὲς και εὐχαριστίες τοῦ Σεβασμ. Ποιμένος μας.

† Γ.Ι.Μ.

