

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Μία άλλη, περισσότερο επικίνδυνη «πανδημία»: Ἐλλειψη Ἠθικῆς καὶ Ἀξιῶν



**Αὐτὸν** περίπου τὸν τίτλο ἔθεσε πανελληνίας κυκλοφορίας ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα σὲ ὀλοσέλιδη συνέντευξη πὸν ἔλαβε καὶ καταχώρισε πρὶν μῆνες ἀπὸ τὸν γνωστὸ ἠθοποιὸ καὶ σκηνοθέτη **Νίκο Καραθάνο**.

Σὲ ἓνα χῶρο τοῦ Θεάτρου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο τόση δυσωδία ἀνεδύθη τὴν χρονιά πὸν μᾶς πέρασε, ἡ συγκεκριμένη συνέντευξη δίνει τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν χάθηκαν ὅλα.

**Υπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι καὶ στὸν χῶρο τοῦ Θεάτρου, οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νὰ βιώνουν καὶ νὰ ἐκφράζουν μιὰ ζωὴ μὲ ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες, πὸν τολμοῦν νὰ μιλοῦν γιὰ Θεὸ καὶ Ἔθνος.**

Δυό-τρία μικρὰ ἀποσπάσματα πὸν σταχυολογήσαμε εἶναι ἐνδεικτικά.

• **Στὸ ἐρώτημα: «Γιατί θέλουμε τοὺς ἑορτασμοὺς γιὰ τὸ 1821;», ἀπάντησε:**

**«Δὲν γιορτάζεις τὸ ὄνομά σου; Γιατί τὸ γιορτάζεις; Γιὰ νὰ θυμᾶσαι ὅτι εἶσαι ἀκόμα ἐδῶ. Πρέπει ὅμως νὰ ξέρεις πῶς γιορτάζεις κάτι, τὴ σημαίνει ἓνας πανεθνικὸς ἑορτασμός. Ἡ Χιλὴ στὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπανάστασή της κάλεσε ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου νὰ τῆς φτιάξουν μιὰ πλατεία καὶ τὴν ἔφτιαξαν. Γιὰ τοὺς νεκροὺς στὴν πανδημία, ἡ Ἀγγλία φύτεψε τόσα δένδρα, γιὰ νὰ πάει κάπου ἢ μνήμη τους. Σ' αὐτὴ τὴν γῆ [τὴν Ἑλληνική], πὸν ὅπου πατᾶς γλιστρᾶς ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν Μαρτύρων, πὸν ἔλεγε κι ὁ Ραγκαβῆς, κάπως κάτι πρέπει νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς».**

• **Στὸ ἐρώτημα: «Τί μάθαμε στὴν πανδημία;», ἀπάντησε:**

**«Τὴ φθορά, τὴ μικρότητά μας, ὅτι μπορούμε νὰ ἐξαιφθοῦμε εὐκόλα. Ἀλλὰ δὲν ξέρω ἂν μαθαίνεις γιατί βιώνεις αὐτὴν τὴν καταιγίδα πὸν εἶναι ἡ ζωὴ. Κι ὅσο μεγαλώνεις, τόσο βιώνεις καὶ μιὰ πτώση ἠθικῆ... Ζοῦμε μιὰ πανδημία ἐλλειψῆς ἠθικῆς».**

\* \* \*

**Αὐτὴ** ἡ αἴσθησις τῆς μικρότητός μας κάνει καθένα πρὸς ταπεινὸ καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἱκανὸ νὰ δίνει στὴν κοινωνία ὅ,τι καλύτερο μπορεῖ ἀπὸ τὰ τάλαντα πὸν τοῦ δόθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό, γεγονός πὸν τὸν καταξιώνει καὶ τὸν ὀλοκληρώνει ὡς ἄνθρωπο, ὅπως εὐστοχα καταλήγει ὁ καλλιτέχνης:

• **«Ἄς μὲ εὐλογῆσει ὁ Θεὸς πρὶν φύγω ἀπὸ αὐτὸ τὸν κόσμον νὰ δείξω, ἔστω ἐλάχιστα, ὅ,τι πρὸς ὁμορφὸν ἔχω. Γιὰ νὰ ἐπέλθει ἐπὶ τέλους καὶ μέσα μου ἐν ζωῇ μιὰ γαλήνη. Νὰ μπορῶ νὰ νιώθω ὅτι ζῶ διαρκῶς».**

Ὁ Ἑραμιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

6.3.2022 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων 42 Μαρτύρων ἐν Ἀμορίῳ