



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

«Ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ ἦλθετε πρὸς Με...» (Ματθ. κε' 36)

Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις στὶς Ἀγροτικές Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας 29η Μαρτίου 2022 ἐκ. ἡμ.

Τὴν Δευτέρα τῆς Βαγιοβδομάδος, 29η Μαρτίου 2022 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρκου, Ἐπισκόπου Ἀρεθουσιῶν, στὸ τέλος τῆς Νηστείας τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, μὲ τὴν εὐλογία, τὴν συμμετοχὴ καὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγησι τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε τὸ δωδέκατο **Προσκύνημα - Ἐπίσκεψις** στὶς Ἀγροτικές Φυλακὲς Κασσαβέτειας Μαγνησίας.

Ἐξ αἰτίας τῶν περιοριστικῶν μέτρων, λόγω πανδημίας, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ συνηθισμένη συλλογικὴ ἐπίσκεψις μιᾶς μεγάλης ομάδος προσκυνητῶν, οὔτε ἡ προσωπικὴ συνάντησις μὲ τοὺς Κρατούμενους Ἀδελφούς μας, στὴν αὐλὴ τοῦ Καταστήματος, ὅπως συνηθίζετο στὶς προηγούμενες ἐπισκέψεις.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας μετέβη, μαζί μὲ μία μικρὴ ἀντιπροσωπευτικὴ ομάδα, γιὰ νὰ παραδώσῃ τὰ δέματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐτοιμάσει θυσιαστικὰ οἱ Διακονητὲς καὶ Διακονήτριες τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», γιὰ τοὺς ὀγδόντα (80) Κρατούμενους Ἀδελφούς μας.

* * *

Ἡ Διεύθυνσις τοῦ Καταστήματος ὠργάνωσε πρὸς χαρὰν τῶν ἐπισκεπτῶν μίαν συνάντησι μὲ τὰ πρόσωπα τῆς διοικήσεως καὶ ἐλαχίστους Κρατούμενους, στὸ κυλικεῖο τοῦ Καταστήματος.



Σὲ κλῖμα ἰδιαίτερα φιλικό, κρατούμενοι καὶ Κοινωνικοὶ Λειτουργοὶ ἀνοιξαν τὶς καρδιές τους καὶ συζήτησαν τὸ κατὰ πόσο ἡ ἐμπειρία τῶν Κρατουμένων μέχρι νὰ ἐπιστρέψουν στὶς ἐστίες τους, τοὺς βοηθᾶει νὰ βάλουν μία νέα ἀρχὴ στὴν ζωὴ τους.

Οὶ δύο ἐξαιρετικὲς Κοινωνικοὶ Λειτουργοὶ ἐπεσήμαναν, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ χαρακτηρισμοῦ μιᾶς φυλακῆς ἀπὸ *Σωφρονιστικὸ Κατάστημα* σὲ *Κατάστημα Κράτησης* ἀντανακλᾷ τὸν κίνδυνο νὰ χαθῆ τὸ ὄραμα καὶ ἡ προσπάθεια νὰ δοθοῦν στοὺς κρατουμένους τὰ μέσα γιὰ μία βιώσιμη ἐπανένταξι τους στὴν κοινωνία.

Περιέγραψαν τὴν πολὺπλευρὴ προσπάθειά τους, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τὸν Διευθυντὴ τοῦ Καταστήματος, ὁ ὁποῖος ἐμφερεῖται ἀπὸ τὸν ἴδιο ζῆλο, νὰ βοηθοῦν τοὺς τροφίμους ὄχι μόνον νὰ διαβιοῦν ὅσο ἐποικοδομητικὰ δυνατόν, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ἐτοιμάζουν ἕνα διαφορετικὸ μέλλον, μέσῳ τῆς γενικῆς ἐκπαίδευσως καὶ τῆς ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως.

Συμπλήρωσαν χαριτολογώντας, ὅτι ἀναλαμβάνουν συχνὰ καθήκοντα «ὑπαλλήλων τῶν Κ.Ε.Π.», προκειμένου νὰ μὴν παραιτοῦνται οἱ κρατούμενοι ἀπὸ τὶς ταλαιπωρίες τῶν γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν, οἱ ὁποῖες ἀπαιτοῦνται...

Στὴν συνομιλία μὲ τὶς Κοινωνικοὺς Λειτουργοὺς, ἦταν ἐμφανὲς ὅτι ἡ προσπάθειά τους ξεπερνᾷ τὰ ὄρια τοῦ *ξεροῦ* ἐπαγγελματικοῦ καθήκοντος, καὶ πηγάζει ἀπὸ γνησίᾳ ἀγάπῃ καὶ μέριμνα γιὰ τοὺς τροφίμους τοῦ Καταστήματος: δὲν εἶναι ἄσκησις ἐργασίας, ἀλλὰ βίωμα λειτουργήματος, τὸ ὁποῖο ὄχι μόνον ἀνακουφίζει καὶ στηρίζει τὸν πάσχοντα Ἀδελφό, ἀλλὰ ἐμπλουτίζει πνευματικὰ καὶ ὠφελεῖ τὶς ἴδιες.

* * *

Ἀποχωρήσαντες ἀπὸ τὸ Κατάστημα Κράτησης, οἱ Προσκυνητὲς ἐπανελάβαν τὴν εὐχή, οἱ συνθῆκες καὶ ἡ νομοθεσία νὰ γίνουν πλέον εὐνοϊκὲς γιὰ τὴν ὑλοποίησι τῶν ὁραμάτων τῶν παιδιῶν καὶ τῶν φροντιστῶν τους, καὶ τὰ Καταστήματα Κράτησης νὰ γίνουν *κοινόβια-φροντιστήρια*, ἀπὸ τὰ ὁποῖα οἱ Κρατούμενοι Ἀδελφοὶ μας νὰ ἐξέλθουν *ἄνθρωποι*, ἀξιοπρεπεῖς καὶ ἐλπιδοφόροι...

Ἄς εὐχηθοῦμεν νὰ ἐπιτραπῆ τὸ συντομώτερο δυνατόν νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ πάλιν οἱ τόσο ὠφέλιμες συλλογικὲς ἐπισκέψεις στὰ Καταστήματα Κρατήσεως καὶ τὴν ἐπαφὴ μὲ τοὺς δοκιμαζομένους Ἀδελφούς μας.

† Γ.Ι.Μ.