



Ὁσίου Ἰγνατίου Μηριαντσανίνωφ

## Ἡ Στενή Πύλη

Ἔργα Ε΄

(«Στενή ἡ πύλη  
καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς  
ἢ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν»)

Μετάφραση-Ἐπιμέλεια-Ἐκδότης: Πέτρος Μπότσης.  
Ἔκδοσις Α΄, Ἀθήνα, Αὐγούστου 2014.  
Σελίδες 176 (14 x 21).

## Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα

...**Τί** ἀκριβῶς νὰ ἐννοοῦσε ὁ Σωτὴρας μας λέγοντας στοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς ἀκολούθους Του, ὅτι εἶναι «στενή ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἢ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν»;

«**Στενή** καὶ **τεθλιμμένη ὁδὸς**» εἶναι ἡ παροῦσα ζωὴ, εἶναι ὁ δρόμος τῶν δοκιμασιῶν, τῶν στερήσεων καὶ τῶν βασάνων. **Ὅσο** πιὸ στενὸς ὁ δρόμος, τόσο καὶ πιὸ ἀλάθητος καὶ πιὸ ἀσφαλὴς εἶναι. **Μ**ᾶς πείθει πῶς διαλέξαμε καὶ βαδίζουμε τὸ σωστό, τὸ ἀληθινὸ μονοπάτι. **Ὅσο** πιὸ φαρδύς εἶναι ὁ δρόμος, τόσο πιὸ σίγουρα μᾶς ὀδηγεῖ στὴν ἀπώλεια. **Ὁ** πρόσκαιρος βίος μας δὲν εἶναι παρὰ ἓνας καθημερινός, τραχὺς καὶ δύσκολος ἀγώνας ἐναντίον τῶν ἀοράτων καὶ καταχθονίων πνευμάτων τῆς πονηρίας, ποὺ δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ ἠσυχάσουμε οὔτε γιὰ μιὰ μοναδικὴ μέρα. **Χ**ρησιμοποιοῦν συνέχεια τὶς μεθοδεῖες καὶ τὶς πανουργίες τους ἐναντίον μας.

**Ὁ** ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης λέει πῶς «ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ τελείως ἐλεύθερος, μὲ εὐημερία καὶ πλοῦτη, τότε ἀναπτύσσεται σωματικά, ἀλλὰ ὑστερεῖ πνευματικά. **Δ**ὲν παράγει

καρπούς, δηλαδή καλὰ ἔργα. Ὅταν ὅμως ζεῖ μὲ στενότητα, μὲ φτώχεια, μὲ ἀρρώστιες, μὲ βάσανα καὶ δοκιμασίες, μὲ λίγα λόγια, ὅταν ἡ χοϊκὴ φύση του χτυπιέται, τότε προοδεύει πνευματικά, ὠριμάζει καὶ παράγει ἄνθη ἀρετῶν καὶ καρπούς καλῶν ἔργων πλούσιους. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ δρόμος ἐκείνων ποὺ ἀγαποῦν τὸν Θεὸ εἶναι στενός».

Ὁ Χριστὸς δὲν «χάϊδεψε» τὰ αὐτιά τῶν μαθητῶν Του. Τοὺς προειδοποίησε πῶς, ὅποιος θέλει νὰ Τὸν ἀκολουθήσει, πρέπει νὰ σηκώσει τὸν σταυρό, νὰ ἀντέξει δηλαδή σὲ πειρασμούς, σὲ βάσανα, σὲ στερήσεις.

Στοὺς ἔσχατους χρόνους τὸν στενὸ δρόμο θὰ τὸν ἐγκαταλείψουν σχεδὸν ὅλοι. Θὰ προτιμήσουν ν' ἀκολουθήσουν τὸν φαρδὺ δρόμο. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει πῶς ὁ φαρδὺς δρόμος ἔχασε τὸ χαρακτηριστικό του νὰ ὀδηγεῖ στὴν ἀπώλεια ἢ ὅτι ὁ στενὸς δρόμος δὲν εἶναι ἀναγκαῖος γιὰ νὰ ὀδηγηθεῖ ὁ ἄνθρωπος στὴν σωτηρία του. Ὅποιος θέλει νὰ σωθεῖ, πρέπει ὅπως δήποτε νὰ ἀκολουθήσει τὸν στενὸ δρόμο, ὅπως εἶπε πολὺ καθαρὰ καὶ μὲ σαφήνεια ὁ Σωτὴρας μας.

\* \* \*

## Περιεχόμενα

### Εἰσαγωγικὸ σημεῖωμα.

#### Μέρος Α΄.

Κεφάλαιο Α΄. Ἡ Στενὴ Πύλη.

Κεφάλαιο Β΄. Οἱ διδασχές τῶν ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴν Στενὴ Πύλη.

#### Μέρος Β΄.

### Ἡ Προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ

Συζήτηση μεταξὺ Γέροντα καὶ ὑποτακτικοῦ.

Κεφάλαιο Α΄. Γενικὰ γιὰ τὴν Προσευχὴ τοῦ Ἰησοῦ

Κεφάλαιο Β΄. Ἡ ἄσκηση τῆς Προσευχῆς τοῦ Ἰησοῦ.

Κεφάλαιο Γ΄. Ὑπερηφάνεια: ἡ αἰτία τῆς πλάνης.

#### Μέρος Γ΄.

Πρακτικὲς συμβουλές σὲ Δόκιμους Μοναχοῦς.

