

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Ἡ Ἁγία Σοφία στὰ νέα τουρκικὰ διαβατήρια

**Ἄγκυρα.** - Στὴν ἔκδοση νέων διαβατηρίων προχωρεῖ ἡ Τουρκία, μὲ τό, κατὰ τὸν Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν, «τζαμί τῆς Ἁγίας Σοφίας» νὰ κατέχει δεσπόζουσα θέση σὲ αὐτό!

Ὅπως ἔκανε γνωστὸ ὁ ἴδιος ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, μὲ ἀνακοίνωσί του, «προχωρᾶμε στὴν παραγωγή ἐθνικῶν διαβατηρίων. Ἔχουμε δημιουργήσει τὴν ὑποδομὴ γιὰ τὴν παραγωγή διαβατηρίων στὴ χώρα μας. Οἱ σελίδες τοῦ νέου μας διαβατηρίου θὰ ξεκινοῦν μὲ τὸ Τὸπ Καπὶ καὶ θὰ τελειώνουν μὲ τὸ πρῶτο Κοινοβούλιο, ἐνῶ στὴν μεσαία σελίδα θὰ εὑρίσκεται τὸ τζαμί τῆς Ἁγίας Σοφίας».



Πρόκειται, ἀναμφιβόλως, γιὰ συνέχεια τῆς γνωστῆς, προκλητικῆς ἀποφάσεως γιὰ ἀλλαγὴ χρήσεως τοῦ ἱστορικοῦ συμβόλου τόσο τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅσο καὶ τοῦ Παγκοσμίου Πολιτισμοῦ, σὲ ἀντιδιαστολή, μάλιστα, μὲ τὴν παγιωθεῖσα χρῆση του ὡς μουσεῖου ἐπὶ δεκαετίες.

Αὐτὸ ἴσως, πού δὲν ἔχει ἐξηγήσει – δὲν ἔχει κληθεῖ καν νὰ ἀπαντήσει – ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος εἶναι πὼς συμβιβάζεται ἡ δῆθεν ἀνάδειξις τῆς Ἁγίας Σοφίας μὲ τὴν καθημερινὴ προσβλητικὴ, καταστροφικὴ χρῆση τῆς.

Ἀλλεπάλληλα εἶναι τὰ περιστατικὰ καταστροφῶν καὶ συμπεριφορῶν πού ἀπάδουν τοῦ χαρακτήρος τοῦ Μνημείου. Ἀξιοπρόσεκτο τὸ γεγονός, ὅτι τὰ περιστατικὰ αὐτὰ ἔχουν πληθύνει τὸ τελευταῖο διάστημα, ἀπὸ τὴν ἡμέρα, δηλαδὴ, μετατροπῆς του σὲ ἰσλαμικὸ τέμενος.

Μόλις προχθὲς εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος τὸ τελευταῖο θλιβερὸ ὅσο καὶ ἐξοργιστικὸ γεγονός καταστροφῆς μίας ἱστορικῆς δεξαμενῆς ὕδατος. Μία δεξαμενὴ πού μετετράπη σὲ ...ὑποδηματοθήκη (!) γιὰ τοὺς προσκυνητὲς τοῦ τεμένους, ἀφοῦ προηγουμένως παρεβιάσθη τὸ κάλυμμα τῆς δεξαμενῆς. Ἡ φωτογραφία δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀπαντήσεων ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Μνημείου, καὶ τὸ νέο περιστατικὸ βανδαλισμοῦ ἔγινε γνωστὸ ἀπὸ τὸν ἀρχαιολόγο Ὁμέρ Φαροῦκ Γιαβαστσαΐ, πού τὸ ἐδημοσιοποίησε μὲσῶ ἀναρτήσεως σχετικῆς φωτογραφίας στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Εἶχαν προηγηθεῖ καὶ ἄλλα θλιβερά τὶς προάλλες ἀπὸ τὴν πολὺπαθη Ἁγία Σοφία: σκορπισμένα σκουπίδια καὶ ἀποφάγια, καί, ἀσφαλῶς, ἡ καταστροφὴ τῆς ἱστορικῆς αὐτοκρατορικῆς πύλης, ἡ ὁποία ἀπεκατεστάθη, συμφώνως μὲ τὰ τουρκικὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ ἀφοῦ εἶχε προηγηθεῖ διεθνῆς σάλος.



Δηλωτικὴ, ἐξ ἄλλου, τοῦ σεβασμοῦ πού, πέραν τῶν Τούρκων πολιτῶν, καὶ τὸ ἐπίσημο κράτος ἐπιδεικνύει στὴν Ἁγία Σοφία, ἦταν ἡ τοποθέτησις τῆς Τουρκικῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἰδρυμάτων γιὰ τὸ θέμα, ὅτι ἡ αὐτοκρατορικὴ πύλη ὑπέστη «φυσιολογικὴ φθορά»! Ἐν τούτοις, μετὰ καὶ τὶς ἐργασίες ἀποκαταστάσεως, ἡ πύλη παραμένει «τραυματισμένη», ὅπως ὁ ἀδιάφηνστος φωτογραφικὸς φακὸς μαρτυρεῖ.

Τὴν «τραυματισμένη» ταύτην Ἁγία Σοφία θέλει τώρα ὅπως τοποθετήσει στὰ τουρκικὰ διαβατήρια ὁ κ. Ἐρντογάν...

Ὁ Ἐρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

2.10.2022 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης