

«Παρεμβαίνοντες...»



«Γίναμε κοινωνία τεράτων;»

Όλοι εϋθυνόμαστε κατὰ ποικίλους τρόπους καὶ βαθμούς



Συγκλονισμένη ἡ κοινή γνώμη παρακολουθεῖ τὶς συνεχεῖς καὶ συγκλονιστικὲς ἀποκαλύψεις σχετικὰ μὲ τὸ κύκλωμα τῆς παιδευασίας καὶ τῆς μαστροπείας σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς μεθόδους βιασμοῦ ἀνηλίκων.

Ἐκεῖνο πού ἀκούγεται ἐπανελημμένως ἀπὸ τοὺς δημοσιογράφους καὶ τοὺς ἀναλυτὲς τῆς ἐπικαιρότητας εἶναι ἡ λέξη «**σαπίλα**», ὅτι **σάπισε ἡ κοινωνία**. Σὲ ἐφημερίδα μάλιστα πανελλαδικῆς ἐμβέλειας τέθηκε τὸ ἐρώτημα: «**Γίναμε κοινωνία τεράτων;**».

Ὅντως, πρόκειται γιὰ εἰδεχθῆ ἐγκλήματα πού διαπράττονται σὲ ἀνήλικα παιδιά, πού τραυματίζουν ὄχι μόνον τὸ σῶμά τους, ἀλλὰ πρὸ παντὸς τὴν ψυχὴ τους, καὶ καταστρέφουν τὸ μέλλον τους.

Σὲ αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη ὅλοι ἔδειξαν τὸν ἀποτροπιασμὸ τους καὶ δὲν φεῖδονται σκληρῶν λέξεων γιὰ νὰ στιγματίσουν τέτοιες ἀνώμαλες πράξεις.

Φυσικά, καταδικάζουμε τέτοιες ἐνέργειες καὶ πράξεις πού προσβάλλουν τὴν ἀνθρωπιὰ μας, ἀλλὰ καὶ τὴν χριστιανοσύνη μας, γιὰ τὸ ὅτι ὅσοι ἐμπλέκονται σὲ τέτοια ἀποτρόπαια ἐγκλήματα εἶναι βαπτισμένοι Χριστιανοὶ καὶ βιάζουν ἀνήλικα παιδιά πού εἶναι, ἐπίσης, βαπτισμένα.

Ὅμως, αὐτὸν τὸν τελευταῖο καιρὸ προβληματιζόμαστε ἔντονα ἀπὸ ὅσα ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας καὶ ἀπὸ ὅσα παραμένουν στὸ σκοτάδι. Κυρίως προβληματιζόμαστε ἀπὸ τὸ ὅτι **ὅλοι εἴμαστε ἔτοιμοι** νὰ ρίξουμε τὸν *λίθο τοῦ ἀναθέματος* στοὺς ἄλλους, ἐνῶ ἡ εὐθύνη πέφτει ἐπάνω μας. **Ὅλοι** κάνουμε τὸν *εἰσαγγελέα* καὶ καταγγέλλουμε τέτοια εἰδεχθῆ ἐγκλήματα, ἐνῶ εὐθυνόμαστε **κατὰ ποικίλους τρόπους καὶ βαθμούς**.

Μιλοῦν πολλοὶ γιὰ «**σαπίλα**» τῆς κοινωνίας, χωρὶς νὰ ἐντοπίζουν ποιὸς εὐθύνεται γι' αὐτὴν τὴν κατάσταση. Ὑπάρχει σοβαρὸ πρόβλημα, ὅταν τὰ *Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης* καὶ Ψυχαγωγίας

προκαλοῦν, ἀφοῦ παρουσιάζουν στὰ προγράμματα τους τέτοια πρότυπα ζωῆς καὶ προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἓναν ἡδονιστικὸ τρόπο ζωῆς. **Ποιὸ** εἶναι τὸ περιεχόμενο τῶν περισσοτέρων τηλεοπτικῶν *σέριαλς*; **Φόνοι**, ἀπιστίες, ἀπαγωγές, ἄκρατη σεξουαλικὴ ζωὴ καὶ πολλὰ ἄλλα.



Ἐπὶ πλέον, ἡ κοινωνία δὲν ἔχει *προστατευτικά* *πλαίσια* καὶ βασικὲς ἀρχές, ἀφοῦ τὸ *σύνθημα* πὸ ἐπικρατεῖ εἶναι ὁ ἄκρατος ἡδονισμὸς καὶ ἡ εὐδαιμονία. **Ἔτσι**, ἀποσαρθρώθηκαν οἱ ὑγιεῖς κοινωνικὲς *ἀντιστάσεις*.

* * *

Γιὰ τὸ φρικτὸ περιστατικὸ πὸ ἦλθε τελευταῖα στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας δημιουργοῦνται πολλὰ ἐρωτήματα: **Τί** ἔκανε τὸ ὀργανωμένο Κράτος σὲ μιὰ φτωχὴ πολύτεκνη οἰκογένεια; **Ποιά** εἶναι ἡ προσφορὰ τῶν κοινωνικῶν δομῶν σὲ μιὰ οἰκογένεια μὲ προβληματικὸς γονεῖς; **Τί** ἔκανε τὸ Σχολεῖο, ἡ γειτονιά, ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ βοηθήσουν τὰ παιδιά αὐτὰ πὸ μεγαλώνουν σὲ μιὰ πολύτεκνη *προβληματικὴ οἰκογένεια*;...

Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ ἐξισώσουμε τὶς εὐθῦνες, οὔτε νὰ κάνουμε συμψηφισμό, θὰ θέλαμε νὰ ποῦμε ὅτι **ὄλοι εὐθυνόμαστε κατὰ ποικίλους τρόπους καὶ βαθμοὺς** γι' αὐτὴν τὴν κατάσταση, καὶ **ὄλοι θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεό**, ἀφ' ἑνὸς μὲν γιὰτι *κλείνουμε τὰ μάτια* σὲ ἐνέργειες διεστραμμένων ἀνθρώπων, ἀφ' ἑτέρου δὲ γιὰτι ἀφήνουμε ἀπροστάτευτες οἰκογένειες μὲ οἰκονομικὰ προβλήματα καὶ κυρίως ἀφήνουμε ἀπροστάτευτα παιδιά στὶς πιὸ εὐαίσθητες ἡλικίες.

Συζητώντας μὲ παιδιά στὰ Σχολεῖα (Γυμνάσιο-Λύκειο), διαπιστώσαμε ὅτι, ἐνῶ παλαιότερα μᾶς ἐρωτοῦσαν γιὰ τὴν ὑπαρξὴ τοῦ Θεοῦ, τὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἔστω γιὰ τὶς *προγαμμαῖες* σχέσεις, τώρα δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ θέματα αὐτά, ἀφοῦ ἄλλα τοὺς ἀπασχολοῦν. **Μᾶς** ἐρωτοῦν γιὰ τὴν αὐτοκτονία, τὶς ἐκτρώσεις, τὴν ἐνδοοικογενειακὴ βία, τὴν ὁμοφυλοφιλία κλπ. **Αὐτὸ** δείχνει, ὅτι ἡ κοινωνία ἔχει ἀλλάξει *προσανατολισμό*. **Καί**, φυσικά, **ὄλοι εὐθυνόμαστε γι' αὐτὴν τὴν κατάσταση κατὰ διαφόρους βαθμοὺς**.

Ὁ Ἐραμιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

4.12.2022 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας