



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Α' Σάββατον τοῦ Νοεμβρίου μηνός

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῶν ἰδιαίτερων Προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας



Τὸ Σάββατον, 6η Νοεμβρίου 2022 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθη ἡ κοινὴ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἡ Ἐγγυῆτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν» καὶ τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν Φωτίου Μεγάλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Μάρκου Εὐγε-

νικοῦ, ὑπὸ τὴν ἰδιαίτερα προστασία τῶν ὁποίων ἔχει τεθῆ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, ἀπὸ τοῦ ἔτους 2007 καὶ ἀπεφασίσθη, ὅπως ἡ κοινὴ Αὐτῶν Σύναξις τελεῖται πλέον σταθερῶς καὶ αὐτοτελῶς **τὸ πρῶτο Σάββατον τοῦ Νοεμβρίου μηνός.**

Ἐτελέσθη Ἀγρυπνία Εὐχαριστίας στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τῆς ὁποίας προῖστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καὶ κατὰ τὴν ὁποίαν ἐψάλη ἡ εἰδικὴ πλήρης Ἀκολουθία τῆς κοινῆς **Συνάξεως τῶν Προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως**, τὴν ὁποίαν συνέταξε, Χάριτι Θεοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας.

* * *

Στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας,

εὐχαρίστησε τὸν Τριαδικὸ Θεό, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους Τρεῖς Νέους Ἱεράρχας γιὰ τὸ δῶρο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Ἀγρυπνίας.

Ἀναφέρθηκε στὸν ἀγῶνα τῶν ἁγίων Ἱεράρχων ἐναντίον τῶν αἰρέσεων καὶ κακοδοξιῶν τῆς Δύσεως, λόγῳ τοῦ ὁποίου ἐτέθη-

σαν Προστάται τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-
λεώς μας ἐναντίον τῆς παναιρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν ὁποίαν ἀμέ-
σως ἢ ἐμμέσως ἔχουν νίοθητήσει
ὅλες οἱ λεγομένες «ἐπίσημες ἐκκλη-
σίες».



Ἔχουμε ἤδη φθάσει σὲ ἓνα πολὺ
ἐπικίνδυνον σημεῖο, καθὼς αὐτὲς προβαίνουν σὲ ὄλο καὶ περισ-
σότερο τολμηρὰ βήματα πρὸς τὴν κρίσιμη στιγμή τῆς «ἐνώσε-
ως» αὐτῶν μὲ τὶς δυτικὲς αἰρετικὲς κοινότητες.

**Ἡ Παναγία μας, ἡ Ὅποια ἀνεδείχθη μέσῳ τῆς ἱερᾶς Εἰκό-
νος Αὐτῆς «Ἡ Ἐγγυήτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν», ὡς Ὁδηγήτρια τῶν
ζηλωτῶν τῆς πατρώας εὐσεβείας (βλ. ἐδῶ), ἐτέθη ἐπίσης ὡς
Προστάτιδα τῆς μικρᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως.**

**Ἡ μικρὰ αὐτὴ Μητρόπολις ἐπιτελεῖ ἓνα ἔργο κατὰ τὸ μέ-
τρον τῶν δυνατοτήτων αὐτῆς, πρὸς σωτηρίων τῶν ψυχῶν τοῦ
ποιμνίου αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ὅσων προσβλέπουν πρὸς αὐτήν,
καθὼς λειτουργεῖ, ὅπως κάθε Μητρόπολις, κάθε Ἐνορία, κάθε
Μοναστήρι, ὡς μία **καμπάνα...** Ὅταν κτυπᾷ ἡ **καμπάνα** ἐκπέμ-
πει ἓνα μήνυμα, μᾶς ἀφυπνίζει, μᾶς ὠθεῖ νὰ κάνουμε τὸν σταυ-
ρό μας, νὰ λέμε μία προσευχή...**

Ἄς εὐχηθοῦμε νὰ μὴν σιγήσῃ ποτὲ ἡ **καμπάνα τῆς μικρᾶς
ἡμῶν Μητροπόλεως, ἀλλὰ ὁ ἦχος αὐτῆς, τὰ μηνύματα αὐτῆς
νὰ μᾶς φέρουν ἀφύπνισι πνευματικῆ, ὑπενθύμισι τῶν Ἐντολῶν
τοῦ Θεοῦ, ἐξέτασι τῆς συνειδήσεώς μας, αὐτομεμψία, προσ-
ευχή καὶ ἐν μετανοίᾳ ἀπόφασι γιὰ μία νέα ἀρχή, ὥστε νὰ συν-
δράζουμε τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία μὲ αὐτὸν γιὰ τὴν Ὁρθο-
πραξία...**

† Γ.Ι.Μ.

* * *

Ἀπολυτίκιον

**Παναγίας «Ἡ Ἐγγυήτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν»
καὶ τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν**

***Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.**

Τὴν Εἰκόνα Παρθένου, προσκυνοῦμεν ἐν ἄσμασι, καὶ τὴν
τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν προμάχων τῆς Πίστεως· Φωτίου
τοῦ φωστῆρος τηλαυγοῦς, καὶ θείου Γρηγορίου τοῦ σοφοῦ, καὶ
τοῦ Μάρκου ζηλωτοῦ τοῦ Εὐγενικοῦ, πανευλαβῶς κραυγάζον-
τες· δόξα τῷ συνδοξάσαντι Ἑμᾶς, δόξα εἰς Σὲ Ἐγγυήτρια,
δόξα τῆς Μητροπόλεως ἡμῶν τείχῃ ὀλόφωτα.