



■ Τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ Χριστιανοὶ συνεχίζουν νὰ «διώκονται» (1α')

Ἡ Εὐρώπη χάνει τὴν ταυτότητά της Μειονότης οἱ Χριστιανοὶ στὴν Ἀγγλία!*

Ἀπὸ 70% τοῦ πληθυσμοῦ τὸ 2001,
ἐμειώθησαν σήμερα στὸ 46,2%.

**Ραγδαία αὐξήσις τῆς ἀθεΐας καὶ τῶν Μουσουλμάνων.
Τὶ δείχνει ἡ ἀπογραφή τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ
Ἡνωμένου Βασιλείου.**

Μέσα σὲ μία δεκαετία, οἱ ἄθρησκοι ἠξήθησαν στὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλλία κατὰ 12%, φθάνοντας τὸ συνολικὸ ποσοστὸ τοῦ 37,2%. *Ἐτσι, ἐνῶ οἱ Χριστιανοὶ παραμένουν ἡ πολυπληθέστερη πληθυσμιακὴ ὁμάς μὲ ποσοστὸ 46,2%, παύουν νὰ ἀποτελοῦν πλειοψηφία, ἀφοῦ ἔχουν πέσει κάτω ἀπὸ τὸ 50%. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὴν τελευταία ἀπογραφή τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου (Office of National Statistics).

Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι πρὸ δεκαετίας οἱ Χριστιανοὶ ἀνῆρχοντο στὸ 59,3% καὶ τὸ 2001 στὸ 71%. Ἀηλαδῆ μόνον τὴν τελευταία δεκαετία ἐμειώθησαν κατὰ 13,1 ποσοστιαῖες μονάδες καὶ στὴν εἰκοσαετία κατὰ 25! Μάλιστα εἰδικῶς στὸ Λονδίνο, Χριστιανοὶ δηλώνουν μόλις τὸ 25,3% τῶν κατοίκων.

Οἱ Μουσουλμάνοι ἀποτελοῦν τὸ 6,5% τοῦ πληθυσμοῦ παρουσιάζοντας αὐξήση ἀπὸ τὸ 4,9% ποῦ ἦσαν πρὸ δεκαετίας. **Οἱ Ἰνδουιστές**, τέλος, ἔφθασαν τὸ 1,7% ἀπὸ 1,5% ποῦ ἦσαν τὸ 2011.

Καὶ ὅμως σήμερα ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας προέρχεται ἀπὸ αὐτὸ τὸ 1,7%, ὁ δὲ Δήμαρχος τοῦ Λονδίνου ἀπὸ τὸ 6,5%.

Τὰ ποσοστὰ δὲν εἶναι τέτοια ποῦ νὰ πείθουν, ὅτι τὰ πολιτικὰ κόμματα ἐπι-



Λονδίνο 2022.

Γιορτινὸ, ἀλλὰ ὄχι χριστουγεννιάτικο.

λέγουν μέλη τῶν μειονοτήτων ὡς ὑποψηφίους γιὰ νὰ κερδίσουν τὸ ἐκλογικὸ σῶμα. **Μ**ᾶλλον συμβαίνει τὸ ἀντίστροφο. **Α**ὐτοὶ ἐπιβάλλονται ἀπὸ ἐπάνω πρὸς τὰ κάτω, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προβολὴ (ἕως καὶ ἐπιβολὴ) ἀπόψεων περὶ ἀντιρατσισμού καὶ ἀνεξιθρησκείας ποὺ ἀμβλύνουν τὰ ἀντανακλαστικὰ τῆς μεγάλης πλειονότητος τῶν κατοίκων τῆς χώρας. **Μ**ιᾶς χώρας, ὁ ἀνώτατος ἄρχων τῆς ὁποίας φέρει τὸν τίτλο τοῦ «Προστάτου τῆς Θρησκείας» (Protector of the Faith). Καὶ φυσικὰ ἐννοεῖται ἡ χριστιανικὴ θρησκεία. **Ἡ** γενικὴ ἀμβλυσίς καὶ ἡ ὑποχώρησις τῶν χριστιανικῶν αἰσθημάτων ὁμως καθιστοῦν τὸν τίτλο αὐτὸ κενὸ περιεχομένου.

* * *

Συνεπῶς, μία **πρώτη** παρατήρησις εἶναι, ὅτι ἔχουμε μία προϋούσα ἀπώλεια τοῦ ἐθνικοῦ χαρακτήρος, σημαντικὸ μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ χριστιανικὴ πίστις. **Μ**άλιστα ἡ ἀπώλεια αὐτὴ σημειώνεται σὲ μιὰ χώρα μὲ ἔντονη αἴσθησις παραδόσεων καὶ διατηρήσεως ἠθῶν καὶ συνηθειῶν. **Ἡ** διαπίστωσις αὐτὴ πρέπει νὰ ἀποτελέσει κώδωνα κινδύνου γιὰ ὁλόκληρην τὴν Εὐρώπην, διότι τὸ φαινόμενο δὲν περιορίζεται στὶς βρεταννικὰς νήσους. **Ἐν** σπέρματι ὑπάρχει καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Ἡ **δεύτερη** διαπίστωσις εἶναι ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι ἀυξάνονται μὲν, δὲν ἀποτελοῦν δὲ σημαντικὸ μέρος τοῦ βρεταννικοῦ πληθυσμοῦ. **Ἐ** θόρυβος ὁμως, τὸν ὁποῖο κάνουν καὶ οἱ ἀπαιτήσεις, τὶς ὁποῖες προβάλλουν, εἶναι δυσανάλογα μεγάλοι γιὰ τὸ ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ ποὺ ἐκπροσωποῦν.

Εἶναι προφανές, ὅτι μεταξὺ τῶν **Μουσουλμάνων**, ἀκόμη καὶ τῶν θεωρουμένων «μετριοπαθῶν», ὑπάρχει ἓνας **δυναμισμὸς**, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐλλείψει ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς. **Οἱ** ἀντιλήψεις ποὺ ἐπιβάλλονται θεωροῦν «**ρατσιστικὴ**» ἀκόμη καὶ τὴν ἀναφορὰ στὴν χριστιανικὴ θρησκεία, ἐνῶ τὸ Ἰσλάμ «**πρέπει**» νὰ γίνεταί ἀποδεκτό, διότι ἀκόμη καὶ ἡ ἀδιάφορη προσέγγισις σὲ αὐτὸ ἔχει φθάσει νὰ θεωρεῖται «**ρατσισμὸς**».

• **Εἶναι** ἐνδεικτικὸ ἓνα φαινόμενο τῶν τελευταίων ἐτῶν, τὸ ὁποῖο θὰ τὸ δεῖ ὁ ἐπισκέπτης τοῦ Λονδίνου ἤδη ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἡμέρες.

Ἡ βρεταννικὴ πρωτεύουσα ἔχει στολισθεῖ, ἀλλὰ **δὲν ὑπάρχει τίποτε** στοὺς δρόμους ἢ τὶς βιτρίνες τῶν πολυκαταστημάτων ποὺ νὰ **παραπέμπει** σὲ **Χριστούγεννα**. **Ἀ**διάφορα φῶτα καὶ ἀόριστα σχέδια «**στολίζουν**» τοὺς δρόμους. **Οὔτε** ἓνας σταυρός, οὔτε κἂν κάτι ποὺ νὰ παραπέμπει σὲ **καμπάνα**. **Οἱ** δὲ ἀπεικονίσεις φάτνης ἐν κρυπτῶ καὶ παραβύστω μέσα στὶς ἐκκλησίες. **Πουθενὰ** ἄλλου. **Θ**ὰ προσέβαλλε τοὺς μὴ χριστιανούς! **Ἀ**ντιστοίχως, ἡ εὐχὴ «**Καλὰ Χριστούγεννα**» ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ «**Καλὲς γιορτὲς**» (Season's Greetings),

ή οποία επιβάλλεται πλέον και στις εταιρικές εορταστικές συγκεντρώσεις, και ακόμη περισσότερο σε αυτές των δημοσίων υπηρεσιών.



Τὸ 6,5% προσβάλλεται ἂν ἀκούσει τοὺς διπλανούς του νὰ ἀνταλλάσσουν εὐχὲς γιὰ τὰ Χριστούγεννα. **Καὶ** θὰ

μποροῦσε νὰ τοὺς καταγγεῖλει. **Τὴν** ἴδια στιγμή, ὁ μουεζίνης ἔχει στήσει τὸν πάγκο του στὴν πλατεῖα Λέστερ καὶ ἀπαγγέλλει τὸ Κοράνι, μοιράζοντας κιόλας δωρεὰν ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου τοῦ Μωάμεθ. **Αὐτὸ** δὲν θεωρεῖται ὅτι προσβάλλει κανέναν!...

* * *

Βλέπουμε λοιπόν, ὅτι ἡ μείωσις τῶν Χριστιανῶν δὲν εἶναι τυχαία. Καλλιεργεῖται ἀπὸ ἐτῶν καὶ στηρίζεται σὲ ἓναν κακῶς ἐννοούμενο «φιλελευθερισμό», ὁ ὁποῖος ἔχει μετατραπῆ σὲ **καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τῆς μεγάλης πλειονότητος πρὸς ὄφελος τῶν μειοψηφιῶν καὶ μειονοτήτων**. **Αὐτὸ** βεβαίως οὔτε φιλελευθερη πολιτικὴ συνιστᾷ οὔτε διασφαλίζει τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητος. **Τὸ** ἀντίθετο μάλιστα.

Θὰ ὑπογραμμίσουμε ἀκόμη, ὅτι καὶ ὁ τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου τίθενται τὰ ἐρωτήματα, ἀποστασιοποιεῖ στὴν πραγματικότητα τὸν ἐρωτώμενο ἀπὸ τὴν θρησκευτικότητα. **Τονίζεται**, ὅτι τοῦ ζητεῖται νὰ δηλώσει τὴν θρησκεία μὲ τὴν ὁποία συνδέεται ὡς μέρος «τῆς ταυτότητός του» παρὰ τὴν πίστη του καὶ τὴν συμμετοχὴ του σὲ θρησκευτικὲς πράξεις. **Αὐτὰ** ἔχουν ἤδη καταστῆ «*παρωχημένα*». **Δὲν** εἶναι τυχαῖο, ὅτι μιὰ ἐπίπτωσις, ἡ ὁποία δὲν ἔχει καταγραφεῖ στατιστικῶς, εἶναι ἡ μείωσις τῶν βαπτίσεων. **Οἰκογένειες** Ἀγγλικανῶν καὶ Καθολικῶν προτιμοῦν τὴν *ὀνοματοδοσία* καὶ δὲν βαπτίζουν τὰ παιδιά τους.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, ἂν ἓνα ποσοστὸ 37,2% ἀρνεῖται τὴν θρησκεία καὶ ὡς στοιχεῖο τῆς ταυτότητός του ἀκόμη, εὐρισκόμεθα σὲ πολὺ ἐπικίνδυνες ἀτραπούς. **Καὶ** τὸ χειρότερο, οἱ ὑπερβολὲς περὶ «*ἀντιρατσισμοῦ*» καὶ «*ἀνεξιθρησκίας*» ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει σὲ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες. **Καὶ** τοῦτο ὁδηγεῖ σὲ σταδιακὴ, πλὴν βεβαία **ἀπώλεια τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητος**. **Ἡ** ὁποία –ἐπαναλαμβάνουμε– δὲν προέρχεται ἀπὸ τὰ αἰσθήματα ἢ τὶς ἀποφάσεις τῶν πολιτῶν. **Ἐπιβάλλεται ἀπὸ κάποιες ὑποπτες «ἐλίτ».** □

(*) Ἐφημ. «Ἐστία», 1.12.2022, σελ. 1,3. • Ἐπιμέλ. ἡμετ.