



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Γιὰ ἓνα νέο πολιτικὸ ἔτος καρποφόρο ἐν Χριστῷ

Εὐλόγησις Βασιλόπιττας στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος»

2α Ἰανουαρίου 2023 ἐκ. ἡμ.



Τὴν **Κυριακή**, 2α Ἰανουαρίου 2023 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης καὶ τοῦ Ὁσίου Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ, τὴν ἐπομένη τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου μας καὶ τῆς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Βασιλίου τοῦ Μεγάλου, κατὰ παράκλησιν τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐτέλεσε στὰ συστεγαζόμενα Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καὶ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου μας «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων», τὴν καθιερωμένη εὐλόγησι τῆς Βασιλόπιττας, ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Πολιτικοῦ Ἔτους 2023.

Συμμετεῖχαν ὁ πολυσέβαστος Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοδόσιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, οἱ Ἀγιοκυπριανῖται Πατέρες Ἱερομόναχος π. Διονύσιος καὶ Ἱεροδιάκονος π. Γαβριήλ καὶ Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Συμπαρίσταντο ἡ Ταμίας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου, κα Αἰμιλία Γκούφα-Οὔτου, ἡ πολυσέβαστη Γερόντισσα Ταξιαρχία



Μοναχή, Ὑπεύθυνοι τῶν Δομῶν, ὡς καὶ πολλοὶ πιστοί, Μέλη, Φίλοι καὶ Συμπαραστάτες τοῦ Συλλόγου μας καὶ τῆς Μητροπόλεως μας.

Στὸν σύντομο χαιρετισμό του, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Ἀμβρόσιος μεταβίβασε τὶς ἐόρτιες εὐχὲς τοῦ ἐκτὸς Ἀθηνῶν εὐρισκομένου Σεβασμ. Ποιμενάρχου μας καὶ εὐχήθηκε στοὺς Ὑπευθύνους τῶν Δομῶν καὶ τοὺς Διακονητές - Ἐθελοντές τῆς Μητροπόλεως καὶ τοῦ Συλλόγου

ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δώσῃ εὐλογημένον τὸ νέον ἔτος, ἔτος μετανοίας, ἔτος ἐπιστροφῆς, ἔτος προσευχῆς, ἴσως καὶ ἔτος θλίψεως, ὁ Θεὸς γνωρίζει... **Ὅ**τι γίνεται εἶναι γιὰ τὸ καλὸ μας, γιὰ τὴν σωτηρία μας.

Ἄς προχωρήσουμε πρὸς τὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς μας, πὺ εἶναι ἡ σωτηρία. **Κ**αὶ ἡ σωτηρία αὐτὴ θὰ ἐπιτευχθῆ ἂν δὲν βαδίζουμε μόνοι μας, ἀλλὰ μὲ τὴν συμβουλή ἄλλων, μὲ τὴν προσφορὰ πὺ κάνουμε στοὺς ἄλλους. **Κ**αὶ αὐτὴ εἶναι ἡ ἔννοια τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἀποβλέπει ὄχι μόνο στὴν προσωπικὴ σωτηρία, ἀλλὰ στὴν συλλογικὴ σωτηρία, μὲ τὸ νὰ βοηθῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον πρὸς τὰ ἐπάνω καὶ ὄχι πρὸς τὰ κάτω.

Εἴθε νὰ μᾶς δίνη ὁ Θεὸς αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς συνοχῆς, τῆς ὑπομονῆς, τῆς ἀγάπης, ὥστε νὰ προχωρήσουμε μὲ τὴν εὐλογία Του...

† Γ.Ι.Μ.

