

«Παρεμβαίνοντες...»



Ἡ φρίκη καὶ ἡ θυριωδία τῶν ἀπανθρώπων ἐκτροσῶν



«**Πῆγε** μιὰ δικιά μας, Ὁρθόδοξη, στοὺς Νοσοκομεῖο, γιὰ νὰ κάνη τὴν πέμπτη τῆς ἐκτροσῆ! Ὅμως στοὺς Νοσοκομεῖο δὲν ὑπῆρχε ἄλλο κρεββάτι παρὰ μόνο ἓνα δίκλινο, στοὺς ὁποῖο νοσηλευόταν μιὰ Ἑβραία, ἡ ὁποία θὰ γεννοῦσε, τὸ πέμπτο τῆς παιδί!

Ὅταν ἡ δικιά μας ἔκανε τὴν ἐκτροσῆ, τὴν πῆγανε σὲ ἐκεῖνο τὸ δίκλινο κρεββάτι καὶ ὅταν συνῆλθε ἀπὸ τὴν νάρκωσι, ἔρριξε μιὰ ματιὰ στοὺς κρεββάτι τῆς Ἑβραίας, ἀλλὰ ἐκεῖνη κοιμόταν. Ὅταν ἤρθε ἡ νοσοκόμα, τὴν ἐρώτησε μὲ τρόπο, γιὰ τὴν γυναῖκα ἐκεῖνη καὶ ἡ νοσοκόμα τῆς ἀποκάλυψε ὅτι εἶναι Ἑβραία.

Ἡ δικιά μας διανυκτέρευσε στοὺς Νοσοκομεῖο καὶ τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωῖ, θέλησε νὰ κάνη μάθημα τῆς Ἑβραίας, περὶ Ὁρθοδοξίας, ὅτι εἶναι ἡ μόνη ἀληθινὴ θρησκεία στὸν κόσμο. Ἡ Ἑβραία δὲν μιλοῦσε καθόλου, μόνο ἄκουγε, ἀλλὰ εἶχε ἐν τῷ μεταξύ ἐνημερωθῆ, ὅτι ἡ γυναῖκα ποὺ φέρανε στοὺς δωμάτιο, εἶχε κάνει ἐκτροσῆ.

Ὅταν τελείωσε τὸ μάθημα, τῆς λέει ἡ Ἑβραία:

• **Ἐγὼ δὲν ἐπρόκειτο ποτέ, μὰ ποτέ, νὰ πιστεύσω σὲ ἓναν Θεὸ τέτοιο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει τὴν δύναμη νὰ φτιάξη ἀνθρώπους, ἀλλὰ θηρία. Μιὰ φόνισσα μάνα, ποὺ ἔχει στείλει πέντε παιδιά στὸν τάφο. Τέτοια θρησκεία δὲν τὴν θέλω!**

• **Κόκκαλο ἡ δικιά μας...».** * * *

Καθηγητὴς Πανεπιστημίου τοῦ Τμήματος τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς ἔθεσε στοὺς φοιτητὲς τοῦ ἓνα ἱατρικὸ ἐρώτημα.

Τοὺς εἶπε:

«**Σ'** ἓνα ζευγὸς, ποὺ ἔχει 4 παιδιά, ὁ πατέρας εἶναι βαρῖα ἄρρωστος, ἡ μητέρα εἶναι φυματικὴ καὶ ἀπὸ τὰ 4 παιδιά τὸ 1ο εἶναι τυφλό, τὸ 2ο πέθανε, τὸ 3ο εἶναι κωφάλαλο καὶ τὸ 4ο εἶναι φυματικὸ, ἐνῶ ἡ φυματικὴ μητέρα ἐγκυμονεῖ τὸ 5ο παιδί. **Μὲ** τέτοια κληρονομικὴ ἐπιβάρυνση καὶ τόση οἰκογενειακὴ δυστυχία, οἱ γονεῖς πρέπει νὰ κάμουν ἐκτροσῆ τὸ 5ο παιδί τοὺς ἢ ὄχι;...».

Καὶ ἡ πλειονότητα τῶν φοιτητῶν ἀπάντησε: «**Συμφωνοῦμε, ὅτι πρέπει νὰ γίνη ἐκτροσῆ.**».

Καὶ ὁ Καθηγητὴς:

«**Συγχαρητήρια!... Μόλις δολοφονήσατε τὸν... Μπετόβεν!**»!

Καὶ φυσικὰ, μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ τῶν φοιτητῶν ἔπρεπε νὰ ἔχη «δολοφονηθῆ» καὶ ὁ μεγάλος Γερμανὸς μουσικὸς **Ἰωάννης-Σεβαστιανὸς Μπάχ**, ἐπειδὴ ἦταν τὸ 8ο παιδί καὶ ἔπασχε ἀπὸ σοβαρὴ ὀφθαλμοπάθεια!

Ὅστόσο καὶ ὁ **Μπετόβεν** (1770-1827) καὶ ὁ **Μπάχ** (1685-1750) ἔζησαν καὶ μεγαλοῦρησαν. **Μάλιστα ὁ Μπάχ ἔγινε πατέρας εἴκοσι (20) παιδιῶν, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐπέζησαν δέκα (10) καὶ ἔγιναν τὰ περισσότερα μουσικοί!**

Ὁ Ἑραμιστὴς

† ὁ **Μητροπολίτης Κυπριανὸς**

12.2.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμπάντων Ὁσίων

† Ἀγίου Μελετίου Ἀντιοχείας