



## «Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

### ■ Ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἐλεήμονος Πατέρα

## Ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς

Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 30.1.2023 ἐκ. ἡμ.



**Τ**ὴν **Κυριακὴ** τοῦ Ἀσώτου, 30ῆ Ἰανουαρίου 2023 ἐκ. ἡμ., ἡ *Μνήμη τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν*, πραγματοποιήθηκε, ἐκ μεταθέσεως, λόγω τῶν χιονοπτώσεων, ἡ Πανήγυρις τῆς Ὁσίας Ξένης τῆς Ρωσίδος, τῆς διὰ Χριστὸν Σαλῆς, στὸν ὀμώνυμο Ἱερό Ναό, στὸν Ὠρωπὸ Ἀττικῆς.

Λόγω τοῦ ἐπικρατοῦντος ψύχους, ὁ πανηγυρικός Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τῶν ὁποίων προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ἐτελέσθησαν στὸ ὑποκείμενο παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.

Συμμετεῖχαν ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ πέντε εὐλαβέστατοι Ὑποδιάκονοι.

Ἀρκετοὶ πιστοί, ὡς καὶ Μοναχές, παρὰ τὶς δύσκολες καιρικές συνθήκες, προσῆλθαν στὴν ταπεινὴ Πανήγυρι τῆς λαοφιλοῦς Ἁγίας, ἡ ὁποία τοὺς ἀντάμειψε πλουσίως, σκορπίζουσα τὴν ὀσιακὴ Αὐτῆς Χάριν σὶς ψυχές ὅλων.

Οἱ πλείστοι ἐξ αὐτῶν συμμετεῖχαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

\* \* \*

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας στὴν Ὁμιλία του, *προσεκάλεσε*



τοὺς πιστοὺς στὴν ἐμβάθυνσι τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, τῆς Παραβολῆς τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ.

Ἔπενθύμισε ὅτι ἡ Παραβολὴ αὐτῆ εὐρίσκεται στὸ 10<sup>ο</sup> κεφάλαιο τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου, μετὰ ἀπὸ τὶς Παραβολὰς τοῦ Ἀπολωλότος

Προβάτου καὶ τῆς Ἀπολεσθείσης Δραχμῆς. **Σ**τὸ κεφάλαιο αὐτό, ὁ Κύριός μας ἀπολογεῖται τρόπον τινα στοὺς Φαρισαίους, οἱ ὅποιοι ὡς δῆθεν πληρωτὲς τοῦ Νόμου καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς «καλῆς κοινωνίας» ἐκανδαλίζοντο βλέποντες Αὐτὸν νὰ συναναστρέφεται τοὺς τελῶνες καὶ τὶς πόρνες.

**Ἡ** Παραβολὴ αὐτῆ τοῦ Ἀσώτου, ἡ ὁποία ἔγινε αἰτία τῆς μεταστροφῆς τοῦ Φιόντορ Ντοστογιέφσκι στὴν πίστι, ὀρθότερα ἴσως θὰ ὠνομάζετο τοῦ **Ἐλεήμονος Πατέρα**, καθὼς ἀποκαλύπτει τὴν σχέσι μας μὲ τὸν Θεόν, πῶς μᾶς βλέπει καὶ πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ Τὸν βλέπουμε.

**Ἦ**πάρχει μέσα στὸν καθένα μας ἓνας «φαρισαῖος», ὁ ὁποῖος πιστεύει, ὅτι μέσῳ τῶν δῆθεν σπουδαίων του ἔργων, εἶναι «μέσα στὸ σπίτι τοῦ Πατέρα», ὁ ὅποιος τοῦ ὀφείλει πολλὰ πράγματα... **Μ**όλις ἔρχεται μία δοκιμασία, παραπονεῖται ἐσωτερικὰ ἢ καὶ ἐξωτερικὰ, γιατί νὰ τοῦ συμβῇ αὐτὸ ἐνῶ ἦταν πάντοτε «στὸ σπίτι».

**Τ**ὸ «γιατί» αὐτὸ εἶναι ἔνδειξις, ὅτι δὲν ἔχουμε ἐπίγνωσι πῶς οἱ δοκιμασίες, οἱ θλίψεις, οἱ ἀδυναμίες, δημιουργοῦν στὸ εἶναι μας μία πληγὴ, ἓνα ρῆγμα, διὰ μέσου τῶν ὁποίων εἰσέρχεται ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς ὠθεῖ νὰ κάνουμε αὐτοκριτική, νὰ κάνουμε λογαριασμὸ μὲ τὸν ἑαυτὸν μας...

**Σ**τὴν Παραβολὴ αὐτῆ ξεδιπλώνεται τὸ ἀνεξάντλητο Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τὸ Ὅποιο ἀγκαλιάζει τὰ πάντα: **π**εριμένει πότε θὰ ἐπιστρέψουμε, καὶ ὅταν κάνουμε τὸν πρῶτο λογισμὸ μετανοίας, τρέχει νὰ μᾶς προῦπαντήσῃ... **Ἄ**ς αἰσθανώμεθα συντριβὴ καὶ κατάνυξι ἀναλογιζόμενοι μὲ ποιά στοργή, μὲ ποιά ἀναμονή, μὲ ποιά συγχωρητικότητα μᾶς παρακολουθεῖ ἡ Πατρικὴ Αὐτοῦ ἀγάπη...

**Ὁ** ἄσωτος υἱὸς τῆς Παραβολῆς, προκειμένου νὰ «ἐξευμενήσῃ» τὸν Πατέρα του, εἶχε θέσει «ὄρους» στὴν ἀποδοχή του: «δέξαι με ὡς ἓνα τῶν μισθίων σου»...

**Ὁ** Πατέρας ἀπαντᾷ ὄχι, δὲν θέλω





«ὄρους». **Σ**ὲ προϋπαντῶ, σὲ ἀγκαλιάζω καὶ σὲ καταφιλῶ...

**Ἐ**μεῖς συνήθως θέτουμε ὄρους γιὰ νὰ συγχωρήσουμε τὸν ἀδελφὸ μας, γιὰ νὰ δοκιμάσουμε τὴν μετάνοιά του...

**Ἐ**χουμε τὴν αἴσθησι, ὅτι εἴμεθα στὸν Οἶκο τοῦ Πατέρα, στὴν Ἐκκλησία: **π**ηγαίνουμε στὶς Ἀκολουθίες, νηστεύουμε, δίνουμε ἐλεημοσύνες. **Μ**ήπως ὅμως εἴμεθα στὴν τραγικὴ θέσι τοῦ πρεσβυτέρου υἱοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν μὲν στὸν Οἶκο τοῦ Πατέρα, ἀλλὰ δὲν ἤξερε γιατί;

**Ἄ**ρά γε εἶναι πάντα τὰ τοῦ Πατρὸς ἰδικά μας;

**Κ**λαίμε γιὰ τοὺς νεκροὺς καὶ ἀπολωλότες πνευματικά;

**Κ**οιτᾶμε μήπως πλησιάζουν κάποιοι Ἀδελφοί μας, γιὰ νὰ τοὺς προϋπαντήσουμε;

**Ἀ**γκαλιάζουμε θυσιαστικά, ἀνεπιφύλακτα, τοὺς ἐπιστρέφοντας ἀπὸ «χώραν μακράν»;...

**Ἄ**ς κάνουμε αὐτοκριτικὴ, ἄς ἐξετάσουμε ἂν εἴμεθα στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουμε μίαν καθηκοντολογία ἢ γιὰ κάτι βαθύτερο...

**Ἄ**ς ἐνεργοποιήσουμε τὴν λαχτᾶρα γιὰ τὴν ἔνωσί μας μὲ τὸν Θεό, ὥστε νὰ διευρυνθῇ ἡ καρδιά μας καὶ νὰ λάβουμε τὸ χάρισμα νὰ γίνον τὰ τοῦ Πατρὸς ἰδικά μας...

\* \* \*

**Σ**τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, οἱ φιλόξενοι Ἐνοριῖται τῆς Ὁσίας Ξένης μαζί μὲ τὸν ἀγαπητὸ καὶ σεβαστὸ Ἐφημέριό τους ἐδεξιώθησαν ἅπαντας.

† Γ.Ι.Μ.

