

«Παρεμβαίνοντες...»



Τὸ πνεῦμα τῆς μαθητείας «Τὰ ξέρω ὅλα!»...

Τὸ πνεῦμα μαθητείας εἶναι χρήσιμο. Ὁχι μόνο γιὰ τὴν πρακτικὴ του ὠφέλεια, ἀλλὰ γιὰτὶ ἐξασκεῖ τὴν **ταπεινοφροσύνη**. Μόνο ἄνθρωπος ἀλαζόνας μπορεῖ νὰ ἰσχυρίζεται, ὅτι τὰ ξέρει ὅλα.

Καὶ ἀπὸ τὸν πιὸ μικρὸ καὶ ἀσήμαντο μπορεῖ νὰ ἀκούσει κανεὶς ἀξιόλογη ἄποψη, μιὰ θεώρηση κάποιου γεγονότος ἀπὸ ἄλλη σκοπιά.

Αφῆστε πιά τὰ καθημερινά, ὅπου διαρκῶς μπορεῖ ὁ παρατηρητικὸς νὰ δεῖ καὶ ἄλλες διαφορετικὲς χρήσεις, ἀκόμα καὶ σὲ πράγματα πὺ συνέχεια χρησιμοποιεῖ μὲ συγκεκριμένο τρόπο.

«**Μαθαίνω**» σημαίνει, «**εἶμαι δεκτικὸς στὸ διαφορετικὸ**».

Χωρὶς δεσμεύσεις ἀπὸ στερεότυπα καὶ προκαταλήψεις, ἀκούω καὶ βλέπω προσεκτικὰ, εἶμαι ἀνοιχτὸς στὴν ἔρευνα γιὰ ὅλα τὰ θέματα. **Δὲν** ἀπορρίπτω ἀβασάνιστα κάθε ἀντίρρηση. **Ψάχνω** ἀκόμα καὶ στὴν ἀντίθεση γιὰ ψήγματα ἀλήθειας.

Ἄλλωστε, εἶναι τόσο εὐρὺ τὸ φάσμα τῶν γνώσεων, εἰδικὰ στὴν ἐποχὴ μας, πὺ μὲ τὴν σύγχρονη τεχνολογία, κάθε λογῆς πληροφορία ταξιδεύει ἀστραπαῖα σ' ὅλο τὸν πλανήτη.

* * *

Οἱ πράγματι πολυμαθεῖς διατηροῦν ἐπιφυλάξεις, στέκονται σκεπτικοὶ καὶ ἐξετάζουν κάθε περίπτωση.

Στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους ὑπάρχει πάντα ὁ ἐνδοιασμός: **Καὶ** ἂν δὲν εἶναι ἔτσι;

Γι' αὐτὸ λέγεται, ὅτι ἡ γνώση εἶναι ἐπιφυλακτικὴ καὶ ἡ ἀμάθεια θρασεῖα. **Ἡ** λαϊκὴ σοφία ἔχει μιὰ χαρακτηριστικὴ παροιμία: «**Χίλια ξέρεις;... Μύρια ρῶτα**».

Ὁχι, Ἀδελφέ μου, ὅσο σοφὸς καὶ ἂν ἔγινες, δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ξέρεις ὅλα. **Πάντα** ὑπάρχει κάτι ἀκόμα νὰ μάθεις!

Καὶ ἂν αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὴν κοσμικὴ ἐν γένει γνώση, πόσο μᾶλλον γιὰ τὴν πνευματικὴ ἐν **Χριστῷ** εὐαγγελικὴ γνώση.

Ὁ ταπεινὸς πάντοτε ἐρωτᾷ, συμβουλευέται καὶ... ὑπακούει.

Ὁ Ἐραμιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

26.3.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ἀνάστασις Λαζάρου

† Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ

