



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Ἀπὸ τὰ παιδιά, γιὰ τὰ παιδιά...

Νεανική Πλατφόρμα Ἐπικοινωνίας Παιγνίδι στὸ Πάρκο Πάρνηθας

Μὲ τὴν εὐχή καὶ εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Ὡρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, πραγματοποιήθηκε τὴν Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου 7/20.4.2023 μία πρώτη σύναξη παιδιῶν, κυρίως τοῦ Ἀγιογραφείου μας, προκειμένου νὰ ἐνημερωθοῦν, γιὰ τὴν δημιουργία νεανικής, ψηφιακῆς Πλατφόρμας ἐπικοινωνίας.



Τὰ παιδιά, ἡλικίας δέκα-δεκαοκτῶ ἐτῶν, «ἀγκάλιασαν» ἀμέσως τὴν ἰδέα καὶ ἔδειξαν ἔντονο ἐνδιαφέρον καὶ δεκτικότητα. Ἐγινε παρουσίαση τῆς μέχρι τότε ἐργασίας, ἡ ὁποία ἦταν βέβαια δοκιμαστική. Ἐπίσης συμπληρώθηκε σχετικὸ ἐρωτηματολόγιο, στὸ ὁποῖο τὰ παιδιά ἐξέφρασαν ἰδέες γιὰ τὴν ὀνομασία τῆς πλατφόρμας, ἀνέφεραν τὶ συνήθως ἀναζητοῦν στὸ διαδίκτυο καὶ ποιές σελίδες ἐπισκέπτονται συχνότερα.

Ὁ ἐνθουσιασμός τους ἦταν μεγάλος καὶ τοὺς ἄρσεσε πολὺ ἡ προοπτικὴ νὰ δημιουργηθῆ, μὲ τὴν ἔμπρακτη βοήθεια καὶ τὴν οὐσιαστικὴ συμβολή τους, μία **δική τους** πλατφόρμα ἐπικοινωνίας! Ἐτσι θὰ ἔχουν μία **διέξοδο**, ὅπως ἀνέφεραν, τὴν δυνατότητα νὰ ἐπικοινωνοῦν σὲ ἕναν ἀσφαλῆ ψηφιακὸ «χῶρο», νὰ καταθέτουν προβληματισμούς, νὰ διαβάζουν κείμενα, νὰ «ἀνεβάζουν» βίντεο καὶ φωτογραφίες, καὶ ὅ,τι ἄλλο θέλουν νὰ μοιραστοῦν...



Μία πλατφόρμα δική τους! Από τὰ παιδιά, για τὰ παιδιά!

* * *

Ἀκολούθησε νόστιμο κέρασμα, ἀπὸ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς Συντονιστὲς τῆς ομάδας καὶ ἀμέσως μετὰ ἐπισκεφθήκαμε τὸ «Πάρκο Πάρνηθας», μὲ σκοπὸ πολὺ εἰδικὸ καὶ συγκεκριμμένο: **Παιγνίδι!!!**

Δῶρο ἀπὸ τὸν Κύριο μας, ἕνας ὑπέροχος ἀνοιξιάτικος καιρὸς, τὴν μόνη ἡμέρα τῆς ἐβδομάδας ποὺ δὲν ἔβρεχε καταρρακτωδῶς τὸ ἀπόγευμα!... **Ὅ,τι** ἔπρεπε γιὰ παιχνίδι!

Τὰ παιδιά μας συνεπαρμένα, σὲ ἕναν ἄλλο –ἐπιτέλους ἀνέμελο καὶ ἀγνό– κόσμο, χωρὶς «κουμπώματα» καὶ «ἀποστάσεις», δίχως ἄγχος! **Ἡ** χαρὰ τους φανερὰ μεγάλη! **Ἄ**λλα στὰ συγκρουώμενα ἀμαξάκια, ἄλλα στὸ τραμπολίνο ἢ τὴν τραμπάλα, ἐνῶ κάποια ἔπαιζαν μπάσκετ, βόλει ἢ ποδόσφαιρο καὶ ἐναλλάξ.



Εὐδιαστή, ἀνοιξιάτικη θύμηση παλιᾶς γειτονιάς, γεμάτης παιδικές φωνές, γέλια, κλάματα καὶ παιχνίδια! **Ὅ**λοι μαζί, μιὰ ἀγκαλιά, μιὰ χαρὰ, μιὰ λύπη, μιὰ ἀγαπημένη οἰκογένεια!

Ἡ ὥρα «ἔτρεχε» κι αὐτὴ μαζί μας καὶ κανεὶς δὲν κοίταζε τὸ ρολόι, ποὺ σὰν νὰ εἶχε σταματήσει νὰ λειτουργεῖ μὲ τὸν συνηθισμένο του «τυπικὸ» καὶ εἶχε περάσει σὲ «λειτουργία πτήσης»!...

Παιδιά, γονεῖς καὶ Συντονιστὲς γίναμε «ἕνα»! **Τὸ** ζητούμενο!...

Ὅλοι κρῦβουμε ἕνα παιδὶ μέσα μας καὶ ὅπως ἀποδείχθηκε, ἀρκεῖ νὰ βρεθοῦν οἱ κατάλληλες συνθήκες καὶ νὰ τοῦ ἐπιτρέψουμε νὰ φανερωθῇ... **Ἄ**λλωστε σημασία δὲν ἔχει ἡ ἡλικία, ἀλλὰ ἡ ψυχὴ, ὅπως ἀναφέρεται ἀπὸ γνωστὸ συγγραφέα: **«Ὁ** ἄνθρωπος δὲν σταματᾷ νὰ παίζει ἐπειδὴ γερνάει, ἀλλὰ γερνάει ἐπειδὴ σταματᾷ νὰ παίζει»!...



Ἀξιοθαύμαστο, ὅμως, ὑπῆρξε καὶ

ένα άλλο γεγονός, τὸ ὁποῖο ἐκτὸς τοῦ ὅτι μᾶς προκάλεσε μεγάλη ἐντύπωση, μᾶς δίδαξε «πολλά»!:



Τὰ παιδιά, ὅση ὥρα εἴμασταν στὸ Πάρκο καὶ παίζαμε, δὲν ἀναζήτησαν τὰ κινητὰ τους! **Ἔ**παιζαν, ἔτρεχαν, γελοῦσαν καὶ –ἐπιτέλους– ἐνεργοῦσαν αὐτό, πὺ ἀρμόζει στὴν ἡλικία καὶ σημαίνει τὸ ὄνομά τους: παιδί - παίζω = ζῶ δηλαδὴ πραγματικά, ὅπως ἐρμηνεύουν κάποιοι ἐπιστήμονες!

Ἡ ψηλαφητὴ αἴσθησις τῆς οἰκογενειακῆς ἀτμόσφαιρας, ἡ χαρὰ, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀλληλεγγύη τὰ γέμιζαν τόσο, ὥστε νὰ μὴν νιώθουν τὴν ἀφύσικη γιὰ τὴν ἡλικία τους ἀνάγκη νὰ ἀπομονωθοῦν καὶ νὰ «βουλιάξουν» στὸ κινητὸ τους, γιὰ νὰ «σκοτώσουν» τὴν ὥρα τους μπροστὰ σὲ μιὰ κρύα, μαύρη ὀθόνη, γεμάτη μὲ ψεύτικα, ἀπατηλὰ καὶ συχνὰ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνα παιχνίδια. **Τ**ώρα εἶχαν καὶ ἀπολάμβαναν μὲ ὄλο τους τὸ εἶναι τὰ ἀληθινὰ, αὐτὰ πὺ σὲ κουράζουν, γυμνάζουν, ἰδρώνουν, ματώνουν κάποτε, ἀλλὰ γι' αὐτὸ καὶ σὲ μαθαίνουν, σὲ ὠριμάζουν, σὲ ἐξοπλίζουν καὶ σὲ ἀπελευθερώνουν!...

Μετὰ τὴν συναρπαστικὴ αὐτὴν καὶ πολυωφέλιμη ἐμπειρία, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἔδωσε τὴν εὐλογία του, νὰ ὀργανώνονται τέτοιες «ἐξορμήσεις» τακτικά, γιὰτὶ δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ ὁμορφοστὸν κόσμον αὐτόν, ἀπὸ τὴν χαρὰ καὶ τὸ αὐθόρμητο γέλιο τῶν παιδιῶν μας, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ὑπερασπιστοῦμε «πάση θυσίᾳ», ὅπως λέει καὶ ὁ στίχος ἐνὸς ὑπέροχου τραγουδιοῦ:



**«Ἵπερασπίσου τὸ παιδί, γιὰτὶ ἂν γλιτώσει τὸ παιδί,
Ἵπάρχει Ἐλπίδα»!!!**

*Συντονιστικὴ Ομάδα
Πλατφόρμας-Δραστηριοτήτων Νεολαίας
Γ. Μ. Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς*