



■ Πρὸς οἰκοδομὴν καὶ παραμυθίαν τῶν Ἀποδήμων Ἀδελφῶν μας

Θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ Ναυδρίου τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας στὸ Μόναχο

4η-6η Ἰουνίου 2023 ἐκ. ἡμ.



Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2018, μετὰ ἀπὸ μία ποιμαντική ἐπίσκεψι, τὴν ὁποίαν πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὁρωπού καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς στὴν Νότιο Γερμανία, Βαυαρία καὶ Αὐστρία μαζὶ μετὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἄγγελο Μουρλά, ὁ τελευταῖος ἔγραψε στὸ Χρονικὸ τῆς ἐν λόγῳ ἐπισκέψεως:

• «**Ἐπιστρέψαμε ... μετὴν πεποίθησι, ὅτι οἱ Ἅγιοι Φωτιστὲς τῆς Βαυαρίας δὲν θὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῶν ἀποδήμων Ὁρθοδόξων Ἀδελφῶν μας, ἀλλὰ θὰ ἐνισχύσουν τὶς ταπεινὲς ἱεραποστολικὲς μας προσπάθειες, ὥστε ὕστερα ἀπὸ δώδεκα περίπου αἰῶνες, οἱ Μνήμες αὐτῶν νὰ ἐορτάζωνται πάλιν ὀρθοδόξως στὸν τόπο, ὅπου ἐκεῖνοι ἔσπειραν πρῶτοι τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ μας».**

Καὶ μετὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ἡ πίστις καὶ οἱ προσευχὲς τῶν Ποιμένων μας, ἀλλὰ καὶ τοῦ Μικροῦ Ποιμνίου τῆς Βαυαρίας, ἐκαρποφόρησαν τόσο στὴν Αὐστρία, ὅσο καὶ στὸ Μόναχο...

* * *

Τὸ Σάββατο, 11η καὶ τὴν Κυριακὴ 12η Νοεμβρίου 2018 ἐκ. ἡμ., ἐτελέσθησαν στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf) τοῦ Σάλτσμπουργκ

τῆς Αὐστρίας, τὰ Θυρανοίξια καὶ ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στὸ ἱερὸ Ναῦδροιο τοῦ Ἁγίου Ροβέρτου Φωτιστοῦ τῆς Βαυαρίας, στὸ πέρασ τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐξέφρασε τὴν εὐχὴ νὰ ἀξιωθοῦν οἱ πιστοὶ ἑνὸς δευτέρου θαύματος τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας: τὴν λειτουργία ἑνὸς δευτέρου Ναοῦ, στὸ Μόναχο...



* * *

Καὶ τὸ Σάββατο, 4ῃ Ἰουνίου 2023 ἐκ.ήμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μητροφάνου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας μετέβη στὸ Μόναχο, προκειμένου νὰ ἐγκαινιάσῃ μία νέα περίοδο στὴν ζωὴ τῆς Ὁρθοδόξου Κοινοτήτός μας ἐκεῖ...

Πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Χώρας Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβιανοῦ καὶ Βονιφατίου, ὁ θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας μας ἠὲδόκησε νὰ εὐρεθῇ στὰ τέλη τοῦ 2022 ὁ κατάλληλος χῶρος γιὰ τὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες καὶ τὰ ἱερά Μυστήρια τῶν πιστῶν μας στὸ Μόναχο, σὲ ἓνα εὐρύχωρο ἰδιόκτητο οἶκημα, στὸ Βολφρασχάουσεν (Wolfrashausen), προάστιο τῆς πρωτεύουσῆς τῆς Βαυαρίας.

Ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ Πανοσιολ. π. Θεοδόσιο, μετέβη ἐπὶ τόπου τὸν Ἰανουάριο τρ. ἔ., προκειμένου νὰ δώσῃ ὁδηγίες γιὰ τὴν διαμόρφωσι τοῦ χώρου.

Οἱ εὐσεβεῖς ἐνορίτες μαζί με τὸν Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο ἐργάσθηκαν σκληρὰ καὶ θυσιαστικά, φιλοκαλώντας τὸν χῶρο με μεγάλη ἐπιτυχία.

• **Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου**, 4ῃ Ἰουνίου 2023 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μητροφάνου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας ἐτέλεσε τὰ Θυρανοίξια τοῦ ἱεροῦ Ναῦδροιου, βοηθούμενος ἀπὸ τὸν Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο σὲ κλίμα κατανύξεως καὶ ἀναστασίμου χαρᾶς.



Ἀκολούθησε ὁ πανηγυρικός Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός, ὅπου ἐψάλη μαζί με τὰ Ἀναστάσιμα τροπάρια

καὶ ἡ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας, ποίημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου μας.

● Τὴν δὲ Κυριακὴν, 5ῃ Ἰουνίου 2023 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἱερομάρτυρος Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου, ἐψάλη ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος μετὰ τῆς Ἀκολουθίας τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ἐτελέσθη ἡ Χειροθεσία εἰς Ἐκκλησιαστικὴν Διακονίαν τῶν φροντιστῶν καὶ Ψαλτῶν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ῥοβέρτου στὴν Αὐστρία καὶ τοῦ Ναυδρίου τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας. Κατόπιν, ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας ἐτέλεσε τὴν Θεία Μυσταγωγία, συλλειτουργήσας μὲ τὸ Αἰδεσιμ. π. Ἄγγελο.

Προσῆλθαν πιστοί, ἀπὸ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Αὐστρία, μερικοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ἐταξίδευσαν ἀρκετὲς ὥρες, προκειμένου νὰ συμμετάσχουν στὴν Θεία Λειτουργία, ὅπως κάνουν τακτικά, γιὰ νὰ συμπροσευχηθοῦν καὶ νὰ προσέλθουν στὰ Ἄχραντα Μυστήρια.

Ἡ Χάρις τῶν Ἁγίων Φωτιστῶν καὶ ἡ θεία εὐδοκία ἦταν διάχυτες τόσο στὸν Ἑσπερινὸ ὅσο καὶ στὴν πρωϊνὴ Ἀκολουθία καὶ τὴν Θεία Λειτουργία.

* * *

Εὐχαριστίες στὸν θεῖο Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους Προστάτας τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἀνέπεμψε ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας στὴν Ὀμιλία του, καὶ σὲ ὅλους ὅσοι συνέβαλαν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο τρόπο στὴν πραγματοποίησι τοῦ θαύματος αὐτοῦ, νὰ ἐτοιμασθῇ ἕνας νέος τόπος λατρείας τοῦ ζῶντος Θεοῦ στὴν Βαυαρία:

Τὸ νὰ εὐδοκήσῃ ὁ Θεὸς νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ὄραμα αὐτὸ εἶναι ἕνα σημεῖον, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιβραβεύει τὴν πίστι καὶ τὴν προσήλωσι τοῦ μικροῦ μας Ποιμνίου

στὶς Παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς φανοῦμε εὐγνώμονες καὶ συνεπεῖς, μὲ θυσιαστικὴ διάθεσι καὶ ὑπακοή, στὴν κλῆσι τοῦ Κυρίου μας, ὅπως οἱ Απόστολοι, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν τὰ δίκτυα νὰ ἀκολουθήσουν τὸν Χριστὸ μας, ὅπως



οί Νεομάρτυρες τούς οποίους τι-
μοῦμε σήμερα...

Στὴν νέα περίοδο, ἡ ὁποία ἐγκαι-
νιάζεται σήμερα, ἄς πολεμήσουμε
μὲ ἔτι περισσότερο ἀποφασιστικό-
τητα τὸ σαρκικὸ φρόνημα, τὰ ἐγκό-
σμια δεσίματα, ἄς εἴμαστε ἔτοιμοι

νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Κύριο θυσιαστικά, διότι ἔχει ἐγερθῆ
ἓνα διπλὸ κῦμα ἀποστασίας: ἔξωθεν ἡ ἀποχριστοποίησης τῆς
κοινωνίας βάσει τῶν ποικίλων ἀθέων, νεοεποχίτων ἢ δικαιο-
ματιστικῶν ιδεολογιῶν καὶ ἔσωθεν ἡ προσπάθεια μεταλλαγῆς
τοῦ περιεχομένου τῆς πίστεως, ὥστε νὰ μὴν ἀρνηθοῦμε μὲν τὸν
Χριστὸ φανερά, ἀλλὰ ἡ «πίστις» καὶ τὰ ἔργα μας νὰ μὴν ἔχουν
πλέον σχέσι μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου μας...

Ο Σεβ.μ. Ποιμένας μας ἐξέφρασε καὶ πάλι τὴν εὐγνωμο-
σύνη του πρὸς τὸν Αἰδεσμ. π. Ἄγγελο καὶ τὴν θυσιαστικὴ
του ἀγάπη στὴν ἀσκήσι τῆς ἱεραποστολικῆς του Διακονίας,
ὡς καὶ πρὸς τὴν Ἀδελφὴ μας Ἑλένη καὶ τὴν χαριτωμένη οικο-
γένειά της, γιὰ τὴν ἀμεση προθυμία τους νὰ παραχωρήσουν
τὸν χώρο γιὰ τὸν Ναό, εὐχηθεῖς οἱ Ἅγιοι Φωτισταὶ τῆς Βαυα-
ρίας νὰ τοὺς ἀνταποδώσουν πλουσίως τὴν θεοφιλῆ «φιλοξε-
νία» τους.

• **Μ**ετὰ τὴν Θεία Λειτουργία παρετέθη γεῦμα ἀγάπης, κατὰ
τὸ ὁποῖο ὁ Σεβασμ. Ποιμένας μας κατήχησε τοὺς πιστοὺς γιὰ
τοὺς τρόπους συμμετοχῆς στὴν θεία λατρεία, τὴν χρῆσι τοῦ
κομβοσχοινίου στὴν καθημερινὴ ζωὴ, ὡς καὶ τὰ μέσα τὰ ὁποῖα
μας ὑποδεικνύει ἡ ἐκκλησιαστικὴ μας Παράδοσις γιὰ νὰ βοη-
θοῦμε τοὺς Ἀδελφούς μας, ζῶντας καὶ κεκοιμημένους.

* * *

Τὴν Δευτέρα, 6ῃ Ἰουνίου 2023 ἐκ.ῆμ., † Μνήμη τοῦ Ὁσίου
Παρίωνος τῆς Μονῆς τῶν Δαλμάτων, ὁ Σεβασμιώτατος καὶ
ἡ ἐξ Ἑλλάδος συνοδεία του ἀνε-
χώρησαν γιὰ τὴν Πατρίδα μὲ συγ-
κίνησι καὶ εὐχαριστία πρὸς τὸν
Κύριον γιὰ τὸ νέο αὐτὸ βῆμα στὴν
πορεία τοῦ πιστοῦ Μικροῦ Ποιμνί-
ου τῆς Βαυαρίας.

Εἶθε ὁ θεῖος Δομήτωρ τῆς Ἐκ-
κλησίας μας, πρεσβείαις τῶν Ἁγί-



ων Φωτιστῶν τῆς χώρας Ἐμμεράμνου, Ῥοβέρτου, Κορβι-
ανοῦ καὶ Βονιφατίου νὰ στερεώων, ἐνιχὴ καὶ παρηγορῇ
τοὺς Ἀδελφούς μας!

† Γ. Γ. Μ.



* * *

**Τῶν Τεσσάρων Ἁγίων Ἱεραρχῶν
Ἐμμεράμνου, Ῥοβέρτου, Κορβιανοῦ
καὶ Βονιφατίου***

**Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας
ἐν Γερμανία καὶ Αὐστρία**

**Ἦν ἡ Σύναξις ἐν Κυριακῇ,
ἀπὸ 5ης ἕως 11ης Ἰουνίου**

**(*) Ἐμμέραμος, Ἱερομάρτυς († 22.9.652)· Ῥοβέρτος, Ὅσιος († 26.3.710)· Κορβιανός, Ὅσιος († 8.9.730)· Βονιφάτιος, Ἱερο-
μάρτυς († 5.6.754).**



**Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ' . Ταχὺ προκατάλαβε.**

**Τετράριθμον Σύλλογον τῶν Φωτιστῶν οἱ πιστοί, ὑμνήσω-
μεν ἅπαντες, ἐν Βαυαρία λαμπρῶς, Τριάδα δοξάζοντες· Χαῖρε
θεῖε Ῥοβέρτε, καὶ Ἐμμέραμνε μάκαρ, αἵμασι καὶ καμάτοις,
Βονιφάτιε πάτερ, στερρῶ Κορβιανέ τε, ὡς διαλάμπαντες.**



Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.

Τοὺς Ἱεράρχας Φωτιστάς τῆς Βαυαρίας, τῶν Ὁρθοδόξων ἡ πληθὺς πανηγυρίζουσα, τῇ Τριάδι ἀναπέμπει δοξολογίας· Βονιφάτιον τὸν μέγαν καὶ Ἐμμέραμον, καὶ Ῥοβέρτον τὸν μακάριον τιμῆσωμεν, Κορβινιανὸν ἅμα θεῖς θεράποντας.



Μεγαλυνάριον

Χαίροις Ἀποστόλων θεία Τετράς, Κορβινιανέ τε, καὶ Ἐμμέραμνε οἱ κλεινοί, σὺν Βονιφατίῳ ὁμῶς καὶ τῷ Ῥοβέρτῳ, Φωστῆρες Βαυαρίας, οἱ θεοκήρυκες.



Τῷ δὲ Θεῷ,
Δοτῆρι παντὸς ἀγαθοῦ,
δόξα καὶ εὐχαριστία!