



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Στὴν ἱστορική Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν

Ἡ Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς

«Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων!»...

Τὴν **Τρίτη**, 26ῆ Ἰουλίου 2023 ἐκ. ἡμ., ἑώρτασε ἡ ἱστορική Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς, στὶς Ἀχαρνές Ἀττικῆς, στοὺς πρόποδες τῆς Πάρνηθος, τῆς ὁποίας προΐσταται θεοφιλῶς ἡ σεβαστὴ Γερόντισσα Ἰουστίνα Μοναχὴ.



Στὸν πανηγυρικὸ Ἑσπερινό, μετὰ τὸ Απόδειπνο καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς ἑορταζομένης Ἁγίας, τὸν Ὁρθρο καὶ τὴν κατανυκτικὴ Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Σεβασμ. Ποιμενάρχης μας καὶ Πνευματικὸς τῆς Ἀδελφότητος, Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Ἀρχιμανδριτοῦ π. Θεοδοσίου καὶ Ἱερέων τῆς Μητροπόλεώς μας.

Συμμετεῖχαν καὶ Μοναχὲς ἄλλων Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

* * *

Ἐψάλη ἡ εἰδικὴ Ἀσματικὴ Ἀκολουθία (Κτητορικὴ), ποίημα καὶ δέησις τοῦ Σεβασμ. πνευματικοῦ Πατρὸς τῆς Ἀδελφότητος, Ὁρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἡ ὁποία ἔχει συντεθῆ ἀπὸ προϋπάρχουσες Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας, κατανυκτικὰ **Μεγαλνάρια Ἐγκώμια** καὶ **Εὐλογητάρια**, ἀλλὰ καὶ ἐμπλουτισθῆ μὲ εἰδικὰ **Προσόμια** καὶ **Ἰδιό-**



μελα Τροπάρια, πλήρη εὐγνωμοσύνης καὶ δεήσεως πρὸς τὴν Ἁγία Προστάτιδα τῆς Μονῆς, ὡς καὶ τὸν Ὁσιώτατον Κτήτορα Αὐτῆς Ἅγιον Ἱερώνυμον Ἀγιοπαυλίτη († 15.1.1943).



Ἐγινε ἡ Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ τῶν χαριτοβρύτων Λειψάνων τῆς ἐνδόξου Ὁσιοπαρθενομάρτυρος, ὡς καὶ τοῦ Ὁσίου Κτήτορος τῆς Μονῆς Γέροντος Ἱερωνύμου, ἡ δὲ τελέτη τῆς Ἀρτοκλασίας στὸν καλαίσθητο εὐτρεπισμένο αὐλειο χῶρο τῆς Μονῆς.

Ὁ Ἐσπερινὸς ὠλοκληρώθηκε μὲ σύντομη ἐόρτια Ὁμιλία, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε

στὸ μήνυμα, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπει τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας –δὲν εἴμεθα αἰώνιοι ἀλλὰ περαστικοί, καὶ ἰδίως ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ «οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν». Γι' αὐτὸ ἡ ζωὴ μας πρέπει νὰ εἶναι κυρίως μία προετοιμασία, μία **προπαρασκευὴ** γιὰ ἐκείνη τὴν μέλλουσαν πόλιν, τὴν οὐράνια Πατρίδα.

Ἡ Ἁγία Ὁσιο-Παρθενο-Μάρτυς Παρασκευὴ μᾶς διδάσκει, συμφωνα μὲ τὰ τρία χαρακτηριστικὰ Τῆς, ὅτι ἡ ἐτοιμασία αὐτὴ ἐδραιώνεται στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀφιέρωσι τῆς ὑπάρξεώς μας στὸν Κύριό μας, τὴν ἀγνότητα καὶ καθαρότητα τῆς, σωματικῆ καὶ ψυχικῆ, καὶ τὴν **μαρτυρία τῆς πίστεως**, διὰ λόγου, ἀλλὰ κυρίως μέσῳ τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤθους μας –καὶ ἂν τὸ ἀπαιτοῦν οἱ περιστάσεις, τελειοποιεῖται μὲ τὸ μαρτύριο.

Τὸ πρῶτυπο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τῶν ἄλλων ἀγίων Γυναικῶν ἀποκαθιστᾶ τὴν ἀξία καὶ τὴν τιμὴ τῆς γυναικός, ἡ ὁποία ὑφίσταται στίς ἡμέρες μας παντὸς εἴδους ἐξευτελισμὸ, ἐκμετάλλευσι καὶ βία...

Εἶναι ἀδιανόητο ἓνας Χριστιανὸς νὰ φέρεται ὑποτιμητικὰ καὶ βάνουσα στὴν γυναῖκα. Ὁ Χριστὸς μας, στὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, ὑπερύψωσε τὴν γυναῖκα καὶ σὲ ὄλο Του τὸν ἐπίγειο βίον συμπεριφέρθηκε στίς γυναῖκες μὲ εὐγένεια, ἐπιείκεια καὶ στοργή...

Ἄς παρακαλοῦμε τὴν Ἁγία Παρασκευὴ νὰ θεραπεύσῃ τοὺς σωματικὸς καὶ τοὺς ψυχικὸς



μας ὀφθαλμούς και νὰ μᾶς ἐνισχύη
στόν μαρτυρικό ἀγώνα πρὸς τὴν
κλῆσί μας, τὴν θέωσι...

Ο Σεβασμ. Ποιμένας μας ηὐχα-
ρίστησε τοὺς παρόντας ἄρχοντας
γιὰ τὴν συμπαράστασί τους στο
ἔργο τῆς Μονῆς και εὐχήθηκε νὰ
τοὺς φωτίση ὁ Θεὸς στὴν διοίκησι τῆς τοπικῆς κοινωρίας,
πρὸς τὸ κοινὸ καλὸ.



Παρέστησαν οἱ ἀξιότιμοι Δήμαρχος Χρηστος Παππούς,
Ἀντιδήμαρχος Φυλῆς Ἑλένη Λιάκου, πρῶην Δήμαρχοι
Ἀχαρνῶν Σωτήριος Ντοῦρος και Φυλῆς Δημήτριος Μπουρα-
ῖμης, Ἀντιδήμαρχος Ἀχαρνῶν Εὐστάθιος Τοπαλίδης, πρῶην
Ἀντιδήμαρχος Ἀχαρνῶν Ἰωάννης Κατσανδρῆς, Πρόεδρος τῆς
Δημοτικῆς Κοινότητος Φυλῆς Μίλτος Παπαδήμας, ὁ ὑποψή-
φιος Δημοτικὸς Σύμβουλος Σταῦρος Κατσιλάς, ἡ ὑποψήφια
Περιφερειακὴ Σύμβουλος Βίκυ Καβαλλάρη, ὁ ἐπιστημονικὸς
συνεργάτης τοῦ Δημάρχου Φυλῆς Ἰωάννης Λιάκος, κ. ἄ.

* * *

Μετὰ μικρὰν διακοπὴν, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν
οἱ πιστοὶ τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα και τὰ τίμια Λείψανα, συνεχίσθη
ἡ Ἀγρυπνία μὲ τὸν Πανηγυρικό Ὅρθρο και τὴν κατανυκτικὴ
Θεῖα Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποῖαν πολλοὶ πιστοὶ προσήλθαν
στὴν κοινωρία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τὴν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας
ἐξέφρασε τὴν εὐχαριστία του πρὸς τὸν Θεόν, γιὰ τὸ δῶρο τῆς
ἱερᾶς Ἀγρυπνίας και τῆς συμμετοχῆς στο ὕψιστο Μυστήριον
τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Ἀναφέρθηκε ἐν συνεχείᾳ, ἐν σχέσει μὲ τὸ Μαρτύριο τῆς
τιμωμένης Ἀγίας, ἡ ὁποῖα ἀρνήθηκε νὰ προσκυνήσῃ τὰ εἰδω-
λα και μάλιστα τὰ κατέρριψε, στὴν προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Θεολόγου στο τέλος τῆς Καθολικῆς Α' Ἐπιστολῆς:

**«Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ
τῶν εἰδώλων!».**

● **ἔπεσήμανε**, ὅτι εὐρισκόμεθα
σὲ μία κοινωρία, ἡ ὁποῖα ἔχει ἐπι-
στρέψει στὴν εἰδωλολατρία.

Πάντοτε μᾶς πολεμοῦσαν και
μᾶς πολεμοῦν τὰ πονηρὰ πνεύμα-
τα διὰ μέσου τῶν παθῶν. **Ὅμως** τὰ



πρότυπα, τὰ ὁποῖα προέβαλλε ἡ κοινωμία ἦσαν «πρότυπα ἀρετῆς».

Πλέον ὅμως, τὰ πρότυπα, τὰ ὁποῖα προβάλλονται ὄχι μόνο μὲ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως καὶ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα, ἀλλ' ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν πολιτεία, μᾶς ὠθοῦν στὴν προσκύνησι εἰδώλων. Δὲν εἶναι βεβαίως ἀγάλματα, στὰ ὁποῖα προσφέρονται θυσίες ἀλόγων ζώων, ἀλλ' εἶναι ἰνδάλματα, στὰ ὁποῖα προσκολλᾶται ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά μας, καὶ στὰ ὁποῖα θυσιάζουμε τίς ψυχές μας καὶ ἐνίοτε καὶ τὴν ζωὴ μας.

Μέσω τῆς λαγνείας καὶ τῆς πολυμόρφου φιληδονίας λατρεύουμε τὴν Ἀφροδίτη, μέσω τῆς ἀλαζονείας καὶ ὑπερηφανείας λατρεύουμε τὸν Δία, κ.ο.κ.

Ἄς παρακαλέσουμε τὴν Ἁγία Παρασκευή, ἡ ὁποῖα ἀρνήθηκε νὰ ὑποκύψῃ στὶς προσβολές τῶν παθῶν καὶ ἀφιέρωσε ὅλην τὴν ὕπαρξί Της εἰς τὸν Θεόν, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔδωσε μαρτυρία γιὰ τὴν Πίστι, ἀρνούμενη νὰ λατρεύῃ τὰ εἰδωλα, νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ μείνουμε ἄγρυπνοι καὶ σταθεροὶ στὴν κλησί μας ὡς Χριστιανοί...

«Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν εἰδώλων!»...

† Γ.Τ.Μ.

