

# «Παρεμβαίνοντες...»



## Πιστοὶ σ' ἓναν ἄπιστο κόσμο Νὰ θυμόμαστε τὸ παράδειγμα τῶν πρώτων Χριστιανῶν

**Στὴν** πλουραλιστικὴ κοινωνία μας, πολλοὶ πιστοὶ ζοῦν σὲ ἓνα οικογενειακὸ περιβάλλον ἀνθρώπων ποὺ δὲν πιστεύουν. **Τοὺς** εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο, λοιπόν, νὰ τηρήσουν τὴν Παράδοση καὶ τὴν πρακτικὴ τῆς Ὁρθόδοξης Πίστεως καὶ Ζωῆς.

**Ἰδιαίτερα** ὀδυνηρὲς εἶναι οἱ περίοδοι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῶν ἄλλων νηστειῶν, ὅταν ὅλοι στὸ σπίτι τρῶνε κρέας, αὐγά, γλυκά, ἐνῶ αὐτοὶ ἐπιθυμοῦν νὰ νηστεύσουν. **Ἀκόμη** καὶ ἡ προσευχὴ πρὶν ἀπὸ τὸ φαγητὸ μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ πρόβλημα, ἂν οἱ ὑπόλοιποι δὲν τὴν ἐπιθυμοῦν. **Υπάρχουν** καὶ ἐκεῖνα τὰ πρωῖνὰ τῆς Κυριακῆς, ὅταν ὅλοι θέλουν νὰ πᾶνε γιὰ μπάνιο, ὁ πιστὸς ὅμως νιώθει τὴν ἀνάγκη τῆς Θείας Λειτουργίας.

**Ἀκόμη** δυσκολότερα γίνονται τὰ πράγματα, ὅταν τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογένειας δὲν εἶναι ἀπλῶς ἀδιάφορα, ἀλλὰ διακατέχονται ἀπὸ ἐχθρικὴ στάση πρὸς τὴν Πίστη.



**Εἶχα** καὶ ἐγὼ ἓναν θεῖο ποὺ ἦταν τόσο ἐχθρικὸς πρὸς τὴν θρησκεία, ὥστε ἀπαγόρευε στὴν γυναῖκα του καὶ στὰ παιδιά του νὰ πηγαίνουν στὴν Ἐκκλησία. **Ἴσως** νὰ εἶναι ἓνα ἀκραῖο παράδειγμα, ἀλλὰ δὲν εἶναι λίγοι οἱ πιστοὶ ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ζήσουν τὴν Πίστη τους σὲ ἓνα περιβάλλον κάθε ἄλλο παρὰ εὐνοϊκὸ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ. **Στὴν** χώρα μου, δὲν εἶναι λίγοι οἱ ἐργοδότες ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν στοὺς Ὁρθοδόξους νὰ πάρουν τὴν ἄδειά τους τὶς ἅγιες Ἡμέρες ἢ στὶς μεγάλες ἑορτές, ὅπως τὸ Πάσχα.

\* \* \*

**Ἄς μὴ ἐπιτρέπουμε** στοὺς γύρω μας νὰ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ χαιρόμαστε τὴν Πίστη μας. **Παρότι** δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ πυροδοτοῦνται ἐντάσεις, εἶναι σημαντικό νὰ θυμόμαστε τὸ παράδειγμα τῶν πρώτων Χριστιανῶν. **Ἡ** ἀφοσίωσή τους στὸν Χριστὸ ἦταν τέτοια, ὥστε ἐκουσίως προχωροῦσαν πρὸς τὸ Μαρτύριο, προκειμένου νὰ μὴν ἀρνηθοῦν τὴν Πίστη τους ἢ διαπραγματευθοῦν τὶς Χριστιανικὲς τους Ἀρχές.

Ὁ Ἐρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

20.8.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίου Προφήτου Σαμουὴλ