

«Παρεμβαίνοντες...»



Διανύουμε τούς «ἐσχάτους χρόνους»;



Ὁ πολιτισμικός καὶ πνευματικός πόλεμος, ὁ ὁποῖος μαίνεται μεταξὺ «χριστιανικῆς» Δύσεως καὶ ἰσλαμικῆς Μέσης Ανατολῆς, μαζί μὲ τις ἀκραῖες κλιματικές ἀλλαγές πού συμβαίνουν σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ἔχουν γίνῃ πηγή ἀνησυχίας γιὰ πολλούς.

Ἄν προσθέσουμε καὶ τὴν ἀποστασία τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἀπὸ τὰ Χριστιανικὰ ἰδεώδη, τότε εὐκόλα μποροῦμε νὰ σκεφθοῦμε, ὅτι διανύουμε τούς «ἐσχάτους χρόνους».

Ὡστόσο, ἂν λάβουμε ὑπ' ὄψιν μας τὰ λόγια τοῦ Κυρίου μας: «Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου ὡς ἐν Οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς», πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι οἱ **προσευχές μας κάνουν ὄντως τὴν διαφορά.**

Οἱ πιστοὶ τῆς πρώτης Ἐκκλησίας θεωροῦσαν τὰ διάφορα γεγονότα πού συνέβαιναν στὸν κόσμο ὡς πιθανὰ σημεῖα τῆς ἐπικειμένης Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, ὡστόσο ἐξέταζαν τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ὑπάρξῃ μία «Πρώτη Ἀνάστασις», ὅπως περιγράφεται στὸ Βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅποτε καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ζοῦσε ἓναν **θρίαμβο** ἤδη ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτόν.

Ἀυτὴ ἡ ἐλπίδα πρέπει νὰ στηρίζῃ καὶ τὴν ἰδική μας καθημερινότητα, διότι ὡς Χριστιανοὶ δὲν παραδιδόμεθα στὴν τύχη, ἀλλὰ στὴν **Ἐλπίδα** πού πηγάζει ἀπὸ τὸν Χριστό μας. **Ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ κύριος τῆς Ἱστορίας καὶ τίποτε δὲν Τὸν δεσμεύει.**

Ὅταν λοιπὸν προσευχώμεθα, λέγοντες: «Γενηθήτω τὸ θέλημά Σου», πρέπει νὰ τὸ ἐννοοῦμε...

«Πατέρα μας, ... ἄς ἔλθῃ ἡ Βασιλεία Σου μὲ τὴν ἐλεύθερη καὶ πρόθυμη ὑποταγὴ ὅλων τῶν ἀνθρώπων σὲ Σένα, ὥστε μὲ τὴν ὑπακοή μας σὲ τὴν **Ἐντολὴ** Σου νὰ γίνουμε παιδιὰ Σου, ἀφωσιωμένα πλήρως στὴν **Ἀγάπη** Σου...».

Κατανοοῦμε τὸ αἴτημά μας αὐτό;... **Ἐμβαθύνουμε;**...

Γιατί, ἄρά γε, ἀνησυχοῦμε;...

Ὁ Ἐρανιστὴς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

10.9.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Ἁγίων Μαρτύρων Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ Νυμφοδώρας