

«Παρεμβαίνοντες...»



Η αναγέννηση τῆς Πατρίδας μας ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν καθένα μας

Ἡ Πρεσβυτέρα ἐνὸς φίλου μου Ἱερέως, Δασκάλα σὲ Σχολεῖο, μοῦ ἔλεγε πόσο ἔφριξαν ὀρισμένοι συναδέλφοί της, ὅταν ἔμαθαν, ὅτι ὁ σύζυγός της εἶναι Ἱερεύς.

Ἐνας μάλιστα ἀπ' αὐτοὺς ἀπέφυγε ἐπὶ τρεῖς μῆνες νὰ τῆς μιλῆσει, ἐνῶ ἕνας ἄλλος σχολίασε, ὅτι θὰ πρέπει νὰ νιώθει πολὺ πιεσμένη ἀπὸ τοὺς περιορισμούς, πού τῆς ἐπιβάλλει ὁ γάμος μὲ ἕναν Ἱερέα.



Στὴν ἐποχὴ αὐτῆ τῆς πολιτικῆς καὶ θρησκευτικῆς πόλωσης, φοβᾶμαι ὅτι τέτοιου εἴδους φαινόμενα, ἀνοικτῆς ἐχθρότητας κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, θὰ γίνονται ὀλοένα καὶ συχνότερα. **Οἱ** ἄνθρωποι γίνονται ἐχθρικοὶ κατὰ τῶν ἀξιῶν καὶ διδασκαλιῶν τῆς Πίστεώς μας, ἐνῶ γίνονται ὄλο καὶ περισσότερο φιλικοὶ πρὸς τὴν αὐξανόμενη παρουσία καὶ δημοτικότητα τοῦ Ἰσλάμ καὶ ἄλλων θρησκειῶν.

* * *

Ἡ χριστιανικὴ ἀπάντηση στὴν ἀλλαγὴ στάσης πού παρατηρεῖται μέσα στὴν κοινωνία δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ψυχρότητα καὶ ὁ θυμὸς. **Ἀντίθετα**, πρέπει νὰ ἀνανεώσουμε τὴν δέσμευσή μας, ὅτι ἐπιθυμοῦμε νὰ συμβάλουμε, ὥστε νὰ πάρει ὁ Χριστὸς ἐξέχουσα θέσιν στὴν Πατρίδα μας· καὶ αὐτὸ θὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὴν δική μας πνευματικὴ ἀναγέννηση. **Οἱ** συμπολίτες μας πρέπει νὰ βλέπουν σ' ἐμᾶς τὴν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ ἡ Χαρὰ τῆς ἐν Χριστῷ Ζωῆς μας πρέπει νὰ μεταφράζεται σὲ ἀρμονικὴ συνύπαρξη μὲ τὸ περιβάλλον μας, μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν πεποιθήσεων. **Μετανοοῦντες** καὶ προσευχόμενοι, ἀγκαλιάζουμε ὅλους, χωρὶς νὰ τοὺς κρινουμε...

Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν πρέπει σὲ καμμιά ἀπολύτως περίπτωση νὰ ἀναχθεῖ σὲ πολιτικὸ ἢ ἠθικολογικὸ ἀκτιβισμό, πρᾶγμα ἀνώφελο, γιατί ἡ πνευματικὴ ἀναγέννηση γίνεται ἐφικτὴ **μόνον**, ὅταν ἐπιτραπῆ **στὸν Χριστὸ νὰ μεταστρέψῃ τὴν καρδιὰ κάθε συνανθρώπου μας.**

Τὸ πλέον βέβαιο πάντως εἶναι –καὶ ἂς μὴ τὸ λησμονοῦμε ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί– ὅτι οἱ ἀρνητικὲς στάσεις πολλῶν ἀνθρώπων ἐναντι τοῦ Χριστιανισμοῦ ὀφείλονται στὴν ἀποτυχία τῶν Χριστιανῶν νὰ ζήσουν σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο.

Ἄς ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Χριστὸ μας νὰ ἀλλάξῃ τὴν Πατρίδα μας, ἀρχίζοντας ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους. **Ἡ** ἀναγέννηση τῆς Χώρας μας ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν καθένα μας.

Ὁ Ἑρανιστῆς

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

24.9.2023 ἐκ. ἡμ.,

† Συναξίς τῆς ἱερᾶς Εἰκόνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης «Παναγία ἡ Μυρτιδιώτισσα»