

Βιβλιοπαρουσίασις



Θέλω απάντηση!

Εφηβικές αναζητήσεις ③

Έκδόσεις: «Έαφ».

Έκδοση Α', Αθήνα, Μάιος 2023.

Σελίδες: 62. Σχήμα: 11 x 16,4 εκ.

Δυό λόγια πριν αρχίσεις...

Δύσκολα ένας νέος συμβιβάζεται με αναπάντητα ερωτήματα και προβληματισμούς. **Κι** όταν έρχεται αντιμέτωπος με αυτά στον καθημερινό πνευματικό του αγώνα, αναζητά απαντήσεις άμεσες και αληθινές.

Το μικρό βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που εξέφρασαν μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου των Χριστιανικών Ομάδων των «Χαρούμενων Αγωνιστών» στην «ΣΤΗΛΗ ΑΠΟΡΙΩΝ» (www.agonistes.gr), έναν τόπο όπου μπορεί ό καθένας να υποβάλει επώνυμα ή ανώνυμα μία απορία του, να την συζητήσει με άλλους και να λάβει μια υπεύθυνη απάντηση.

Είναι το 3ο βιβλίο της σειράς και μπορείς να το διαβάσεις μέσα σε λιγότερο από 1 ώρα!

Καθώς θα το διατρέχεις σίγουρα θα πεις: «Αυτήν την απορία την έχω κι εγώ! Άραγε υπάρχει απάντηση!».

Ναι! Υπάρχει απάντηση! Και θα διαπιστώσεις, ότι σε όλες

τις ἀπαντήσεις ὑπάρχει ἀναφορὰ στὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. **Γ**ιατί σὲ ὅλες τις ἀπαντήσεις στὶς ἀπορίες μας μᾶς τις παρέχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ!

Σοῦ εὐχόμαστε μελετώντας τις λίγες αὐτὲς σελίδες νὰ φωτισθεῖ ἡ σκέψη σου ἀπὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα καὶ νὰ βρεῖς τις ἀπαντήσεις ποὺ θὰ ἀναπαύσουν τὴν ψυχὴ σου.

* * *

Περιεχόμενα

Δυὸ λόγια πρὶν ἀρχίσεις...

Εἶναι ἡ Ἐκκλησία κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ;

Όλες οἱ θρησκείες στὸν ἴδιο Θεὸ δὲν πιστεύουν;

Γιατί πρέπει νὰ ἐξομολογηθῶ γιὰ νὰ συγχωρεθῶ;

Εἶναι κακὸ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ social media;

Σὲ τί ὠφελεῖ ἡ νηστεία;

Γιατί προσκυνᾶμε τὰ λείψανα τῶν ἄφθαρτων Ἀγίων;

Νὰ πιστεύω στὰ ὄνειρα;

Πρέπει νὰ φοβόμαστε στὴν κόλαση;

Γιατί ἀνάβουμε κερί στὴν Ἐκκλησία;

Υπάρχει Θεός; **Κ**αὶ ἂν ναί, τί ἀκριβῶς εἶναι;

□

