



# Συνοδικὰ

■ Πρὸς οἰκοδομὴν καὶ παραμυθίαν τῶν Ἀποδήμων Ἀδελφῶν μας

## Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις σὲ Νότιο Γερμανία καὶ Αὐστρία 20ή - 24η Ὁκτωβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Κυπριανός, μαζὶ μὲ τὸν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερο π. Ἀγγελο Μουρλᾶ καὶ μίᾳ μικρᾷ συνοδίᾳ, ἐπραγματοποίησε Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψι στὴν Νότιο Γερμανία (Βαυαρία) καὶ Αὐστρία (20ή - 24η Ὁκτωβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.).

\* \* \*

Τὴν Πέμπτη, 20.10.2023 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ἅγιου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, οἱ ποιμένες ἐπισκέψθηκαν πιστοὺς τῆς μικρᾶς Κοινότητός μας στὴν Βαυαρία-Μόναχο, πρὸς ἐνίσχυσιν καὶ οἰκοδομήν.

\* \* \*

Τὴν Παρασκευή, 21.10.2023 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ιλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, οἱ ἐπισκέπτες μετέβησαν μαζὶ μερικοὺς πιστοὺς στὸ Ἀουγκούσμπουργκ, βορειοδυτικὰ τοῦ Μονάχου,

προκειμένου νὰ προσκυνήσουν στὸν μεγαλοπρεπῆ ἀρχαῖο Καθεδρικὸ Ναό, ἀφιερωμένο στὴν Ἅγια Μάρτυρα Ἀφρα († 5η Αὐγούστου 304, *βλ. ἔδω*), καὶ τὸν Ἅγιο Οὐλρίχιο († 4η Ἰουλίου 973), Ἐπίσκοπο Ἀουγκούσμπουργκ.





πολιούχοι τῆς πόλεως.

\* \* \*

**Τὸ Σάββατο**, 22.10.2023 ἐκ. ἡμ.,  
† Μνήμη τοῦ Ἅγίου Ἀβερκίου Ἐπισκόπου Ιεραπόλεως, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία στὸ Ναὸ τῶν Ἅγίων Φωτιστῶν τῆς Βαυαρίας Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καὶ Βονιφατίου. Ελειτούργησε ὁ π. Ἅγγελος, ὁ δὲ Σεβασμ. Ποιμένας μας παρέστη συμπροσευχόμενος.



Μετὰ τὸ πέρας τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς ιερουργίας, ἀκολούθησε Τοάπεζα ἀγάπης, κατὰ τὴν ὅποιαν ὁ Σεβαμ. Μητροπολίτης μας κατήχησε τοὺς πιστούς, ύπογραμμίσας τὴν μεγάλη εὐθύνη τῶν γονέων γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν τέκνων αὐτῶν, τὴν ὅποιαν δὲν πρέπει νὰ ἀναθέσουν ἐφησυχάζοντες σὲ πρόσωπα καὶ προγόραμματα ξένα, ἀσχετα μὲ τὴν Πίστι μας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Ἅγγελος μὲ τὴν συνοδία του ἀνεχώρησαν γιὰ τὸ Σάλτσμπουργκ τῆς Αύστριας, ὅπου τοὺς ύποδέχθηκε ἡ οἰκογένεια τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ μας κ. Κυριάκου Κυριακίδη, Υπευθύνου τοῦ Ιεροῦ Ναῦδορφού τοῦ Ἅγίου Ροβέρτου, στὸ Κέστεντορφ (Köstendorf).

**Τὸ ἀπόγευμα** ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ἐσπερινὸς στὸν Ναὸ τοῦ Ἅγίου Ροβέρτου.

\* \* \*



**Τὴν Κυριακή**, 23.10.2023 ἐκ. ἡμ.,  
† Μνήμη τοῦ Ἅγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὁρθρος καὶ ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

■ Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμ. Τοποτροητὴς ἐτέλεσε τὴν Χειροθεσία εἰς

Αναγνώστην καὶ Υποδιάκονον τοῦ εὐλαβεστάστου Ἀδελφοῦ μας Κυριáκου Κυριακίδη, πρὸς μεγάλην χαρὰ τῶν πιστῶν.

**Σ**τὴν Ὁμιλία του, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας ἀναφέρθηκε στὴν Εὐαγγελικὴ περικοπή, τὴν ἀναφερομένην στὸ θαῦμα τῆς ἵσεως τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν (Κυριακὴ ζ' Λουκᾶ).

**Η**συγκλονιστικὴ αὐτὴ παραβολὴ ἐμπεριέχει πολλὰ μηνύματα γιὰ τὴν προσωπικὴ μας ζωὴ, στὴν πορεία μας πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. **Ἐ**να πολὺ σημαντικὸ ζήτημα ἀποκαλύπτεται, ἀπὸ τὴν πρότασι, ἡ ὅποια περιγράφει τὸν ἰαθέντα δαιμονιζόμενον ὡς «ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα».



**Ο**λοι ἔμεῖς οἱ Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅταν εἴχαμε βαπτισθῆ, ἐλάβαμε ἔνα ἔνδυμα πνευματικό, τὸ ἔνδυμα τῆς Χάριτος: «**Ο**σοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε» (Γαλ. γ' 27).

**Ο** νεοφάντιστος ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα μὲ τὸ νέο ἔνδυμα τῆς Χάριτος, ἐνδεδύμενος δηλαδὴ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό μας.

**Γ**' αὐτὸ οἱ νεοφάντιστοι φοροῦν λευκοὺς χιτῶνες, οἱ ὅποιοι συμβολίζουν τὸ ἔνδυμα αὐτὸ τὸ φωτεινό, τὸ ἄγιο, τὸ λευκὸ τῆς θείας Χάριτος.

**Κ**αλούμεθα πλέον νὰ προσέχουμε νὰ τὸ διατηροῦμε καθαρό.

**Α**λλὰ λόγω ἀδυναμίας, ἀπροσεξίας, ἐλλείψεως ἐπιγνώσεως (καὶ σὲ αὐτὸ εὐθύνεται πολλὲς φορὲς ἢ ἀμέλεια τῶν γονέων), μολύνομε τὸ ἔνδυμα, καὶ σὺν τῷ χρόνῳ ὁ χιτών μας γίνεται κατάστικτος, κυρίως ἀπὸ πληγὲς πνευματικές.

**Η** ἀγία Ἐκκλησία μας ὅμως μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα, μὲ τὸ «φιλάνθρωπο Μυστήριο» τῆς Μετανοίας, νὰ ἀνανεώνομε τὸ Βάπτισμά μας, νὰ ἀνακαινίζονμε τὸ ἔνδυμά μας, νὰ γινώμεθα πάλι φωτεινοί, ἔως ὅτου φύγουμε γιὰ τὴν Βασιλεία μὲ φωτεινὸ ἔνδυμα.

**Ε**ἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ ὅτι ὁ δαιμονιζόμενος, ὁ γυμνός, ἄγριος, ἀκοινώητος, μόλις ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὰ δαιμόνια, ἔτρεξε στὰ πόδια τοῦ Χριστοῦ μας «ἱματισμένος καὶ σωφρονῶν». **Ε**ἶναι





σμοῦ, ἀμαρτιῶν...

**Οἱ Ἅγιοι Πατέρες Θεολογοῦν** γιὰ τὸ θέμα τοῦ ἐνδύματος. **Μᾶς** προτρέπουν νὰ γίνῃ αὐτὸ μία αἰτία φιλοσοφίας: **νὰ θυμηθοῦμε** ὅτι ὅσο οἱ Πρωτόπλαστοι εἶχαν τὸ ἐνδύματα τῆς Χάριτος, δὲν εἶχαν ἀνάγκη τῶν ἐνδυμάτων. **Μετὰ** τὴν πτῶσι τους, αἰσθάνθηκαν τὴν γυμνότητά τους...

**Οταν** ἐνδυώμεθα, ἀς τὸ ἐνθυμούμεθα καὶ ἀς φροντίζουμε νὰ ἀνανεώνουμε τὸ ἐσωτερικό, τὸ πνευματικό μας γένοντα, νὰ μὴν χάσουμε μαζὶ μὲ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ γένοντα.

**Ἄς** εἴμεθα σώφρονες καὶ ἴματισμένοι, κοινωνικοὶ ἐν Χριστῷ, σεμνοὶ, καὶ εὐγνώμονες πρὸς τὸν Κύριό μας για τὸ φιλάνθρωπο Μυστήριο τῆς Μετανοίας, μὲ τὸ ὅποιο γινόμεθα καὶ πάλι φωτεινοί, νίοὶ τῆς Βασιλείας...

• **Μετὰ** τὴν Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκε μία Σύναξις στὴν πολὺ φιλόξενη οἰκία τοῦ χειροθετηθέντος κ. Κυριáκου Κυριακίδου, κατὰ τὴν ὅποιαν συνεζητήθησαν πάλι θέματα σχετικὰ μὲ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.

\* \* \*

**Ἐν συνεχείᾳ,** Ποιμένες καὶ πιστοὶ μετέβησαν στὴν Μονὴ τοῦ Ἅγιου Φλωριανοῦ, στὴν ὁμώνυμη πόλι, 16 χιλιόμετρα ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῆς Άνω Αὐστρίας, Λίνζ.



**Ο** Ἅγιος Φλωριανὸς ἦταν Ρωμαῖος, ἀξιωματικὸς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στρατοῦ στὴν ρωμαϊκὴ ἐπαρχία Noricum στὴν σημερινὴ Αὐστρία, καὶ κατεῖχε ὑψηλὴ διοικητικὴ θέσι. **Ασπάσθηκε** τὴν Χριστιανικὴ πίστι, διὰ τὴν ὁμολογίαν τῆς ὅποιας δέχθηκε βασανιστήρια καὶ μαρτυρικὸ θάνατο, ὅταν τὸ ἔπινιξαν στὸν ποταμὸ Ἐννς (Enns) τὴν 4η Μαρτίου 304. **Στὸ σημεῖο** ὅπου ἐτάφη τὸ ἄγιο σκήνωμά του κτίσθηκε μία ξύλινη Ἐκκλησία τὸν Δ' αἰῶνα καὶ μεταγενέστερα ἐνα παμμέγεθες Μοναστήρι.

**Μετὰ** τὴν ξενάγησι στὰ πολὺ ἐντυπωσιακὰ κτήρια, στὴν



τὸ Τυπικὸ τοῦ ὁποίου ἐτηρεῖτο στὴν Μονή.

■ **Εἶναι ἔξαιρετικὴ εὐλογία νὰ τιμοῦμε καὶ προσκυνοῦμε τὰ ίερὰ Λείψανα τῶν τοπικῶν Ἅγιών, ιδίως στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ὅπου δὲν προσκυνοῦνται ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι τὰ κατέχουν, ἀλλὰ μόνο περιφέρονται μία φορὰ κατ' ἔτος, στὴν Λιτανεία τῆς Έορτῆς τους, καὶ φυλάσσονται τὸ ύπόλοιπο χρόνο σὲ κάποια ντουλάπια τῶν διακονικῶν.**

Μὲ τὸν ἐπαναλαμβανόμενο θαυμαστὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο μᾶς δίδεται ἡ δυνατότης νὰ προσκυνήσουμε τὰ ίερὰ Λείψανά τους, οἱ Ἅγιοι μᾶς πληροφοροῦν, ὅτι μᾶς «περιμένουν», μᾶς εὐλογοῦν καὶ χαίρονται τὸν εὐλαβῆ ἀσπασμό μας.

\* \* \*



**Τὴν Δευτέρα, 24.10.2023 ἐκ. ἡμ., † Μνήμη τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Μαρτύρων, οἱ ἐξ Ἑλλάδος Προσκυνηταὶ ἐπέστρεψαν μὲ ισχυρὰ αἰσθήματα εὐχαριστίας στὸν Κύριόν μας, γιὰ τὶς πολλαπλὲς εὐλογίες τῶν ὄλιγων αὐτῶν ἡμερῶν.**

**Εἴθε ἡ θυσιαστικὴ Διακονία τοῦ Αἰδεσιμ. π. Ἀγγέλου, ἡ προσήλωσις τῶν πιστῶν μας στὴν Γνησίᾳ Ὁρθοδοξίᾳ καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη τους στοὺς Ποιμένες τους νὰ ἐλκύουν ἔτι καὶ ἔτι τὴν θεία εὐλογία στὸ Μικρὸ Ποίμνιό μας τῆς Βαναδίας, πρεσβείαις τῶν Ἅγιών Φωτιστῶν τῆς χώρας Ἐμμεράμνου, Ροβέρτου, Κορβινιανοῦ καὶ Βονιφατίου.**

**Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκεν!...**

**† Γ.Ι.Μ.**