



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ Α' Σάββατον τοῦ Νοεμβρίου

Ἱερὰ Ἀγρυπνία πρὸς τιμὴν τῶν ἰδιαίτερον Προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Τὸ Σάββατον, 5η Νοεμβρίου 2023 ἑκ. ἡμ., ἐτελέσθη ἡ κοινὴ Σύναξις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἡ Ἐγγυήτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν» καὶ τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν Φωτίου Μεγάλου, Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Μάρκου Εὐγενικοῦ, ὑπὸ τὴν ἰδιαίτερα προστασία τῶν ὁποίων ἔχει τεθεῖ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις μας Ὡρωποῦ καὶ Φυλῆς.



Απὸ τοῦ ἔτους 2007, ἔχει ἀποφασισθῆ, ὅπως ἡ κοινὴ Αὐτῶν Σύναξις τελῆται πλέον σταθερῶς καὶ αὐτοτελῶς **τὸ πρῶτο Σάββατον τοῦ Νοεμβρίου μηνός.**

Ἐτελέσθη Ἀγρυπνία Εὐχαριστίας στὴν φιλόξενη Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, τῆς ὁποίας προῖστατο ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας καὶ κατὰ τὴν ὁποίαν ἐψάλη ἡ εἰδικὴ πλήρης Ἀκολουθία τῆς κοινῆς Συνάξεως τῶν Προστατῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὴν ὁποίαν συνέταξε, Χάριτι Θεοῦ, ὁ πολυσέβαστος Ποιμένας μας.

* * *

Στὸ τέλος τῆς ἱερᾶς κατανυκτικῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας,

• εὐχαρίστησε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ μας, τὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους Τρεῖς Νέους Ἱεράρχας γιὰ τὸ δῶρο τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Ἀγρυπνίας.



Υπενθύμισε, ὅτι οἱ Τρεῖς Νεοὶ Τε-
ράρχαι διέλαμψαν στὸν ἀγῶνα
ἐναντίον τῶν αἰρέσεων καὶ κακο-
δοξιῶν ἰδίως τῆς Δύσεως, ἡ δὲ
Παναγία μας, ἀνεδείχθη μέσω
τῆς ἱεραῆς Εἰκόνοσ Αὐτῆς «Ἡ Ἐγ-
γυήτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν», Ὁδη-
γήτρια τῶν ζηλωτῶν τῆς Πατρῶας
Εὐσεβείας (βλ. ἐδῶ), διὸ καὶ ὅλοι ὁμοῦ

ἐτέθησαν Προστάται τῆς Τεραῆς Μητροπόλεώς μας.

Απηύθυνε δοξολογία καὶ εὐχαριστία εἰς τὸν Θεὸν γιὰ τὴν
δωρεὰ νὰ ἀποτελοῦμε Μέλη τῆς ἱεραῆς Μητροπόλεως μας, ἡ
ὁποία ἰδρύθη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Μη-
τροπολίτου καὶ Πατρὸς ἡμῶν Κυπριανοῦ Ἀρχιερέως.

Ας εὐχαριστήσουμε τὸν Θεόν, διότι μᾶς ἐνεδυνάμωσε καὶ
προσπαθήσαμε ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα νὰ διατηρήσουμε τὴν πο-
λύτιμη πνευματικὴ Παρακαταθήκη τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος
ἡμῶν, νὰ ὀργανώσουμε ἔτι περισσότερο τὴν Μητρόπολί μας
καὶ νὰ δημιουργήσουμε δομές, ὥστε δι' αὐτῆς τῆς μικρᾶς Μη-
τροπόλεως ἀφ' ἐνὸς νὰ δίδεται μαρτυρία Πίστεως καὶ ἀφ' ἐτέ-
ρου νὰ οἰκοδομοῦμε τοὺς πιστοὺς μας...

Ας ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Κύριο μία **συλλογικὴ συγγνώμην** γιὰ
τὰ λάθη καὶ τὶς παραλείψεις τῆς Διακονίας αὐτῆς.

Ας συνεχίζουμε τὴν προσπάθειά μας, ἃς μᾶς ἐνθαρρύνῃ ἡ
ἐνθύμησις τῆς βοήθειας τοῦ Θεοῦ στὶς δυσκολίες μας, ἃς ἐπι-
καλοῦμεθα τὴν Χάρι τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν Ἁγίων Προσ-
τατῶν μας, νὰ μᾶς διατηρήσουν ἐνωμένους ἐν τῇ Ἀγάπῃ καὶ ἐν
τῇ Ἀληθείᾳ τῆς Πίστεώς μας.

Οἱ δραστηριότητές μας δὲν ἀπευθύνονται μόνο στοὺς ἑαυ-
τοὺς μας, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες ψυχές ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς Μη-
τροπόλεώς μας. **Ἐ**πάνω ἀπ' ὅλα, ἡ προσευχητικὴ μας Μετά-
νοια μπορεῖ νὰ γκρεμίζῃ τείχη, τὰ τείχη τῆς σκληρότητος, καὶ
νὰ ἀνοίγῃ τὰ αἰσθητήρια μιᾶς ψυχῆς, ὥστε νὰ διψᾷ καὶ νὰ
πεινάσῃ τὸν Κύριόν μας.

Εἴθε νὰ μᾶς ἀξιῶσῃ ἡ Παναγία μας νὰ δώσουμε μαρτυρία
ἐνωμένοι, πρὸς δόξαν τοῦ Πατρὸς, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. **Ἀμήν!**

† Γ.Γ.Μ.

* * *

Ἀπολυτίκιον

Παναγίας «Ἡ Ἐγγυήτρια τῶν Ἀμαρτωλῶν» καὶ τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν ᾠχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τὴν Εἰκόνα Παρθένου, προσκυνοῦμεν ἐν ἄσμασι, καὶ τὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων, τῶν προμάχων τῆς Πίστεως· Φωτίου τοῦ φωστῆρος τηλαυγοῦς, καὶ θείου Γρηγορίου τοῦ σοφοῦ, καὶ τοῦ Μάρκου ζηλωτοῦ τοῦ Εὐγενικοῦ, πανευλαβῶς κραυγάζοντες· δόξα τῷ συνδοξάσαντι Ἑμᾶς, δόξα εἰς Σὲ Ἐγγυήτρια, δόξα τῆς Μητροπόλεως ἡμῶν τείχῃ ὀλόφωτα.

