



«Πρὸς Οἰκοδομὴν τῆς Ἐκκλησίας»

- Χρονικά • Ποιμαντικές Δραστηριότητες •
- Ἐκδηλώσεις • Συνάξεις • Ὁμιλίες •
- Κηρύγματα • Πανηγύρεις • Προσκυνήματα •
- Κοινωνική Διακονία • Ἐκδόσεις •

■ «Κοινωνοὶ Θείας φύσεως»

Κατανυκτικὴ Ἀγρυπνία στὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ, 25η Νοεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ.



Τὴν Παρασκευή, 25η Νοεμβρίου 2023 ἐκ. ἡμ., ἡ Μνήμη τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Μερκουρίου καὶ Αἰκατερίνης, ἐώρτασε τὸ κατανυκτικὸ Ἱερὸ Παρεκκλήσιον ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μερκουρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὁσίας Ἐένης τῆς Ρωσίδος, στὰ Νέα Παλάτια Ὠρωποῦ.

Τὴν Πέμπτη πρὸς Παρασκευή, ἐτελέσθη πλήρης Ἱερὰ Ἀγρυπνία, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός.

Συμμετεῖχαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερος π. Σωτήριος Γιούλης, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ οἱ εὐλαβέστατοι Ὑποδιάκονοι, Δημήτριος Γιατροῦκος, Ἀβραὰμ Ψάλτης καὶ Χρυσοβαλάντης.

* * *

Στὸ τέλος τῆς κατανυκτικῆς αὐτῆς Ἀγρυπνίας, ὁ Σεβασμ. Ποιμέναρχης

• εὐχαρίστησε τὴν Παναγία μας, τοὺς δύο ἐορταζομένους Ἁγίους Μεγαλομάρτυρας καὶ τὴν ξενοδόχο μας Ὁσία Ἐένη, οἱ ὁποιοὶ μᾶς ἐκάλεσαν γιὰ νὰ δοξάσουμε ἐν ἐνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ τὸν Πατέρα, καὶ τὸ Υἱόν, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.

Οἱ Ἅγιοι μᾶς συγκεντρῶνουν, ὥστε νὰ κάνουμε ὅλοι μαζὶ προσ-

ευχή, ὅλοι μαζί νὰ μετανοοῦμε, ὅλοι μαζί νὰ παρακαλοῦμε γιὰ ὅλον τὸν κόσμον.

Εἶναι μεγάλη εὐλογία νὰ συναντώμεθα ἐν τῇ προσευχῇ, νὰ βιώνουμε μαζί τὶς οὐράνιες εὐλογίες, καὶ ἔχει μεγαλύτερη δύναμι, μεγαλύτερη παρρησία ἢ συλλογικὴ προσευχή...



Ὅπως χαρακτηριστικὰ σημείωνε ἓνας Γέροντας, ὅλο τὸ Ψαλτήρι, ποῦ θὰ διαβάζης στὸ δωμάτιό σου ἢ στὸ κελλί σου, δὲν ἰσοφαρίζει μὲ ἓνα «Κύριε ἐλέησον», ποῦ θὰ ποῦμε ὅλοι μαζί στὴν Ἐκκλησία...

Στὶς ἡμέρες μας ἐπικρατεῖ μία ἀτομοκρατία, ἔχει ψυγῆ ἢ ἀγάπη γιὰ τὸν Ἀδελφό μας, ἐπικεντρώνεται ὁ καθένας στὸν προσωπικό του ἀγῶνα, γιὰ «ἐπιτυχία» καὶ ἀνάδειξι... καὶ τὰ πρότυπα, τὰ ὁποῖα προβάλλονται στὴν κοινωνία, καλλιεργοῦν τὴν φιλαυτία, τὴν φιλοχρηματία, τὴν φιλοδοξία, τὴν φιλήδονη ζωῆ, τὸν ναρκισσισμό...

Ἐνῶ ἐν ἐκείνῃ τῇ Ἡμέρᾳ ὁ Κύριός μας θὰ μᾶς ἐρωτήσῃ: «ποῦ εἶναι ὁ Ἀδελφός σου;...».

Σὲ μία χώρα τῆς Ἀφρικῆς ἔκαναν ἓνα πείραμα. Τοποθέτησαν κάπου ἓνα καλάθι γεμᾶτο καρπὸς καὶ συγκέντρωσαν σὲ μία ἀπόστασι μία ομάδα παιδιῶν, στὰ ὁποῖα ὑποσχέθηκαν πῶς ὅποιο παιδί φθάσει πρῶτο στὸ καλάθι, θὰ πάρῃ ὅλα τὰ φρούτα δικά του. Τότε εἶδαν τὰ παιδιὰ νὰ ἐνώνουν τὰ χέρια τους καὶ νὰ τρέχουν ὅλα μαζί στὸ καλάθι. Στὴν ἐρώτησι, γιὰτὶ ἐνέργησαν ἔτσι, ἀπήντησαν: «Θὰ τὰ εὐχαριστηθοῦμε μόνο ἂν τὰ μοιρασθοῦμε!»...

Ἄς ἔχουμε εὐγνωμοσύνη στὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Ἁγίους μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐνώνουν, μᾶς βοηθοῦν νὰ ἔχουμε ἔγνοια γιὰ τὸν Ἀδελφό μας: τὸ σημερινὸ Συναξάριον μαρτυρεῖ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν βοήθεια τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης γιὰ ὅσους συνάντησε στὸν δρόμο τοῦ Μαρτυρίου της, τοὺς ὁποῖους ὠδήγησε στὴν πίστι καὶ τὴν ὁμολογία μέχρις αἵματος...

Στὴν ἐνότητα βιώνουμε τὶς δωρεές τοῦ Θεοῦ. Μία ἐνωμένη οἰκογένεια εἶναι ἓνας παράδεισος. Χωρὶς ἀγάπη ὁμως...

Ὁ Εὐαγγελιστὴς μᾶς θυμίζει: «Ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐώρακε, τὸν Θεόν ὃν οὐχ ἐώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 20).



Όλοι καλούμεθα συνεχῶς
νὰ γίνουμε ὁ φύλακας Ἄγγελος
τοῦ Ἀδελφοῦ μας, νὰ τοῦ δίνου-
με ἀξία, νὰ γίνουμε ὀρόσημο
στήν ζωὴ του...

* * *

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἱεραῆς
Ἀγρυπνίας, ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγα-
πητὸς σὲ ὅλους π. Σωτήριος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ Ἐνοριῖται τῆς
Ἰσίας Ξένης, ἐδεξιώθησαν ἅπαντας τοὺς φιλομάρτυρες ἀγρυ-
πνιστές.

† Γ.Ι.Μ.